



MAZLÜMDER

**GAZZE
RAPORU
2023**

*insanlığın gözü
önünde yaşanmış*

SOYKIRIM

MAZLÜMDER

2023





GAZZE RAPORU-2023

İnsanlığın Gözleri Önünde Yaşanmış Soykırım



**İnsan Hakları ve Mazlumlar İin
Dayanışma Derneđi**

Molla Grani Mah. Őehit Pilot Mahmut Nedim
Sk. No: 4 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray
Metro Durađı B Kapısı Karşısı)

www.mazlumder.org | mazlumder@gmail.com

+90 (0212) 526 24 40 | Faks: +90 (0212) 526 24



2023

HAZIRLAYANLAR

Ali ÖNER - Genel Başkan Yardımcısı
Av. Büşra YÜCEL - Hak İhlalleri Komitesi
Av. Feyza ŞEKERCİ - Hak İhlalleri Komitesi
Dr. Gökhan KAVAK - Genel Yönetim Kurulu
Dr. İsmail UZAR - Hak İhlalleri Komitesi
Resul UZAR - Genel Yönetim Kurulu
Av. Sümeyye KESER - Hak İhlalleri Komitesi
Av. Yakup SEVİNÇHAN - Mülteci Hakları Komitesi

EDİTÖR

Nuri YILMAZ - **Genel Yönetim Kurulu**

Tüm fikri hakları İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneğine (MAZLUMDER) aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.

Bu rapor MAZLUMDER ilkeleri gereği, devlet veya devlet dışı kişilerden, kurumsal yahut şahsi hiçbir maddi fon veya finans kullanılmaksızın, MAZLUMDER üye ve gönüllülerininin maddi-manevi emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	1
TAKDİM	1
RAPORUN YÖNTEM VE AMACI	1
1.BÖLÜM: “FİLİSTİN MESELESİ” TARİHİNE GENEL BAKIŞ	4
Yahudilerin 20. Yüzyıla kadar güvenle yaşadığı topraklar	4
Siyonizm’in doğuşu ve işgalin başlaması	5
Birleşmiş Milletlerin işlevsizliği.....	5
İsrail’in saldırgan yılları.....	7
Hamas’ın 2006 seçim zaferi ve “cezalandırılan” Gazzeliler.....	8
İnsanlığın gözü önündeki açık hapisane: Gazze	10
Filistin’de İnsan Hakları İhlalleri (1946-2009)	12
2.BÖLÜM: FİLİSTİN’DE 2009-2023 YILLARI ARASINDA YAŞANANLAR	15
2009 Yılı: Dökme Kurşun Operasyonu	15
2010 Yılı: Mavi Marmara	15
2012 Yılı: Bulut Sütunu Operasyonu	16
2014 Yılı: İsrail’in 51 günlük saldırısı.....	17
2017 Yılı: Kudüs, ABD tarafından “İsrail’in başkenti” olarak tanındı.....	17
2021 Yılı: Kudüs’te Ramazan baskını ve Şeyh Cerrah Mahallesi baskını	19
2022 Yılı: Batı Şeria için “en ölümcül yıl”	20
Sürece dair son söz	30
3.BÖLÜM: 7 Ekim 2023 ve SONRASI	33
Genel Veriler (7 Ekim – 22 Kasım 2023)	34
İsrail’in Gazze’deki İnsan Hakkı İhlalleri (7 Ekim-22 Kasım)	35

Gazze saldırısında (2023) sorumlu olan İsraili yetkililer	47
İsrail'i Eleştirenlere Yönelik "Cadı Avı" ve İfade Özgürlüğünün Kısıtlanması	48
<i>Gösterilerin Engellenmesi</i>	48
<i>Sanat Dünyası</i>	49
<i>Üniversiteler, akademisyenler, öğretmenler ve öğrencilere yönelik baskılar</i>	50
<i>Basın ve Medya</i>	52
<i>Sporculara Yönelik Baskılar</i>	52
<i>İş Dünyası</i>	53
İsrail'in 7 Ekim Bilinmeyenleri: İsraili Sivillerin Ölümü Gazze Operasyonunda Dezenformasyon	54
İsrail'in Gazze Saldırılarına Yönelik Dünyanın Tepkisi	59
Kaynak: hosnysalah Palestinian photographer currently living in Palestine Gaza Strip	63
(https://pixabay.com/photos/gaza-strip-palestine-3829403/)	63
İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Çıkan Tepkiler	68
İsrail Saldırganlığı Meşru Bir Hakkın Kullanılması mı Yoksa Bir Suç mu?	69
Kaynak: hosnysalah Palestinian photographer currently living in Palestine Gaza Strip	71
(https://pixabay.com/photos/gaza-strip-palestine-3829403/)	71
4.BÖLÜM: HUKUKİ DEĞERLENDİRME	72
Uluslararası Sözleşmelere Göre Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlar	72
<i>Evrensel yargı yetkisi</i>	74
Türk Hukukunda Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçların Değerlendirilmesi	75
Uluslararası Ceza Mahkemesi	78
İsraili Filistin Topraklarındaki Eylemlerinden Dolayı UCM'de Yargılanabilir mi?	79
Kaynak: hosnysalah Palestinian photographer currently living in Palestine Gaza Strip	82
(https://pixabay.com/photos/gaza-strip-palestine-3829403/)	82
İsrail'in Gazze'de Uyguladığı Savaş ve İnsanlığa Karşı Suçlar	82
<i>İnsanlığa karşı suçlar</i>	82
<i>Savaş suçları</i>	83
<i>Saldırı Suçu</i>	84

<i>Soykırım Suçu</i>	84
SONUÇ VE ÖNERİLER	86
Sonuç.....	86
Öneriler	89
EKLER	91
İsraili Yöneticiler Hakkında Suç Duyurusu.....	91
KAYNAKÇA	98
YAZARLAR	99

TAKDİM

İşgalci İsrail apartheid rejimi tarafından Gazze’de yüzyılımızın en büyük soykırım suçu işlenmektedir.

Her on dakikada bir çocuğun katledildiği, savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların sistematik olarak işlendiği, soykırım suçunun bütün unsurlarının gerçekleştiği saldırılar karşısından hiçbir etkili müdahale gerçekleştirilememiştir. Özellikle ABD’de ve Avrupa’nın birçok ülkesinde Filistin lehine yapılan toplantı ve gösteriler yasaklanmaya, gazeteciler susturulmaya, ünlüler baskılanmaya, sosyal medya kısıtlanmaya çalışılmış; söz konusu İsrail olduğunda inşa edilen bütün hak kategorilerinin ve kurumların gözlerini kapatması istenmiştir.

Son soykırımın sürecinin başladığı 2 aylık süreçte açıkça görüldüğü üzere uluslararası hukuk ve kurumları ile insan hakları koruma mekanizmaları felç olmuştur. Canlı yayında gerçekleşen, engel olamadığımız soykırım başta ‘insan hakları’ söylemi olmak üzere, insan haklarını koruma amacıyla inşa edildiği ifade edilen bütün uluslararası kurumları ve mekanizmaları daha güçlü bir şekilde sorgulanır hale getirmiştir.

Siyasetçiler tarafından dile getirilen bütün cesur ve iddialı söylemlere rağmen iç hukuk süreçlerinin de işletilmediğini, evrensel yargılama yetkisi çerçevesinde yaptığımız suç duyurularının gereğinin yapılmadığını, Mavi Marmara gibi önemli bir davadaki düşme kararından vazgeçilmediğini, soykırım yaptığı açık olan işgalci rejimle siyasi, ticari ve askeri ilişkilerin devam ettirildiğini, limanların harıl harıl sevkiyat yaptığını görmek de yaşadığımız zeminden ve zamandan utanç duymamıza yol açmıştır.

Steril bir insan hakları söylem ve pratiğinin bulunmadığının farkında olarak, kendi hak ve özgürlük anlayışımız çerçevesinde yürüttüğümüz mücadelede en önemli çalışmalarımızdan birisi zulmü tespit edip mümkünse kalıcı olarak teşhir etmektir. Bu

alıřmaların etkili ve kalıcı aralarından olan raporlarımız gemiřin unutulmasını engellediđi gibi geleceđe ynelik bir inřa iřlevi grmektedir.

Gazze'ye ynelik 2009 yılı sonunda gerekleřtirilen iřgalci İsrail saldırıları sonrasında katliamlar ve sre raporlanmıř, Gazze'ye gidilerek kimyasal silah kullanıldıđına iliřkin delil tespiti yapılmıř, bu tespitler niversite raporlarıyla tescil edilmiř ve neticede su duyurularımıza konu edilmiřti. Bu raporumuzda da yine aynı hassasiyetle hareket edilmiř, soykırımın unutulmasının nne geecek bir alıřma ile tarihe not dřlmeye alıřılmıřtır.

Filistin'de yařanan iřgal, katliam ve soykırım srecinin tarihi arka planı yanında, 7 Ekim 2023 sonrası yařananlara, iřlenen sulara ve bunların hukuki deđerlendirmesine yer verdiđimiz raporumuzun hazırlanmasında emeđi geen btn arkadaşlarımızı tebrik ederim.

Raporumuzun Filistin'de yařanan iřgalin, hak ihlallerinin ve soykırımın sona ermesine ve btn suların yargılanmasına ve cezalandırılmasına vesile olmasını temenni ederim.

Av. Kaya Kartal
MAZLUMDER Genel Bařkanı

RAPORUN YÖNTEM VE AMACI

Filistin yönetiminin Gazze'deki meşru temsilcisi Hamas'a¹ bağlı olduğu kamuoyuna yansıyan El Kassam Tugayları ve onlara eşlik eden diğer bazı direnişçi gruplar, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze ablukasını yararak, içlerinde İsrail vatandaşlarıyla bazı yabancıların bulunduğu asker ve sivillerden oluşan belli sayıda insanı rehin almıştır. İsrail, olayın boyutlarını askeri bir operasyondan çok kadın, yaşlı ve çocuklar üzerinden olduğundan çok daha büyük göstermiş fakat 48 gün sonraki 4 günlük geçici ateşkes ilanına ulaşmadan dünya medyası ve kamuoyu İsrail'i onlarca İsrailli ve yabancıların tanıklığı ile yalanlamıştır. Bu operasyonun hemen akabinde İsrail rejimi Gazze'ye topyekûn bir saldırı başlatmıştır. İsrail bu süreçte hastaneleri bombalamış, sivil kadın çocuk ayırt etmeksizin binlerce insanın ölümüne sebebiyet vermiştir. Dünya kamuoyunda bu katliama konan teşhis tam ve net olarak "**soykırım**"dır.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) tarafından hazırlanan "*Gazze Raporu 2023: İnsanlığın Gözleri Önünde Yaşanmış Soykırım*" başlıklı rapor, 7 Ekim - 22 Kasım 2023 tarihleri arasında İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'da yol açtığı insan hakkı ihlallerini incelemektedir.

- Bu çalışmada MAZLUMDER, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 22 Kasım 1967 tarih ve 242 sayılı kararına göre İsrail'in Filistin topraklarında İŞGALCİ konumunda olduğunu teyit etmektedir.
- Rapordaki incelemelere başlangıç teşkil eden 7 Ekim 2023 tarihini ve bu tarihte gerçekleşen işgali yarma operasyonunu, sorununun başlangıcı olarak değil, İsrail işgaline karşı 1967'den beri süregelen direnişin bir aşaması olarak görmektedir. Gerçekleşen operasyonu da İsrail devletine karşı bir saldırı olarak değil, Filistinlilere

¹ Hamas 2006 yılında yapılan seçimleri kazanarak Filistin Yasama Meclisi'nde çoğunluğu elde etmiş, ancak ABD ve Batılı devletlerin meşru seçimleri tanımamasını fırsat bilen FKÖ'nün iktidarı bırakmaması sebebiyle sadece Gazze bölgesinde yönetimi ele geçirmiştir. Gazze'nin seçilmiş meşru yönetimidir.

dönük sistematik saldırı ve hak ihlalleri sonucu ortaya çıkmış bir direniş olarak değerlendirmektedir.

- Bu rapor; medyada çıkan haberler, sosyal medya paylaşımları, resmî açıklamalar, tarihi belge ve kaynaklar incelenerek hazırlanmış ve içeriklerin teyitli olmasına hassasiyet gösterilmiştir. Yanıltıcı olma ihtimali bulunan içeriklere ve teyit edilmemiş bilgilere yer verilmemiştir.
- MAZLUMDER tarafından 2009 yılında Gazze için hazırlanan "Gazze 2009" raporunda Gazze'de saha gözlemleri yapılmış ve kimi hak ihlalleri canlı şahitlik ile kayda geçirilmiştir. Bu çalışma için de Gazze'de saha gözlemleri yapmak arzulanmış ancak devam eden kontrolsüz saldırılar nedeniyle olası ateşkes sonrasında ertelenmiştir.
- Rapor çalışması için İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını takip eden gazeteciler ve saldırılardan etkilenen siviller ile doğrudan iletişime geçilmiş, bu bilgi ve görüşler rapora katkı sağlamıştır.
- MAZLUMDER tarafından 2009 yılında yayınlanan "Gazze 2009" raporundaki bazı bilgi, bulgu ve tespitler bu rapor için de ana kaynaklardan birini teşkil etmiştir.
- Okuyucunun ihlalleri daha iyi anlayabilmesi için rapor kapsamında 7 Ekim sonrası olayları anlatan bir tarih cetveli oluşturulmuş; hastane katliamı, sivil konvoyun vurularak onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve fosfor bombalarının kullanılması gibi önemli olaylar tarihleriyle birlikte okuyucu ile paylaşılmıştır.
- Bu rapor, İsrail'in Gazze'deki insan hakkı ihlallerinin yanı sıra gündemde fazla yer bulmayan, İsrail'in kendi vatandaşlarını bombaladığı ve kendi vatandaşlarına dönük hak ihlallerinde bulunduğu kimi örnekleri de içermektedir. Aksa Tufanı operasyonu sonrasında İsrail'in yerleşime açılmış işgal topraklarında El Kassam üyeleri zannederek kendi vatandaşlarını bombaladığı, bu saldırılarda birçok can kaybının yaşandığı iddiaları ile ilgili başta İsrail kamuoyu olmak üzere çeşitli kaynaklar takip edilmiş ve bilgiler okuyucuya sunulmuştur.
- Bu rapor; 2009 yılında MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Av. Gülden SÖNMEZ, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Av. Meryem Sarı, İstanbul Şube Hukuk Komitesi Üyesi Av. M. Kübra Bakırcı ve İstanbul Şube Hukuk Komitesi Üyesi Av. Betül Avcı tarafından hazırlanan "Gazze 2009" raporunun devamı niteliğindedir ve adil şahitlik gereği tarihe düşülen notlardan biri olarak görülmelidir.

Raporun Birinci Bölümünde, tarihi arka plana yer verilmiştir. "*Filistin Meselesi tarihine Genel Bakış*" başlıklı bu bölümde Filistin tarihi ve Yahudilerin bölgeye gelişleri sunulmuştur.

"*Filistin'de Yaşananların Kronolojisi*" başlıklı İkinci Bölümde 2009-2023 yılları arasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddet incelenmiştir. Krizin 7 Ekim'de başlayan krizin aslında bu tarih itibarıyla ortaya çıkmadığı; bir sürecin devamı olduğu ve geçmişte de İsrail'in birçok insan hakkı ihlali yaptığı gözler önüne serilmektedir.

"*İsrail'in Gazze'ye Saldırısı*" başlıklı Üçüncü Bölüm, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren yaşananlara yer vermektedir. Bu çalışmanın ana ve en önemli bölümünü oluşturan bu kısımda sadece İsrail'in insan hakkı ihlalleri değil, uluslararası kamuoyunun tepkisizliği İsrail zulmüne verilen açık destekler ve Filistin'e destek verenler için başlatılan "cadı avı" şeklindeki baskılar da ele alınmıştır.

Raporun Dördüncü Bölümünde ise "*Hukuki Değerlendirme, Sonuç ve Öneriler*" başlığı altında İsrail'in insan hakkı ihlallerinin hukuki açıdan değerlendirilmesine yer verilmiştir.



Kaynak: [hnsarowar385](https://pixabay.com/users/hnsarowar385)

(<https://pixabay.com/users/hnsarowar385-18661417/>)

1.BÖLÜM: "FİLİSTİN MESELESİ" TARİHİNE GENEL BAKIŞ

Bu bölüm, 2009 yılında yayınladığımız "Gazze 2009" raporundan faydalanılarak hazırlanmıştır.

Yahudilerin 20. Yüzyıla kadar güvenle yaşadığı topraklar

Binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olan Filistin toprakları, geçtiğimiz yüzyılda da uluslararası hareketliliğin merkez noktalarından birini oluşturmuştur. Doğu Akdeniz hakimiyeti için ifade ettiği stratejik önem yanında, dini, siyasi ve kültürel açıdan taşıdığı anlam da Filistin'i değerli kılmaya fazlasıyla yetmektedir. Zira bu topraklar, Hz. İbrahim'in kendisi gibi peygamber olan iki oğlu Hz. İsmail ile Hz. İshak'ın soyundan gelen Müslümanların ve Yahudilerin (İsrailoğulları) kutsal mabetlerine ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Hz. İsa'nın doğduğu ve mücadelesini verdiği yer olması sebebiyle Hristiyanlar için de vaz geçilmez bir değere sahiptir.

İsrailoğulları Filistin topraklarına MÖ 2000'lerde ulaşmışlardır. Babil Krallığı ile Roma İmparatorluğu dönemlerinde ve sonrasında da Haçlı işgalinde büyük katliamlara uğrayarak bu topraklardan sürülmüşlerse de, en huzurlu dönemlerini Müslümanların hâkimiyeti altında yaşamışlardır. Hz. Ömer döneminde Kudüs kapılarının Müslümanlara açılmasıyla başlayan süreçte, Selahaddin Eyyubi döneminde ve dört asır süren Osmanlı yönetiminde barış ve esenlik içerisinde olmuşlardır. Hatta Endülüs devletinin yıkılmasıyla yaşanan katliamdan kaçan, Rusya'da ve Avrupa'da barınamayan, gittikleri hiçbir coğrafyaya kabul edilmeyen Yahudiler, güvenliği yine Müslüman topraklarında bulmuşlar, bu topraklara kabul edilmişlerdir.

Siyonizm'in doğuşu ve işgalin başlaması

19. Yüzyıl, Avusturya-Macaristan, İngiltere ve Rusya gibi güçlerin dünya siyaset arenasına damgasını vurduğu Osmanlı Devleti'nin ise zayıflamaya başladığı bir dönem olmuştur. İmparatorluğun geniş sınırları artık dış güçlerin müdahale alanları haline gelmiştir. Bu dönemde Avrupa'da bir Yahudi devletinin varlığına hayır diyen Avrupalı güçler, 1897 yılında yapılan I. Siyonist Kongresi ile başlayan ve Filistin topraklarında bir Yahudi devlet kurma fikrini öngören süreci hararetle desteklemiş, "halkı olmayan bir ülkeyi, ülkesi olmayan bir halka devredin..." sloganına arka çıkmışlardır.

Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere ile Fransa arasında gerçekleşen Sykes-Picot paylaşımı ve bir sene sonra 1917 yılında yayınlanan Balfour Deklarasyonu, Yahudilere bu toprakların kapısını resmen açmış, İngiliz mandasıyla birlikte bölge yavaş yavaş anarşinin kucağına bırakılmıştır. II. Abdülhamid'i aşmayı başaramayan Yahudiler, padişahın büyük önlemler aldığı bu topraklarda, Hagana, Stern ve Irgun gibi çetelerle Müslümanlara karşı sistematik saldırılara girişmişlerdir.

II. Dünya Savaşı sonrası bölgede İngiltere'nin yerini ABD almıştır. 1948 Mayıs ayında ise Filistin topraklarında Batı desteği ile İsrail devleti kurulmuştur. Ne var ki bu devlet daha kurulmadan gerçekleştirilen Deir Yasin gibi katliamlar, Ortadoğu'da bir huzur döneminin değil, yeni ve daha büyük bir istikrarsızlık döneminin başladığının habercisidir.

1948'den itibaren gerçekleşen Arap-İsrail savaşları, Yahudilerin almaya devam ettiği güçlü Batı desteğinin yanı sıra Arap ülkelerinin Filistin konusundaki tutarsızlıklarını ve samimiyetsizliklerini de ortaya çıkarmıştır. 1967 Savaşında İsrail'e topraklarını kaptıran Mısır, Ürdün ve Suriye, soruna daha çok bir iç politika malzemesi olarak yaklaşmış ve kendi kayıplarının peşine düşmüştür. Ortak bir hareket planı da ortaya koyamayınca süreç hep Filistin'in aleyhine işlemiştir.

Birleşmiş Milletlerin işlevsizliği

Soğuk Savaş döneminin çift kutuplu ekseninde Filistin'de dengeler çok fazla değişmemiştir. İsrail, 1967 savaşı ile Kudüs dâhil tüm Filistin'i ele geçirerek topraklarını üç misli artırmıştır. Ayrıca kendi yaptıkları yetmiyormuş gibi İsrail, mesela 1970 yılındaki "Kara Eylül" olaylarında Ürdün Kralı Hüseyin'e destek verip binlerce Filistinlinin katledilmesine yol

açmış, sorunun çözümüne yardım etmesi umulan ülkeler Filistinli öldürmeye başlamıştır. 1973 Savaşı ise İsrail'in elini büsbütün güçlendirmiştir. Her savaş ve katliamla birlikte sayıları milyonlarla ifade edilen çok sayıda Filistinli mülteci durumuna düşmüştür. BM'de Filistin'le ilgili 200'ün üzerinde karar alınmış ama bunlar ya ABD vetosuyla BM Güvenlik Konseyi'nden dönmüş ya da herhangi bir yaptırım olmadığı için İsrail'in keyfi uygulamalarıyla su üzerine yazılmış maddelere dönüşmüştür.

İsrail'in 1982 Lübnan işgali ve Sabra-Şatilla Katliamları ile baskılar Filistin topraklarının dışında da devam etmiştir. İsrail'in en gelişmiş silahlarla yürüttüğü bu sınırsız ve dayanılmaz baskılar, Filistinlilerin kadın-erkek, yaşlı-genç bir bütün olarak taş ve sopalarla bayrak açtıkları İntifada hareketlerini başlatmıştır.

Soğuk Savaş sonrası dönem Ortadoğu'da yeni kırılmalar meydana getirmiştir. Irak'ın Kuveyt'e girmesi ve ABD'nin 1991 Irak müdahalesi, bu döneme kadar bölgede devam eden güçlü Sovyet etkisini ortadan kaldırmış ve tek kutuplu dünya düzeninin etkilerini bu bölgeye de taşımıştır. İntifada'nın güçlü etkisi ve ABD'nin küresel aktör olma çabaları birleşince İsrail masaya oturtulmuş ve Ortadoğu Barış Süreci başlatılmıştır.

Oslo Barış Anlaşmaları ile önemli bir ivme kazandığı sürekli tekrarlanan Ortadoğu Barış Süreci'nde Filistin tarafı çok önemli tavizler vermeye zorlanmıştır. Likud ve İşçi Partilerinin liderleri dahi Oslo sürecinin Filistinliler aleyhine olduğunu gizleme gereği duymamışlardır. Nitekim dikkatli bir gözle bakıldığında Oslo sürecinin, Filistinlileri kuşatılmış bölgelere ayırma ve bu bölgeler arasına Yahudi yerleşimciler yerleştirerek muhtemel Filistin devletinin toprak bütünlüğünü engelleme amacıyla dizayn edildiği görülmektedir. Örneğin Gazze ve Eriha, İsrail denetimindeki kilometrelerce toprak ile birbirinden koparılmıştır. Ayrıca Oslo'dan önce Gazze ve Batı Şeria'da yasadışı 110 bin Yahudi yerleşimci varken, Oslo'dan sonra bu sayı 195 bine çıkmıştır. Yahudi yerleşimcilerin sayısı bu şekilde Filistin bölgelerinde çığ gibi artırılırken, 5 milyon Filistinli mülteci çok zor şartlar altında ve her türlü mahrumiyet içerisinde yaşam mücadelesi vermek zorunda bırakılmıştır.

Filistinlilerin II. İntifada'yı başlatmalarına sebep olan en önemli nedenlerden biri hiç kuskusuz Oslo Barış Anlaşmalarının getirdiği söz konusu adaletsiz ve tatminsiz ortamdır. Oslo anlaşmalarında kolay konular gündeme alınırken çözümü zor konular (Kudüs, yerleşimciler, mülteciler ve Filistin devletinin kurulması) nihai statü görüşmelerine bırakılmıştır. Nihayet 2000 yılının temmuz ayında taraflar çözümü zor olan temel meseleleri görüşmek üzere Camp

David’de bir araya gelmişler, ancak ABD Başkanı Clinton’un İsrail tezlerini dayatan önerileri Filistin lideri Arafat tarafından kabul edilmemiştir.

İsrail’in saldırgan yılları

2002 yılının mart ayında İsrail, Filistin otoritesinin tüm kurumlarını hedef alan yoğun saldırılara başlamıştır. İsrail Başbakanı Ariel Şaron, Filistin Lideri Yaser Arafat’ı uzun süre Ramallah’taki karargâhında kuşatma altında tutmuş, Filistin Otoritesine ait karakolları ve tüm binaları saldırıların hedefi haline getirmiştir. Böylece İsrail Ortadoğu Barış Süreci’nde Filistinlilere “lütfedilen” her şeyi geri alma hevesinde olmuştur.

Şaron, Ortadoğu’daki şiddeti durdurmaya yönelik tüm inisiyatifleri, Amerika’nın da ses çıkarmamasını fırsat bilerek boşa çıkarmıştır. Kasım 2000’de ABD Senatörü George Mitchell Başkanlığında oluşturulan Mitchell Komisyonu’nun hazırladığı raporda İsrail’den yerleşim bölgesi inşasını bir an önce durdurması istenmiştir. İsrail tarafı bu çağrı karşısında “Filistin’in şiddeti durdurması” bahanesine sığınmış, Filistin tarafı ise “İsrail’in yeni yerleşim yerleri inşa etme faaliyetlerini durdurması” talebinde bulunmuştur. İsrail, iki tarafın daha önce anlaştığı üzere yerleşimciler sorununun Kudüs, mülteciler ve sınırlar sorunuyla birlikte nihai görüşmelerin bir parçası olduğunu belirterek, bu sorunu diğerlerinden ayıracak bir anlaşma bulunmadığını ifade etmiştir. Amerikalı diplomat Tenet ise yedi günlük bir sükûnet döneminden sonra barış masasına oturulması çağrısında bulunarak İsrail’in ekmeğine yağ sürmüştür.

İsrail bazen esnek açıklamalar yapmakla birlikte, o gün bugündür, “Filistinliler şiddete son vermeden barış masasına oturulamayacağı” ifadesini tekrarlamaktadır. 11 Eylül saldırılarının oluşturduğu uluslararası ortam da Şaron’un bu kadar pervasız davranmasında önemli rol oynamıştır. İsrail II. İntifada sürecinde baskı ve katliam politikalarında geri adım atmayı hiç düşünmemiştir. Bilakis ABD’nin sözde “teröre karşı savaş” ittifakının en güçlü destekçisi olan İsrail, Filistin kentlerine en gelişmiş silahlarla girmiştir. Refah, Cenin, Nablus, El-Halil ve daha birçok yerde gerçekleştirilen katliamlar karşısında BM soruşturma açmayı bile becerememiş; çünkü İsrail BM’nin gözlemcilerini kabul etmeyeceğini söylemiştir.

2002 Eylülüne gelindiğinde Ortadoğu Dörtlüsü adı verilen ABD, Rusya, AB ve BM tarafından yeni bir Ortadoğu Yol Haritası ortaya konmuştur. İki devletli bir çözüm önerisi sunan bu yol haritası, diğerleri gibi mevcut durumu yasallaştırmaya çalışmakta ve Filistin’in

elini kolunu tamamen bağlamakta, Filistin tarafına yönelik her türlü yaptırımdan bahsederken, İsrail'e ise sadece 28 Eylül 2000'den itibaren işgal ettiği topraklardan çekilmesini söylemekteydi. Fakat İsrail, daha öncekilerde olduğu gibi yeni imzaladığı bu anlaşmaya rağmen de Yahudi yerleşim yerleri inşasına devam etmiş, ek olarak da benzeri görülmemiş insanlık dışı bir duvar projesini uygulamaya koymuştur. Sekiz metre yüksekliğinde ve 730 km. uzunluğunda olması planlanan duvar Batı Şeria'yı tamamen dünyadan tecrit ederken, İsrail bu yolla Filistinli intihar eylemcilerini durdurmayı hedeflediğini söylemiştir. 200.000 Filistinliyi mağdur eden duvar, aynı zamanda Batı Şeria'nın yüzde 45'ini daha İsrail kontrolüne sokmaktadır.

Mart 2004'te, bizzat İsrail başbakanı Ariel Şaron tarafından yürütülen ahlaksız bir operasyon ile Filistin'in manevi önderi Şeyh Ahmet Yasin öldürülmüştür. Şeyh Ahmet Yasin'in füzeyle öldürüldüğü saldırıyla birlikte Ortadoğu Yol Haritası adlı son barış planı (!) da tarihin tozlu sayfalarına gömülmüştür. ABD vetosu sebebiyle BM, olayı kınama eyleminde bile bulunamamıştır. Bu hunhar katliamın üzerinden bir ay geçmeden bu kez Addülaziz el-Rantisi yine aynı şekilde öldürülmüştür. Ayrıca BM tarafından tanınmış bir devletin başkanı olan Arafat'ın da suikast düzenlenecek liderler arasında gösterilmesi, İsrail'in hukuk tanımayan tavırlarının geldiği boyutu göstermesi açısından manidardır. İsrail çılgınlığının nereye kadar varacağı ve terörün asıl kaynağı olan İsrail'e kimin dur diyeceği ise asıl merak edilen sorular arasındadır.

Hamás'ın 2006 seçim zaferi ve "cezalandırılan" Gazzeliler

Takvimler 2006 yılı ocak ayını gösterirken, Filistin tarihinde bir dönüm noktası yaşanmıştır. Tarihinde ilk kez gerçekleşen demokratik seçimler istikrar umutlarını yeşertmiş, tüm dünyanın dikkatini bölgeye çekmiştir. Filistinliler, direniş boyunca samimiyetine şahit oldukları Hamás'ı iktidara taşımış, ona aynı zamanda siyasal liderlik rolü vermiştir. Ne var ki kısa sürede umutlar suya düşmüş, uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı yeni bir süreç başlamıştır. Düşman gördüğü bir grubun iktidara gelmesi İsrail'i, Batılı destekçilerini ve bazı Arap ülkelerini oldukça sarsmıştır. Reform ve Değişim Cephesi adıyla seçimlere giren Hamás'ın tüm iş birliği teklifleri, başta siyasi rakibi Fetih hareketi (el-Fetih) olmak üzere tüm yerel ve uluslararası aktörlerce reddedilmiştir. Böylece tarihi bir fırsat kaçırıldığı gibi inanılmaz bir çifte standart uygulanmaya başlanmıştır.

Uzlaşma arayışına girilmemiş ilk andan itibaren Hamas hükümeti ile ilişkiler kesilmiştir. İktidardaki hükümete fırsat verme, politikalarını bekleyip görme ve Filistin halkının iradesine saygı duyma yerine, seçimde yenilmiş olan muhalefete açık destek verilmiştir. 1,5 Yıl boyunca ilişkiler askıya alınmış, Hamas yönetimine ekonomik ambargo uygulanmış hatta İsrail tarafından askeri saldırılarda bulunulmuştur. Filistin toplumundaki siyasi farklılığı bir çatlağa dönüştürme politikası izlenmiş, el-Fetih kontrolündeki Cumhurbaşkanlığı makamı ikinci bir hükümet gibi muhatap alınmıştır. Çift başlı Filistin seçeneğini cesaretlendiren bu yaklaşım, Filistinli gruplar arasında iç savaşa varan bir gerilime yol açmıştır. Halkın yüzde 65'ten fazlasının desteğini alan hükümet iş yapamaz hale gelmiş, uygulanan ekonomik ambargo Filistin'de fakirlik ve işsizlik oranını artırmış, sosyal dengeleri bozucu etki göstermiştir.

Birim başına düşen yoğunluk itibariyle dünyanın en kalabalık yerleşimlerinden birine sahip Gazze'de o tarih itibariyle 1,5 milyon insan yaşamaktadır ve bunların 900 bini mülteci konumundadır. Siyasi ve sosyal çalkantılar için uygun zemin sağlayan bu durum kışkırtmalar ve İsrail operasyonlarıyla daha da gerilince, arzulanan sonuç elde edilmiştir. 2007 Yılı ortalarında Gazze'de, Hamas ile el-Fetih arasında ciddi bir iç çatışma yaşanmış ve Gazze'deki yönetim tamamen Hamas'ın kontrolüne geçmiştir. O tarihten itibaren Hamas, tüm çabasını bu fiili (de facto) durumu yasal (de jure) hale dönüştürmeye yoğunlaştırdıysa da başarılı olamamış, Gazze bölgesi bu kez kapsamlı bir kuşatma ile karşılaşmıştır. Uluslararası toplum tarafından tüm ekonomik ve siyasi baskı mekanizmaları harekete geçirilmiş ve Gazze için zorlu bir dönem başlamıştır.

Yaşanan ambargo sürecinde işsizlik yüzde 80, fakirlik yüzde 75, enflasyon yüzde 200 oranında artış göstermiştir. Yemen, Katar ve İslam Konferansı Örgütü tarafından gerçekleştirilen tüm uzlaşma arayışları başarısızlıkla sonuçlandığı gibi ekonomik ambargo daha da sıkılaştırılmış, Gazze'nin dünya ile bağlantısını sağlayan tüm sınır kapıları kapatılıp, bölge açık hava hapishanesine dönüştürülmüştür.

İsrail ve Amerika'da o dönemlere denk gelen seçimler sebebiyle 6 aylık ateşkes ilan edilmiş, Hamas bu ateşkesi sınır kapılarının açılması için bir fırsat olarak görmüş, ancak ne ambargo hafifletilmiş ne kapılar açılmış ne de İsrail'in saldırıları durmuştur. Ateşkes sürecinde dahi 40'ı aşkın Filistinli İsrail saldırılarıyla hayatını kaybetmiştir. Ateşkesin sona ermesiyle saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, 27 Aralık 2008 - 7 Ocak 2009 tarihleri arasında 1500 insanın hayatını kaybettiği hava ve kara operasyonları ile Gazze'deki insanlık dışı politikasını daha da acımasız hale getirmiştir.

İnsanlığın gözü önündeki açık hapishane: Gazze

Bilinen tarihe göre Filistin, en az beş bin yıldır bu isimle adlandırılmaktadır. Tarihi kaynaklarda Bilad-ı Şam olarak zikredilen bölgenin güneybatı kesimini oluşturur. Bugünkü şekliyle doğudan Ürdün ırmağı ve Lut Gölü, batıdan Akdeniz ve Sina çölü, kuzeyden Lübnan, güneyden ise Kızıldeniz ile çevrili bölgenin adıdır. Tarihte, Ürdün ırmağının doğusunda kalan Doğu Yaka da Filistin'den sayılırdı. Yani Ürdün ırmağının doğu ve batı yakalarından oluşan Ürdün bölgesinin tamamı Filistin'in bir parçasıydı.

Günümüzdeki resmi siyasi paylaştırmada Filistin'in 20 bin km²'den fazla bölümü İsrail olarak gösterilmektedir. BM kararlarında "İsrail" olarak tanınan bölgenin dışında kalan Filistin toprakları Gazze, Batı Yaka (Batı Şeria) ve Doğu Kudüs'ten oluşur. Doğu Kudüs işgal güçlerinin aldığı tek taraflı kararlarla "İsrail" olarak gösterilen bölgeye ilhak edilmiş ancak bu ilhak uluslararası kabul görmemiştir. İsrail Batı Yaka (Batı Şeria) olarak adlandırılan bölgenin önemli bir bölümünü de Yahudi yerleşimcilere açarak gasp etmiştir/etmektedir. Gazze'de bulunan Yahudi yerleşim merkezleri ise 2005'deki çekilmede tahliye edilmiştir.

1948 Yılında gerçekleşen Arap-İsrail Savaşından sonra, 1950 ateşkes anlaşması ile BM tarafından sınırları çizilmiş olan Gazze, 1967 yılına kadar (17 yıl) Mısır'ın kontrolünde kalmıştır. Ortadoğu'da sınır değişikliklerini getiren 67 savaşından sonra doğrudan İsrail işgaline giren bölge, (38 yıl sonra) 2005 yılında kısmi bağımsızlığa kavuşmuştur. Her ne kadar görünüşte İsrail işgali sona ermiş olsa da, fiili olarak uluslararası sahada bu bağımsızlık tanınmamakta, Gazze'nin tüm sınırları, kara suları ve hava sahası İsrail'in kontrolünde bulunmaktadır.

Gazze'de yaklaşık 2,3 milyon Filistinli yaşamaktadır ve bunların yüzde 70'ten fazlasını İsrail'in yerlerinden ettiği mülteciler oluşturmaktadır. Mülteciler, Gazze'nin farklı noktalarındaki 8 mülteci kampına dağılmış vaziyettedir. Sağlık, eğitim ve diğer insani ihtiyaçları BM, uluslararası yardım kuruluşları ve Arap ülkelerinden gönderilen yardımlarla karşılanmaktadır.

1990'larda çalışabilir durumda bir havaalanı mevcutken, 2000 yılındaki intifada sırasında İsrail tarafından bombalanmış ve hava sahasını kullandırmaması sebebiyle artık işletilemeyecek duruma gelmiştir. Denizden de İsrail kuşatması altında bulunan Gazze'nin, Mısır ve İsrail dışında dünyaya açılacağı çıkış yoktur.

Katlanmak zorunda kaldığı fiziki koşulların ağırlığı nedeniyle Gazze, silahlı direniş gruplarının en yoğun bulunduğu ve İsrail'e karşı muhalefetin en güçlü olduğu bölgedir. İşgali

önünde engel görmek istemeyen İsrail ve destekçileri gözünde de tüm sorunların kaynağını oluşturmaktadır. ABD'nin "terörle mücadele" söyleminin içerdiği bölgeler arasında Gazze de bulunmaktadır.



Kaynak: [hosnysalah Palestinian photographer currently living in Palestine Gaza Strip](https://pixabay.com/photos/gaza-strip-palestine-3829403/)
(<https://pixabay.com/photos/gaza-strip-palestine-3829403/>)

Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri (1946-2009)

Kral Davut Katliamı

22 Temmuz 1946

İsraili örgüt Irgun'un Kral Davud Otel'i'ne düzenlediği saldırıda, aralarında İngilizler, Araplar ve Yahudilerin bulunduğu 96 kişi hayatını kaybetti.

Deir Yasin Katliamı

9 Nisan 1948

Irgun terör örgütüne bağlı militanlar tarafından Deir Yasin Köyü'nde gerçekleştirilen katliamda 254 Filistinli sivil katledildi.

Lida Katliamı

9-18 Temmuz 1948

İzak Rabin'in açık emirleriyle gerçekleştirilen Lida Katliamında, 10 gün içerisinde 60.000 kişi evlerinden atılırken, bunu takip eden El Tira, Tantoura ve Hayfa katliamları ile yüzlerce Filistinli sivil katledildi.

Safsaf Köyü Katliamı

29 Ekim 1948

İsrail ordusunun Safsaf Köyü'ne düzenlediği saldırı sırasında köylülerin üzerine rastgele açılan ateş sonucu 70 kişi yaşamını yitirdi.

Davayima Köyü Katliamı

29 Ekim 1948

İsrail işgal ordusuna bağlı üç ayrı bölük El-Halil'deki Davayima Köyü'ne girdi ve "çatışma olmaksızın" kadınlar çocuklar dahil 80 ile 100 arasında Filistinliyi katletti.

Kibya Köyü Katliamı

12 Ekim 1953

Ariel Şaron liderliğindeki bir grup İsrail askeri tarafından, Batı Şeria'da bulunan Kibya Köyü'ne düzenlenen saldırıda 67 kişi katledildi, 75 kişi de yaralandı.

Kufr Kasem Katliamı

29 Ekim 1956

İsrail'in Mısır'ı işgali arifesinde, bölgedeki bir Filistin köyüne saldıran işgal askerleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 Filistinli sivili acımasızca katletti

Samu Katliamı

Kasım 1956

Batı Şeria'ya bağlı Samu köyüne saldıran işgalci askerler, köyü yerle bir ederken, imha operasyonunda 18 Filistinli hayatını kaybetti. Onlarcası yaralandı.

Ürdün Katliamları

15 Şubat, 4 Haziran 1968

İsrail uçakları Ürdün nehri boyunca 15'ten fazla Filistin köyüne havadan napalm bombası yağdırdı. Saldırıda resmi rakamlarla 56 kişi feci şekilde can verdi. Haziran ayında İrbid şehrini bombalayan İsrail uçakları 30 Filistinlinin ölümüne neden oldu.

Abu Za'abel Katliamı

12 Şubat 1970

İsrail uçakları Mısır sınırındaki Abu Za'abel'i havadan bombaladı. Saldırıda hedef seçilen bir fabrikadaki 70 işçi öldü.

Sha'a Katliamı

8 Nisan 1970

Mısır'ın başkenti Kahire'ye 80 kilometre mesafedeki Sha'a eyaletinde bir okulu bombalayan İsrail uçakları 46 çocuğu katletti.

Suriye Katliamı

8 Eylül 1972

Suriye hava sahasını ihlal eden İsrail jetleri yedi köyü bombaladı. Saldırıda en az 200 kişi hayatını kaybetti

Libya Katliamı

19 Şubat 1973

Libya Havayolları'na ait bir yolcu uçağı İsrail tarafından düşürüldü. İçindeki 107 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti

Beyrut Katliamı

20 Temmuz 1981

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenleyen İsrail jetleri, 300 sivili öldürdü. Yüzlerce sivil aynı saldırıda yaralandı ya da sakat kaldı.

**Sabra ve
Şatilla Katliamları**

15-16 Eylül 1982

1982'de Lübnan'ı işgal eden İsrail kuvvetlerinin başkomutanı Ariel Şaron'un gözetimi ve koruması altında Lübnanlı Hıristiyan Falanjist milisler tarafından gerçekleştirilen katliamda 991 kişi katledildi. Bunlardan sadece 328 kişinin kimliği tespit edilebildi. Saldırganlar öldürdükleri kişilerin cesetlerini tanınmaz hale getirdiklerinden çoğunun kimliği tespit edilemedi.

Kudüs Katliamı

8 Ekim 1990

Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine Süleyman Mabedi yapmak isteyen Yahudilerle Filistinliler arasında çıkan çatışmada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 30 Filistinli hayatını kaybetti, 800 kişi de yaralandı.

**Hz. İbrahim
Camii Katliamı**

25 Şubat 1994

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Hz. İbrahim Camii'ne sabah namazı esnasında bir Yahudi tarafından gerçekleştirilen saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 50'nin üzerinde kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 300 kişi de yaralandı.

Kana Katliamı

18 Nisan 1996

İsrail'in Lübnan'da bulunan Kana mülteci kampına düzenlediği saldırı sonucunda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 109 Filistinli hayatını kaybetti.

Cenin Katliamı

3-15 Nisan 2002

Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na zırhlı birliklerle saldıran İsrail ordusu yaklaşık 1.300 sivili katletti.

Nuseyrat Katliamı

Mart 2004

Gazze'deki Nuseyrat ve Bureyc mülteci kamplarına giren İsrail askerleri aralarında dört çocuğun da bulunduğu 14 sivili katletti.

Gazze Katliamı

Mart 2008

Gazze'ye yapılan saldırı sonucu 134 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Katliamı
Ocak 2009

Gazze'ye yönelik yapılan havadan ve karadan devam eden saldırı ve bombardıman sonucunda içlerinde çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 1500'ü aşkın kişi hayatını kaybetti ve 5500'ü aşan sayıda kişi yaralandı.



Kaynak: [Judas-Isariot](https://pixabay.com/illustrations/city-town-arab-arabic-art-8385930/)

<https://pixabay.com/illustrations/city-town-arab-arabic-art-8385930/>

2.BÖLÜM: FİLİSTİN'DE 2009-2023 YILLARI ARASINDA YAŞANANLAR

7 Ekim 2023 tarihinden hemen iki gün sonra başlayan İsrail vahşeti ve hukuk tanımazlığı, daha önce gerçekleşmiş hiçbir olayla kıyaslanamayacak yeni bir zirve ve yeni bir boyuttur. Fakat İsrail'in hukuk tanımazlığının ve vahşetinin hiç kesintiye uğramadığını ve sürekli olageldiğini göstermek için başka bir yol da bulunmamaktadır. Bu başlık altında zikredilecek birçok örnek 7 Ekim'den sonra yaşananlar yanında çok küçük kalacaktır ancak **hiçbir olayın durup dururken çıkmadığı** unutulmamalıdır.

Bu başlık altında ele alınacak süreç ve zikredilecek küçük-büyük olaylar, nihayetinde Aksa Tufanı'nı doğuran olaylardır. Aksa Tufanı sonrasında yaşanan İsrail vahşeti bir seferlik bir hınç değil, İsrail'in rutin faaliyetidir.

2009 Yılı: Dökme Kurşun Operasyonu

31 Aralık 2008-18 Ocak 2009: İsrail işgal rejimi Gazze'ye, "*Dökme Kurşun Harekâtı*" adını verdiği bir saldırı başlatmıştır. Savaş uçakları, ağır silahlar ve deniz botlarının da kullanıldığı saldırıda şehirlerin yanı sıra; Filistinli askeri gruplara ait merkezler, sivillere ait evler, binalar, camiler, ticari dükkânlar, sivillerin korunmak için sığındığı BM Mültecilere Yardım ve Yerleştirme Ajansı'na (UNRWA) ait okullar saldırıya uğramıştır. Yüzlerce hedef bombalanmış ve yıkılmıştır. Bu saldırılar sırasında silahlı Filistinlilerin yanı sıra, çoğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu toplam 775 sivil hayatını kaybetmiş, 3 binden fazla sivil de yaralanmıştır.

2010 Yılı: Mavi Marmara

31 Mayıs 2010: İsrail askerleri, Gazze ablukasını kırmak amacıyla "Rotamız Filistin, Yükümüz İnsani Yardım" sloganıyla yola çıkan Gazze'ye Özgürlük Filosu'na ve bilhassa

Türkiye'den hareket eden yardım gemisi Mavi Marmara'ya saldırmıştır. Saldırıda 9 Türk yardım gönüllüsü hayatını kaybetmiş, 50'den fazla gönüllü de yaralanmıştır.

31 Ağustos 2010: Filistin ve İsrail taraflarının Washington'da görüşme hazırlığı yaparken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Batı Şeria'nın Hebron bölgesinde bir araca saldırı düzenleyerek 4 Yahudi yerleşimciyi öldürmüştür.

19 Ocak 2010: Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kurucularından ve komutanlarından Mahmud el-Mebhuh, Dubai'de kaldığı bir otelde Mossad ajanları tarafından boğularak öldürülmüştür.

Mart 2011: İsrail'in Gazze Şeridine yönelik düzenlediği saldırılarda sekiz kişi hayatını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştır. Bununla birlikte Gazze tarafından atılan havan mermilerine yönelik misilleme niteliğindeki saldırılarda Gazze banliyölerinde yaşayan sivillerin de zarar gördüğü kaydedilmiştir.

18 Ağustos 2011: İsrail'in Elyat kenti yakınlarında gerçekleşen saldırılar sonucunda en az 8 İsraili hayatını kaybetmiş 40 kişi de yaralanmıştır.

19 Ağustos 2011: İsrail tarafının yaptığı misilleme saldırısında, Filistin Halk Direniş Komiteleri komutanı Kemal el-Nairab başta olmak üzere 6 Filistinli yaşamını yitirmiştir.

Eylül 2011: İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir hafta boyunca düzenlediği hava saldırılarında 18 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

2012 Yılı: Bulut Sütunu Operasyonu

3 Mart 2012: İsrail'in, Gazze Şeridi'nde dört gün boyunca saldırılarda bulunmuş, bu saldırılarda 25 Filistinli yaşamını yitirmiştir. Operasyonlar sonrasında taraflar, Mısır'ın arabuluculuğunda anlaşmaya varmıştır.

14 Kasım 2012: İsrail'in Gazze'ye 1 hafta boyunca hava ve denizden düzenlediği saldırılarda Hamas'ın askeri lideri Ahmet el-Caberinin de aralarında bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 120 kişi yaralanmıştır.

"Ahrar" Esir ve İnsan Hakları Araştırma Merkezi'nin yayınladığı raporda, 2013 yılı boyunca Filistin kentlerinin İsrail saldırılarına açık hale geldiği belirtilmiştir. İsrail ordusunun saldırıları sonucu, Batı Şeria'da 27, Gazze'de 9 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail hapishanelerindeki 4 Filistinli tutuklu da ihmal nedeniyle yaşamını yitirmiştir. İsrail askerleri 2013 yılında, El-Halil

kentinde 849, Kudüs'te 660, Nablus'ta 454, Beyt Lahim'de 366, Cenin'de 364, Ramallah'ta 333, Kalkilya'da 151, Tul Kerem'de 96, Gazze'de 77, Tubas'da 50, Selfit'te 46 ve Eriha'da 21 Filistinliyi gözaltına almıştır. Raporda ayrıca gözaltına alınan Filistinlilerin 30'unun kadın olduğu bilgisi verilmiş, gözaltına alınan 8 milletvekiliyle İsrail hapisanelerinde bulunan Filistinli milletvekili sayısının 14'e ulaştığı kaydedilmiştir.

2014 Yılı: İsrail'in 51 günlük saldırısı

7 Temmuz 2014: İsrail Gazze'ye yönelik 51 gün sürecek bir saldırıları başlatmış, saldırılarda 530'u çocuk, 302'si kadın 2 bin 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla Filistinli de yaralanmıştır. İsrail tarafında ise 64'ü asker 70 İsraili ölmüş, 720 İsraili de yaralanmıştır.

27 Temmuz 2014: Saldırıları esnasında 12 saatlik ateşkes ilan edilmiş, üzerinden 2 saat geçtikten sonra İsrail ateşkesi ihlal edip kara saldırısına devam etmiştir.

01 Nisan 2015: Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) resmen üye olmuştur.

2015 yılı içinde İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ait 478 ev ve tesisi yıkmıştır. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Abdullah el-Hurani Araştırma Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail askerleri bu yıl içinde Batı Şeria ve Kudüs'te 247 ev ile 231 tesisi yıktı, 553 ev ve tesisin de yıkılacağına dair ihtar gönderdi" bilgisi paylaşılmıştır.

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan "2015 İsrail-Filistin" raporuna göre İsrail, 2015 yılında 170 Filistinliyi öldürmüş, 15 bin 377'sini yaralamıştır. İsrail son bir yıl içinde Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ait 539 ev ve tesisi de yıkmıştır.

2017 Yılı: Kudüs, ABD tarafından "İsrail'in başkenti" olarak tanındı

14 Temmuz 2017: İsrail polisi Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği üç Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan iki İsrail polisi de hayatını kaybetmiştir.

16 Temmuz 2017: İsrail makamları, Kudüs'teki Eski Şehir'in kapılarına metal arama dedektörleri yerleştirmiştir. Bunun üzerine Kudüs ve çevresinde çıkan olaylarda 4 Filistinli ile 3 İsraili hayatını kaybetmiştir. Söz konusu olayların devam etmesi üzerine İsrail polisi, 25 Temmuz'da metal dedektörleri kaldırmıştır.

6 Aralık 2017: ABD Başkanı Trump, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıdıklarını belirtmiş, İsrail ABD Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştır. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre, İsrail güçleri 2018'in başından bu yana 295 Filistinliyi öldürmüş, 29 bin Filistinliyi yaralamıştır. OCHA'nın kayıtlarına göre, 2018'de Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarında da büyük artış görülmüştür.

14 Mayıs 2018: ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı almasının ardından binanın açılışı yapılmıştır. Büyükelçilik açılışı ve Nakba'nın (Büyük Felaket) 70. yılı nedeniyle Gazze'de iki gün boyunca yapılacak protesto gösterileri için hazırlık yapılırken İsrail askerleri göstericilere saldırmış, 59 Filistinli İsrail askerleri tarafından öldürülmüştür.

Filistin hükümetine bağlı Filistin Şehit Aileleri Ulusal Topluluğunun yayınladığı raporda, 2018 yılında şehit edilen 149 Filistinlinin arasında 33 çocuk ve 12 kadının da yer aldığı belirtilmiştir. İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 112, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 37 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edilmiştir. Gazze'de yaşamını yitiren Filistinlilerden 69'unun ölüm sebebi İsrail'in hava saldırılarıdır.

2019 Yılında İsrail yönetimi, Filistinlilerin bulunduğu Doğu Kudüs'te 2018 yılına göre çok daha fazla ev yıkmıştır. İnsan hakları grubu Ir Amim'e göre yıkılan ev sayısı 104'tür. Bu rakam 2018'de 72'ydi. Bu da yıkımların yüzde 44 arttığı anlamına gelmektedir.

Gazze'deki hükümet ofisi, Filistin'deki gazeteciler için 2019 yılı verilerini açıklamıştır. Hükümet Ofisi Sözcüsü Salama Ma'arouf düzenlediği basın konferansında, 2019 yılının Filistin'deki gazeteciler için 2018 yılının ardından en kötü ikinci yıl olduğunu söylemiştir. Diğer taraftan Ma'arouf, 2019 yılında Gazze'de 87 gazetecinin, Batı Şeria'da 67 gazetecinin saldırıya uğradığını ve Gazze'de 21 gazetecinin ise gerçek mermi ile vurulduğunu ifade etmiştir.

15 Şubat 2020: Dokuz yaşındaki Filistinli Malik Eissa, İsrail polisi tarafından Doğu Kudüs'teki ayaklanmalara katıldığı iddia edilerek yüzünden vurulmuş ve sol gözünü kaybetmiştir.

12 Mayıs 2020: İsrail askeri Amit Ben Yigal, Cenin Valiliği'ndeki Ya'bad isyanı sırasında 49 yaşındaki Nazmi Abu Bakr tarafından kafatasına taş atılarak öldürülmüştür.

29 Mayıs 2020: 37 yaşındaki Fadi Adnan Samara Qa'd, İsrail askerleri tarafından öldürülmüştür. PCHR tarafından edinilen bilgiye göre Qa'd, ailesini almak için Salfit'teki el-Saweya'ya gidiyordu. Askerlerle 16:30 civarında karşılaşmış ve o sırada aracının kontrolünü

kaybetmesi sonucu askerler Qa'd'ın arabasına ateş açarak onu yaralamış ve tıbbi yardım almasını engelledikleri için yaşamını yitirmiştir.

30 Mayıs 2020: 32 yaşındaki otizm sendromlu Filistinli Eyad al-Hallaq, Kudüs'teki Aslan Kapısı kontrol noktası yakınlarında İsrail polisi tarafından vurularak öldürülmüştür.

6 Kasım 2020: Hirbet Humsa el-Fawq bölgesinde bir köyün yerle bir edilmesinin ardından 41'i çocuk 73 Filistinli yerinden edilmiştir. Filistin Başbakanı Muhammed Shtayyeh, İsrail'i, ABD'deki seçim nedeniyle dünyanın dikkatinin dağıldığı bir sırada yıkımı planlamakla ve özellikle bu zamana denk getirmekle suçlamıştır.

2021 Yılı: Kudüs'te Ramazan baskını ve Şeyh Cerrah Mahallesi baskını

15-16 Nisan 2021: İsrail ile Filistin bölgesi arasında görece bir sakinlik döneminin ardından hava saldırısı başlatan İsrail'e roketler atılmaya başlanmıştır.

23 Nisan 2021: "Araplara Ölüm" diyen yüzlerce aşırı milliyetçi Yahudi Şam Kapısı'na yürümüştür. Filistinlilerle iki grubu ayırmaya çalışan polis arasında çıkan çatışmalarda düzinelerce insan yaralanmıştır. İki taraf arasındaki şiddet, şehrin diğer bölgelerine de yayılmaya başlamıştır.

24 Nisan 2021: Hamas, Gazze'den İsrail'e düzinelerce roket atarak misilleme amaçlı saldırılar düzenlemiştir.

2 Mayıs 2021: El Fetih grubu ve Hamas, Yahudi yerleşimcilerin, Doğu Kudüs'teki Şeyh Jarrah bölgesinde bulunan evlerinden Filistinlileri çıkarma tehdidini kınamıştır. Hamas ise Arapları o bölgede "direniş kalkanları" oluşturmaya çağırmıştır. Takip eden günlerde, polis ve protestocular arasında çatışmalar devam etmiştir.

7 Mayıs 2021: İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırmıştır. İlerleyen günlerde İsrail polisinin plastik mermi de kullanarak Mescid-i Aksa'ya müdahalesi, Filistinlilerin tepkisini çekmiştir. Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail polisinin uygulamalarını protesto eden Filistinlilere müdahale edilmiş, olaylarda en az 200 kişi yaralanmıştır. Ramazan ayının son günlerinde, Kudüs ve çevresinde, İsrail polisi Filistinlilere yönelik müdahalelerde bulunmuş, aralarında çocukların da yer aldığı yüzlerce kişi yaralanmış, onlarca kişi gözaltına alınmıştır. Olaylar bölgede tansiyonun artmasına neden olmuş, İsrail

sınırları içinde kalan ve Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı kentlerde aşırı Yahudi gruplar Filistinlilere yönelik linç girişimlerinde bulunmuş ve silahla saldırmıştır.

İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri evlerinden çıkarma planı ve Mescid-i Aksa'ya müdahalesi, Batı Şeria ve Gazze'de de yoğun tepkiyle karşılanmıştır. Tüm bu gerilim boyunca Batı Şeria'da yaşanan gösterilere İsrail polisinin gerçek mermilerle müdahalesi sonucu 30'dan fazla Filistinli hayatını kaybetmiştir.

14 Mayıs 2021: BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Gazze'de süren çatışmalar nedeniyle 10 bine yakın Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bilgisi paylaşılmıştır.

15 Mayıs 2021: İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde uluslararası medya kuruluşlarının bulunduğu 13 katlı binayı bombalamış ve bina tamamen çökmüştür.

16 Mayıs 2021: BM Güvenlik Konseyi çatışmalar için toplanırken Gazze'deki Filistinli yetkililer, pazar gününün İsrail ile mevcut çatışmanın başlamasından bu yana en ölümcül gün olduğunu açıklamıştır.

20 Mayıs 2021: İsrail ve Hamas, Mısır arabuluculuğunda bir ateşkes kararı almıştır. 11 gün süren çatışmalarda Gazze Şeridi'nde 66'sı çocuk olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştır. İsrail'de ise 2'si çocuk olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiştir.

28 Temmuz 2021: İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in mayıs ayında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda savaş hukukunu ihlal ederek "açıkça savaş suçu işlediğini" açıklamıştır.

6 Eylül 2021: İsrail'de altı Filistinli tutuklu, "Çelik Kasa" olarak bilinen yüksek güvenlikli Gilboa hapishanesinden tünel kazarak kaçmıştır. "İnsan avı" başlatan İsrail güvenlik güçleri, 11 Eylül'e kadar altı Filistinliyi yakalamıştır.

2022 Yılı: Batı Şeria için "en ölümcül yıl"

6 Ocak 2022: İşgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Nablus yakınlarındaki Balata mülteci kampına baskın düzenleyen İsrail güçleri, 21 yaşındaki bir Filistinliyi öldürmüştür.

12 Ocak 2022: Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Celceliye köyünde yaşayan ABD vatandaşı Filistinli Ömer Esad (80) İsrail polisinin gözaltında uyguladığı şiddet sonucu hayatını

kaybetmiştir. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, "Bu olaya açıklık getirmek için İsrail hükümetiyle de temas halindeyiz ve görmüş olabileceğiniz gibi İsrail Savunma Kuvvetleri konuyla ilgili devam eden bir soruşturma olduğunu belirtti ve bu olayın koşullarıyla ilgili kapsamlı bir soruşturmayı destekliyoruz" demiştir.

24 Ocak 2022: İsrail güçlerinin, Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Kalandiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında attığı gaz bombasından etkilenen Filistinli Fehmi Hamad (57) hayatını kaybetmiştir.

8 Şubat 2022: İsrail özel kuvvetleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentindeki El-Mahfiye Mahallesi'ne sivil bir araçla baskın yapmış ve Filistinlilerin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlemiştir. Araçta yer alan Eşref Mubaslat, Ethem Mebruk (26) ve Muhammed ed-Dahil (21) adlı Filistinliler öldürülmüştür.

14 Şubat 2022: İsrail ordusu 4 evi yıkmak hedefiyle Cenin kenti yakınlarındaki Sile el-Harisiye köyüne buldozer eşliğinde baskın düzenlemiştir. Evlerinin yıkılışına engel olmak amacıyla direnen Filistinli gençlere yönelik İsrail saldırısında başından vurulan Muhammed Ebu Salah (17) hayatını kaybetmiştir.

29 Mart 2022: Filistinli Ziya Hamaraşe (27), İsrail'in başkenti Tel Aviv'in dış mahallerinden Bnei Brak'ta yaptığı silahlı saldırıda 5 kişiyi öldürmüş, İsrail güçlerinin müdahalesiyle yaşanan çatışmada kendisi de yaşamını yitirmiştir. Çatışmalarda yaralanan İsraili bir subay da aldığı yaralardan dolayı dana sonra yaşamını yitirmiştir. Saldırının sorumluluğunu El-Fetih'in silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayları üstlenmiştir.

7 Nisan 2022: Filistinli Raad Hazem (29), Tel Aviv'in Dizengoff Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailiyi öldürmüş, 9 kişiyi yaralamıştır. İsrail polisi, bir gün sonra Hazem'in bulunduğunu ve çıkan çatışmada öldürüldüğünü duyurmuştur.

10 Nisan 2023: İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Beytullahim kenti yakınlarındaki el-Hadar beldesinde Filistinli Muhammed Ali Guneym'i (21) ateş açarak öldürmüştür. Beytullahim kenti yakınlarında da kendilerine yaklaşan 47 yaşındaki Filistinli bir kadını, "dur" emrine uymadığı gerekçesiyle ateş açarak yaralamıştır. Silahsız olduğu anlaşılan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. El-Halil kentinde ise İsrail askerleri bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını ateş açarak öldürmüştür.

15 Nisan 2022: İsrail güçleri, Kudüs'teki Harem-i Şerif'e baskın düzenlemiş ve 60'ı çocuk 470 Filistinliyi tutuklamıştır. Ramazan ayı ve Yahudiler'in Hamursuz Bayramı'nın aynı

döneme denk gelmesi nedeniyle gerilim artmış, Filistin Kızılay'ı, Harem-i Şerif'teki çatışmalar sırasında en az 152 sivilin yaralandığını açıklamıştır.

26 Nisan 2022: İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da bulunan Akabat Cebir mülteci kampına düzenlediği baskında 20 yaşında bir Filistinli öldürülmüştür.

29 Nisan 2022: Ramazan ayının son cuma günü İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik müdahalesinin ardından çatışmalar yaşanmış, saldırılarda 42 Filistinli yaralanmıştır.

5 Mayıs 2022: İsrail'e bağlı Kudüs Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El-Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinin, "İsrail ordusuna ait eğitim alanları" sayılmasına karşı Filistinlilerin yaptığı itiraz başvurusunu reddetmiştir. Bölge sakinlerinin tehirci anlamına gelen karar nedeniyle buradaki Filistinlilere ait meskenlerin yıkılması ve 4 binden fazla kişinin yerinden edilmesinin an meselesi olduğu belirtilmektedir.

5 Mayıs 2022: İsrail'in Merkez bölgesindeki Elad kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda üç kişi hayatını kaybetmiştir. İsrail'in "Bağımsızlık Günü"nde meydana gelen saldırıda ikisi ağır olmak üzere dört kişi de yaralanmıştır. Ağır yaralılardan biri, saldırıdan sekiz ay sonra, Şubat 2023'te hayatını kaybetmiştir. Hamas, Elad'daki saldırıyı övmüş ama üstlenmemiştir. İsrail polisi olayın bir militan saldırısı olduğundan şüphelendiklerini ve saldırganın bir araca binerek uzaklaştığını aktarmıştır.

9 Mayıs 2022: Filistin Sağlık Bakanlığı, ocak ayından bu yana 49'u Batı Şeria'dan ve 1'i Gazze Şeridi'nden olmak üzere 50 Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğünü açıklamıştır.

11 Mayıs 2022: İsrail ordusunun Cenin mülteci kampına düzenlediği baskını takip eden El-Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile (51) İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybetmiştir.

12 Mayıs 2022: İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 791 yeni konut inşasını onaylamış, karar BM ve AB tarafından kınanmıştır.

25 Mayıs 2022: Batı Şeria'ya bağlı Nablus, Yusuf Peygamber'in gömülü olduğu düşünülen türbenin yakınında çıkan çatışmalarda İsrail güçleri 16 yaşındaki bir Filistinliyi öldürmüş, 88 Filistinli yaralanmıştır.

27 Mayıs 2022: İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Beytullahim yakınlarında bulunan El-Kadir'deki eylemlerde kendilerine taş atan Filistinli gruba ateş açmış, 15 yaşındaki bir Filistinli vurularak öldürülmüştür.

1 Haziran 2022: 31 yaşındaki Gufran Veresane isimli bir Filistinli kadın, El-Halil'in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı yakınlarında öldürülmüş, Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada kadının işgal askerleri tarafından ateşlenen kurşunun isabet etmesi sonucu şehit olduğu ifade edilmiş, İsrail ordusu ise kadının "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu" ileri sürmüştür. Filistin Yönetimi Sözcüsü İbrahim Mulhim yaptığı açıklamada, *"Filistinli Gufran Veresane'nin öldürülmesi, (Al Jazeera muhabiri) Şirin Ebu Akile ve diğerlerinin şehit edilmesiyle aynıdır. Hiçbirinin affı yok ve zaman aşımına uğramayacak. Er ya da geç failler adalete teslim edilecek"* demiştir.

2 Haziran 2022: İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabad beldesine baskın yapmış, 29 Mart'ta Bnei Brak saldırısını gerçekleştiren Ziya Hamarşe'nin evini patlayıcılar kullanarak yıkmıştır. İsrail ordusu, yıkıma tepki gösteren Filistinlilere ateş açmıştır. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Cenin yakınlarındaki Yabad köyüne düzenlediği baskında, göğüs bölgesinden vurulan Filistinli Bilal Kabehe'nin (24) yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 6 Filistinlinin de yaralandığını açıklamıştır. Aynı şekilde, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinde bulunan Dehişe Mülteci Kampı'na gece saatlerinde düzenlediği baskında bir Filistinli öldürülmüştür.

7 Haziran 2022: Avrupa Birliği Temsilcisi Yardımcısı Maria Velasco'nun da aralarında bulunduğu heyet, Doğu Kudüs'ün Silvan beldesindeki Vadi Kaddum bölgesini ziyaret etmiştir. Velasco, "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te devam eden yıkım ve tahliye uygulamalarının uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini ve sona erdirilmesi gerektiğini" teyit etmiştir.

9 Haziran 2022: İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Halhul beldesine baskın düzenleyen İsrail güçleri, 27 yaşındaki bir Filistinliyi öldürmüştür.

18 Haziran 2022: Filistinli direniş grupları Gazze Şeridi'nden İsrail'in Aşkelon kentine roket atmıştır. Roket saldırılarını engelleyen İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırılarıyla karşılık vermiştir.

24 Haziran 2022: İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Silvad beldesinde "yoldan geçen arabalara taş atarak sivilleri tehlikeye attığını" öne sürdüğü

16 yaşındaki bir Filistinliyi vurmuştur. Filistinli genç aldığı yaralar nedeniyle ertesi gün hayatını kaybetmiştir.

2 Temmuz 2022: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Caba beldesine baskın düzenleyen İsrail ordusu, 17 yaşındaki bir Filistinliyi vurmuştur. Filistinli genç aldığı yaralar nedeniyle ertesi gün hayatını kaybederken İsrail, öldürülen Filistinlinin askerlere "molotof kokteyli attığını" öne sürmüştür.

11 Temmuz 2022: BM'nin Çocuklar ve Silahlı Çatışma (CAAC) raporuna göre, 2021'de İsrail güvenlik güçleri 78 Filistinli çocuğu öldürmüş, 982 çocuğu sakat bırakmış ve 637 çocuğu gözaltına almıştır.

26 Temmuz 2022: İşgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Nablus'un güneyinde yer alan Huvvara kontrol noktasında 60 yaşındaki zihinsel engelli Filistinli Hüseyin Kavarik, İsrail askerleri tarafından vurularak ağır yaralanmıştır. Filistin Sağlık Bakanlığı, Havarik'in 29 Temmuz'da hayatını kaybettiğini açıklamıştır.

28 Temmuz 2022: İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Ramallah'ın kuzeyindeki El-Mugayir köyünde yasa dışı İsrail yerleşimlerini protesto eden Filistinlilere saldırmıştır. İsrailli askerlerin açtığı ateş sonucu 16 yaşındaki Emced Ebu Alya adlı Filistinli çocuk hayatını kaybederken, beş kişi de yaralanmıştır.

1 Ağustos 2022: İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İslami Cihad Hareketi'nin yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almıştır, çıkan çatışmada 1 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

5 Ağustos 2022: İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi ile 9 kişi daha öldürülmüş, 55 kişi yaralanmıştır. İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, İsrail'le başlayan bu savaş için "kırmızıçizgilerinin olmadığını ve Tel Aviv'in, direnişe ait füzelerin saldırısı altında olacağını" söylemiştir. Gece saatlerinde Gazze Şeridi'nden İsrail kentlerine roket saldırıları başlatılırken, İsrail savaş uçakları da Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenlemiştir.

7 Ağustos 2022: Mısır'ın arabuluculuğunda taraflar arasında ateşkes sağlanmıştır. Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında, 15'i çocuk en az 44 Filistinli yaşamını yitirmiş, 300'ü aşkın kişi yaralanmıştır.

9 Ağustos 2022: Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Nablus'a düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğünü, 40 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştır. Ölenler arasında El-Aksa Şehitleri Tugayları'nın üst düzey komutanlarından İbrahim en-Nabulsi'nin de bulunduğu söylenmiştir. En-Nabulsi'nin öldürülmesinin ardından Batı Şeria'da çıkan çatışmalarda El-Halil'de 17 yaşındaki bir Filistinli İsrail güçleri tarafından öldürülmüştür.

15 Ağustos 2022: İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Ramallah'ın güneyinde yer alan Kefer Akab beldesinde bir eve düzenlediği baskında 21 yaşındaki bir Filistinli öldürülmüştür. İsrail medyası "bir bıçaklama girişimine yanıt olarak" ateş açtıklarını öne sürerken, Filistin haber ajansı Wafa'ya konuşan öldürülen gencin ailesi herhangi bir bıçaklama girişiminin yaşanmadığını ve askerlerin yanlış eve geldiklerini kabul ettiklerini söylemiştir.

18 Ağustos 2022: İsrail güçleri; Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Şebekesi, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketi'nin Filistin Şubesi gibi adlı Filistinli insan hakları kuruluşlarına baskın düzenlemiş ve ofislerinin girişlerini metal plakalarla kapatmıştır. İsrail Adalet Bakanlığı, 23 Ekim 2021'de Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne (FHKC) bağlı olduğunu iddia ettiği 6 Filistin insan hakları kuruluşunu "terör örgütleri listesi"ne aldığını açıklamıştır.

1 Eylül 2022: Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail güçleri, Nablus'un doğusundaki Balata mülteci kampına düzenlediği baskında 25 yaşındaki bir Filistinliyi öldürmüştür.

7 Eylül 2022: İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas'taki El-Fara Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiştir. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 21 yaşındaki Filistinli Yunus Tayeh'in hayatını kaybettiğini açıklamıştır.

8 Eylül 2022: İşgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Ramallah yakınlarındaki Beytin'de 17 yaşındaki bir Filistinli, İsrail güçleri tarafından vurularak öldürülmüştür. İsrail ordusu, Filistinli gencin İsraili bir askere çekiçle vurarak onu hafif yaraladığını açıklamıştır.

14 Eylül 2022: İşgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Cenin'in kuzeyinde yer alan güvenlik bariyerinin yakınında çıkan çatışmada bir İsrail askeri ile 22 ve 23 yaşlarında iki Filistinli hayatını kaybetmiştir. El-Fetih, hayatını kaybeden Filistinlilerin El-Aksa Şehitleri Tugayları üyesi

ve birinin ise Filistin Yönetimi istihbarat görevlisi olduğunu açıklamıştır. İslami Cihad'a bağlı Cenin Tugayları ise iki Filistinliyi kendi üyesi olarak tanımlamıştır.

15 Eylül 2022: İsrail güçleri Cenin yakınlarındaki Kefer Dan'a düzenlediği baskında 17 yaşındaki bir Filistinliyi öldürmüştür. Olayda biri ağır olmak üzere 3 Filistinli de yaralanmıştır.

17 Eylül 2022: Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisi'nin (OCHA) 30 Ağustos-12 Eylül dönemini kapsayan Sivillerin Korunması Raporu'na göre, söz konusu dönemde 7, yılbaşından bu yana 116 Filistinli İsrail güçleri tarafından öldürülmüştür. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 125 baskın düzenlemiş ve Filistinlilere ait 47 yapıyı yıkmıştır.

24 Eylül 2022: İsrail güçleri, Nablus yakınlarında devriye gezen bir grup askerin üzerine araba sürdüğünü iddia ettikleri bir Filistinliyi öldürmüştür. Filistin resmi haber ajansı Wafa, öldürülen Filistinlinin 36 yaşında bir öğretmen ve üç çocuk babası olduğunu bildirmiştir.

28 Eylül 2022: İsrail güçleri, Cenin mülteci kampına düzenlediği baskında 4 Filistinliyi öldürmüş, 44 kişiyi de yaralamıştır. El-Aksa Şehitleri Tugayları, öldürülenlerden üçünün üyeleri olduğunu açıklamıştır.

29 Eylül 2022: Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinden kaçarken yüksek bir yerden düştüğü ifade edilen 7 yaşındaki Filistinli Reyhan Süleyman, kaldırıldığı Beyt Cala Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Filistinli çocuğun ailesi, 7 yaşındaki Reyhan'ın İsrail askerlerinden kaçarken düştüğünü söylemiştir. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, *"ilk soruşturmaya göre ordunun köydeki arama faaliyeti ile çocuğun trajik ölümü arasında ilişkili bulunmadığı"* ileri sürülmüştür.

1 Ekim 2022: Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'teki El-Eizariya'da 18 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdüğünü açıklamıştır. İsrail polisi ise şahsın, "Molotof kokteyli attıktan sonra öldürüldüğü"nü öne sürmüştür.

2 Ekim 2022: İsrail merkezli insan hakları örgütü HaMoked, 798 Filistinlinin mahkemeye çıkıp yargılanmadan veya herhangi bir suç isnat edilmeden İsrail hapisanelerinde tutulduğunu açıklamıştır. HaMoked'e göre bu, 2008'den bu yana en yüksek "idari tutuklu" sayısı olarak kayıtlara geçmiştir.

3 Ekim 2022: İsrail güçleri Ramallah yakınlarındaki Calzon mülteci kampına düzenlediği baskında 2 Filistinliyi öldürmüştür.

5 Ekim 2022: İsrail güçleri, Nablus'un doğusundaki Deyr el-Hatab'a düzenlediği baskında, kendilerine ateş açtığı iddiasıyla 21 yaşındaki bir Filistinliyi öldürmüştür. Filistin TV adına baskını takip eden iki gazeteci de dâhil olmak üzere en az 6 Filistinli de yaralanmıştır.

7 Ekim 2022: İsrail güçleri, Ramallah'ın kuzeybatısındaki El-Mezra el-Kabliye'de çıkan çatışmalarda 17 yaşındaki Mehdi Ledadive adlı Filistinli çocuğu öldürmüştür. Görgü tanıkları, bölge sakinleriyle İsraili yerleşimciler arasında çıkan çatışmalar sırasında askerlerin ateş açtığını söylemiştir. İsrail ordusu, Filistinli eylemcilerin İsraili yerleşimcilere ve askerlere taş attığını açıklamıştır. Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Kalkilya kentinde Ayrım (Utanc) Duvarı yakınında 14 yaşındaki Filistinli Adil İbrahim Davud İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmiştir.

8 Ekim 2022: Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, Cenin mülteci kampına düzenlenen tutuklama baskını sırasında İsrail güçleri tarafından 17 yaşında iki Filistinli öldürülmüş ve en az 11 kişi de yaralanmıştır.

Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında İsrail güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail polisi ölmüş, biri ağır iki polis yaralanmıştır. İsrail ordusu, saldırının şüphelisi olduğu iddia edilen Udey Temimi'nin Şuafat Mülteci Kampı'na saklandığını savunarak, yaklaşık 150 bin Filistinlinin yaşadığı kampı ve çevre mahallelerini 5 gün boyunca kuşatma altına almıştır. Temimi'yi yakalamak için insan avı başlatan İsrail güçleri, onlarca Filistinliyi gözaltına almıştır.

11 Ekim 2022: Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi "Shavei Shomron" yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüştür. Saldırıyı "Aslanların İni" adlı Filistinli direniş grubu üstlenmiştir. "Aslanların İni", ilk olarak 27 Ağustos 2022'de kurulan bir Telegram kanalı aracılığıyla adını duyurmuştur. İşgal altındaki Batı Şeria'da faaliyet gösteren grup, kendilerini diğer Filistinli direniş gruplarından bağımsız, yeni bir silahlı grup olarak ilan etmiştir.

12 Ekim 2022: Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı El-Halil'deki El-Arub mülteci kampında 18 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdüğünü açıklamıştır. İsrail ordusu, askerlerin kamp yakınındaki bir yolda araçlara taş atan kişileri takip ettiğini, "şüphelilere" ateş açtığını ve bir kişinin vurulduğunu açıklamıştır.

16 Ekim 2022: OCHA'nın 27 Eylül-10 Ekim dönemini kapsayan Sivillerin Korunması Raporu'na göre, söz konusu tarihlerde 13, yılbaşından bu yana 136 Filistinli İsrail güçleri tarafından öldürülmüştür. Rapora göre, İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 145 baskın düzenlemiş ve Filistinlilere ait 27 yapıyı yıkmıştır.

20 Ekim 2022: İsrail polisi tarafından 11 gün boyunca aranan Filistinli Udey Temimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Maale Adumim yasa dışı Yahudi yerleşim birimi girişinde öldürülmüştür. İsrail polisi, Temimi'nin Maale Adumim girişinde düzenlediği bir başka saldırı sırasında öldürüldüğünü açıklamıştır. El-Fetih, Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi tarafından Temimi ve eylemlerini selamladıklarına dair açıklamalar yapılmıştır. "Temimi'nin yasının tutulması ve İsrail'in işlediği suçların protesto edilmesi" için 21 Ekim'de genel greve gidilmiştir.

21 Ekim 2022: Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail güçleri Cenin mülteci kampında yaşanan çatışmalar sırasında 19 yaşındaki bir Filistinliyi öldürmüştür.

22 Ekim 2022: İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Kalkilya'nın güneydoğusunda yer alan bir kontrol noktasında 32 yaşındaki bir Filistinliyi öldürmüştür. İsrail ordusu, bir aracın İsraili bir askere çarparak olay yerinden ayrıldığını ve askerlerin araca ateş açtığını açıklamıştır.

25 Ekim 2022: İsrail askerleri Nablus'a düzenlediği baskında 6 Filistinliyi öldürmüş, 30'dan fazla kişiyi de yaralamıştır. İsrail ordusundan yapılan açıklamada baskının "Aslanların İni" adlı gruba yönelik olduğu öne sürülmüştür. İsrail Başbakanı Yair Lapid, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Aslanların İni isimli silahlı grubun lideri Vedi el-Havah'ın öldürüldüğünü açıklamıştır. Nablus baskınına ilişkin protestolar sırasında Ramallah'ın kuzeyindeki Nebi Salih'te 20 yaşındaki bir Filistinli İsrail güçleri tarafından öldürülmüştür.

2 Kasım 2022: OCHA'nın 11-24 Ekim dönemini kapsayan Sivillerin Korunması Raporu'na göre, söz konusu dönemde 8, yılbaşından bu yana 144 Filistinli İsrail güçleri tarafından öldürülmüştür. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 157 baskın düzenlemiş ve Filistinlilere ait 6 yapıyı yıkmıştır. Rapor dönemi dışında 25-30 Ekim tarihleri arasında da 10 Filistinli ve 1 İsraili daha öldürülmüştür.

3 Kasım 2022: İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinde düzenlediği baskında, 2 Filistinli ölmüş, 4 kişi yaralanmıştır. Hamas, "suikast" siyasetinin İsrail için güvenliği tesis etmeyeceğini ya da işgale karşı "artan öfke ateşini

söndürmeyeceği"ni açıklamıştır. İslami Cihad "suikast" operasyonlarının, Filistin topraklarının ve halkının müdafaası konusunda "itici güç" oluşturduğunu savunmuştur.

4 Kasım 2022: İsrail'e dört roket atılmasının ardından İsrail güçleri, Gazze'nin merkezindeki Maghazi mülteci kampında " Hamas tesisi" olduğunu iddia ettiği bir yere hava saldırısı düzenlemiştir.

5 Kasım 2022: Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Ramallah yakınlarında 18 yaşında bir Filistinliyi öldürdüğünü açıklamıştır. İsrail ordusu, "otoyola doğru taş atıldığı yönündeki ihbara" yanıt verdiğini ve askerlerin "faillere ateşle karşılık verdiğini, isabetlerin tespit edildiğini" söylemiştir.

8 Kasım 2022: OCHA'nın 25 Ekim-7 Kasım dönemini kapsayan Sivillerin Korunması Raporu'na göre, söz konusu dönemde 15, yılbaşından bu yana 159 Filistinli İsrail güçleri tarafından öldürülmüştür. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 144 baskın düzenlemiş ve Filistinlilere ait 54 yapıyı yıkmıştır.

30 Kasım 2022: İsrail güçleri, Cenin yakınlarındaki Yabad'a düzenlenen baskın sırasında 25 yaşındaki bir Filistinliyi öldürmüştür.

1 Aralık 2022: İsrail askerleri Cenin mülteci kampına baskın düzenlemiştir. Filistin Sağlık Bakanlığı, 27 yaşındaki Naim Cemal ez-Zübeydi ve 26 yaşındaki Muhammed Eymen es-Sadi'nin baskın sırasında İsrail güçlerince açılan ateş sonucu öldüğünü, bir Filistinlinin ise yaralandığını ve sağlık durumunun stabil olduğunu duyurmuştur. İslami Cihad Hareketi yaptığı açıklamada, öldürülen Filistinlilerin hareketin en önemli saha komutanlarından olduğunu ifade etmiştir. Söz konusu saldırının karşılıksız kalmayacağı vurgulanmıştır.

2 Aralık 2022: İsrail askerleri, Nablus kentinin güneyindeki El-Huvvara beldesinde Ammar Hamdi Muflih (22) isimli Filistinliyi öldürmüştür. Filistin Başbakanı Muhammed İştıyye, Huvvara'daki infazın, "İsrail askerlerinin, öldürme temelli bir inançtan beslenen organize terörünü yansıttığını" dile getirmiştir. Fetih Hareketi'nden yapılan açıklamada infaz kınanarak bunun, "İsrail'deki yeni faşist hükümetin politikasını yansıttığı" ifade edilmiştir.

5 Aralık 2022: İsrail güçleri, Beytullahim yakınlarındaki Dehişe mülteci kampına düzenlediği baskında 22 yaşındaki Ömer Mennab adlı Filistinli genci öldürmüştür.

8 Aralık 2022: İsrail güçleri, Cenin mülteci kampına düzenlediği baskında üç Filistinliyi öldürmüştür. İsrail güçleri, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki yasa dışı Beyt Aryeh-Ofarim

yerleşimi yakınında seyir halindeki araçlara taş ve boya dolu şişeler fırlattığı iddiasıyla 15 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdüğünü ve iki Filistinliyi de yaraladığını açıklamıştır.

11 Aralık 2022: İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu tarafından düzenlenen bir operasyon sırasında 16 yaşındaki Cena Zakarne isimli bir kız çocuğu, evinin damında vurularak öldürülmüştür.

30 Aralık 2022: Birleşmiş Milletler (BM)'in, Filistin yönetimi ve sivil toplum kuruluşlarının açıkladığı verilerden derlediği bilgilere göre, 2022 yılında İsrail güçlerince Filistinlilere uygulanan şiddet, gözaltılar ve yıkımların yanı sıra Yahudi yerleşimcilerin şiddeti de tırmanışa geçmiştir. BM'nin bölgede kayıt tutmaya başladığı 2005'ten bu yana, 2022 yılı, İsrail ordusunun Batı Şeria'ya sık sık düzenlediği kanlı baskınlar yönünden "en ölümcül yıl" olarak kayıtlara geçmiştir.

İsrail güçleri, 2022 boyunca 168'i işgal altındaki Batı Şeria'da, 52'si abluka altındaki Gazze Şeridi'nde olmak üzere 220'den fazla Filistinliyi öldürmüştür. Can verenlerin 48'i ise cocuktur. İsrail güçleri 9 binden fazla Filistinliyi de yaralamıştır.

Filistinli sivil toplum örgütü Toprak Araştırmaları Merkezi'nin raporuna göre, İsrail ordusu 2022'de Filistinlilere ait 950 ev ve yapıyı yıkmış, 113 bin 435 dönüm araziye el koymuştur, çoğu zeytin ağacı 18 bin 900 meyve ağacını da çeşitli şekillerde telef etmiştir.

Sürece dair son söz

7 Ekim 2023 tarihinden hemen sonra başlayan İsrail vahşeti ve hukuk tanımazlığı, 2009-2023 yılları arasında zikredilen olayların ve işlenen zulümlerin toplamından çok daha fazladır. Fakat yine de zikretmeden geçmenin uygun olmadığı düşünülmüştür, zira bunlar İsrail'in hukuk tanımazlığının ve vahşetinin hiç kesintiye uğramadığını ve sürekli olageldiğini göstermek için önemlidir. Bu başlık altında ele alınmış süreç ve küçük-büyük olaylar, nihayetinde Aksa Tufanı'nı doğurmuştur. Aksa Tufanı sonrasında yaşanan İsrail vahşeti ise bir seferlik bir hınç değil, İsrail'in rutinedir.



Kaynak: [AMRULOAYS](https://pixabay.com/users/amrulqays-38834479/)
(<https://pixabay.com/users/amrulqays-38834479/>)



Kaynak: [badwanart0](#)

<https://pixabay.com/users/badwanart0-859869/>

3.BÖLÜM: 7 Ekim 2023 ve SONRASI

İsrail rejimi tarafından defalarca saldırıya uğrayan kuşatılmış Gazze Şeridi, 365 kilometre kare alanda 2,3 milyon insana ev sahipliği yapmaktadır. Nüfusun çoğunluğu 1948 yılında zorunlu olarak Filistin içinde köy ve kasabalarından göçe zorlanmış Filistinlilerden oluşmakta ve bunlar bölgede yer alan 8 farklı mülteci kampında yaşamaktadır. İsrail, Gazze'yi 2007'den beri yasadışı şekilde kara, deniz ve havadan abluka altına almıştır ve 16 yıldır adeta açık hava hapishanesine dönüştürülmüştür.

Filistinliler, Gazze üzerindeki baskıyı kırmak ve işgal altındaki topraklarını kurtarmak için İsrail'in hukuksuz bir şekilde kuruluşundan beri mücadele vermektedir. Fakat uluslararası sistemin egemenlerinin kayıtsız şartsız İsrail'i desteklemesi sebebiyle savaş çoğunlukla İsrail lehine sonuçlanmıştır. Bu durum Filistinlileri asla yıldırmamış, "bir gün mutlaka" ümidiyle direnişleri daima canlı kalmıştır. Her fırsat bulduklarında işgalcileri yıldırmak için uğraşmışlar topraklarından çekilmeye zorlamışlardır.

İsrail, işgal ettiği topraklardan çıkmamak ve Filistinlileri kendilerine ait olan ve uluslararası hukukun da kabul ettiği topraklarından çıkarmak, Filistin halkını yerinden etmek amacıyla kurulduğu günden bu yana aralıksız olarak işgale devam etmiştir. Gazze'yi adeta bir açık hava hapishanesine çeviren İsrail sınırları yüksek güvenli hale getirmiş, güvenlik kameraları ve 24 saat nöbet tutan askerlerle, insansız hava araçlarıyla ve gözetleme uçaklarıyla Gazze'yi sürekli gözetim altında tutmuştur. ABD ve Batılı ülkelerin desteğiyle askeri imkânlarını güçlendirmiş, en gelişmiş silahlarla işgali kalıcı hale getirmeye çalışmıştır.

Başta Gazze olmak üzere tüm Filistin halkına yönelik onlarca yıldır devam eden baskı, zulüm ve her türlü insanlık dışı eyleme bir tepki olarak Gazze'deki direniş örgütleri, 7 Ekim 2023 günü işgal kuvvetlerine karşı harekete geçmiş, iki gün boyunca 7 yasadışı yerleşim

birimini ele geçirmiş ve içlerinde üst düzey subayların da olduğu 200'den fazla İsrailli'yi rehin almışlardır.

7 Ekim'de yaşananların akabinde İsrail yönetimi, yaşadığı başarısızlığı gizlemek için derhal karşı saldırılara başlamış ve bir cinnet hali içerisinde asker-sivil ayrımı gözetmeksizin havadan, karadan ve denizden karşı saldırıya başlamıştır. Bu savaşla birlikte var olan bütün insani değerler ayaklar altına alınmış, acı tecrübelerle inşa edilen uluslararası hukuk ve savaş kuralları hiçe sayılmıştır. Uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınmış temel insan hakları ağır bir şekilde ihlal edilmiş, vicdanen kabulü mümkün olmayan eylemlerin altına imza atılmıştır. İsrail bu süreçte bölgenin elektriğini ve suyunu kesmiş, insani yardım malzemelerinin Gazze'ye girişini engellemiş, başta hastaneler olmak üzere sağlık merkezlerini, ibadethaneleri ve okulları bombalamış, sivilleri hedef almış, yüzlerce mültecinin bir arada yaşadığı kampları hedef haline getirmiştir.

Raporun bundan sonraki kısmı, insan hakları perspektifinden 7 Ekim sonrası ele alacaktır. Gün gün basına yansıyan örneklerle vahşetin boyutu gözler önüne serilmeye çalışılacaktır.

Genel Veriler (7 Ekim – 22 Kasım 2023)

7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarında 22 Kasım 2023 tarihine kadar Gazze'de;

- 14 bin 532 kişi can vermiştir
- 6 binden fazla çocuk can vermiştir
- 4 binden fazla kadın can vermiştir
- 6'sı kadın 64 gazeteci can vermiştir
- 205 sağlık çalışanı can vermiştir
- 35 binden fazla Filistinli yaralanmıştır
- 102 kamu binasının yıkılmıştır
- 266 okulda hasar görmüştür
- 85 cami yıkılmıştır

7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarında 22 Kasım 2023 tarihine kadar Batı Şeria'da;

- 228 Filistinli can vermiştir
- 3 binden fazla Filistinli yaralanmıştır

İsrail'in Gazze'deki İnsan Hakkı İhlalleri (7 Ekim-22 Kasım)

9 Ekim 2023: İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Filistinlilere "hayvan" benzetmesinde bulunmuştur. Gallant, "Gazze tamamen ablukaya alınacak, elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacak" ifadelerini kullanmıştır. Gallant ayrıca, "insansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz" sözünü açıklamalarına eklemiştir.²

Daha sonra İsrail, **9 Ekim**'den itibaren Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulaya başlamış ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt ikmalini kesmiştir.

10-13 Ekim 2023: İsrail, Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesi'ne beyaz fosfor bombasıyla saldırı düzenlemiştir.³ Filistin Dışişleri Bakanlığı, 10 Ekim'de İsrail'in önce Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere fosfor bombasıyla saldırı düzenlediğini, daha sonra 13 Ekim'de Durra Çocuk Hastanesini fosfor bombalarıyla vurduğunu açıklamıştır.⁴ Gazzeli bir kadının sosyal medya paylaşımlarında fosfor bombası kullanıldığı kayıt altına alınmıştır. İsrail güçlerinin daha sonra da kullanmaya devam ettiği fosfor bombası nedeniyle saldırılarda hayatını kaybedenlerin ve

THE TIMES OF ISRAEL ISRAEL AT WAR - DAY 18

LIVE UPDATE FROM THE LIVEBLOG OF MONDAY, OCTOBER 9, 2023

Defense minister announces 'complete siege' of Gaza: No power, food or fuel

By EMANUEL FABIAN
9 October 2023, 12:26 pm | 24



Defense Minister Yoav Gallant says he has ordered a "complete siege" of



CAMPAIGNS LATEST ABOUT SHOP



Israel/OPT: Identifying the Israeli army's use of white phosphorus in Gaza

Amnesty International's Crisis Response Programme gathered compelling evidence documenting the use of white phosphorus artillery shells by the Israeli army in densely populated civilian areas in Gaza, many of which may be considered unlawful indiscriminate attacks.

² "Defense minister announces 'complete siege' of Gaza: No power, food or fuel", **The Times Of Israel**, https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/defense-minister-announces-complete-siege-of-gaza-no-power-food-or-fuel/

³ "Israel/OPT: Identifying the Israeli army's use of white phosphorus in Gaza", **Citizen Evidence Lab**, <https://citizenevidence.org/2023/10/13/israel-opt-identifying-the-israeli-armys-use-of-white-phosphorus-in-gaza/>

⁴ "İsrail fosfor bombası kullandı | AA fotoğrafladı | Uluslararası Af Örgütü kanıtları paylaştı", **Anadolu Ajansı (AA)**, https://www.youtube.com/watch?v=kAPpPrAy5_M

yaralıların derilerinde erime ve yanma, vücutlarında somut değişiklikler olduğu tespit edilmiştir.⁵

13 Ekim 2023: İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilmiş insanların konvoyunu hedef almış ve konvoydaki araçlara yapılan hava saldırıları sonucu çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu en az 70 kişi hayatını kaybetmiştir.

16 Ekim 2023: İsrail Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine yönelik saldırılarda "beyaz fosfor" bombası kullanmıştır. Hastaneye kaldırılanlarda beyaz fosfor semptomlarına rastlanmış⁶ okul ve hastane başta olmak üzere sivil yerleşim yerlerine atılan fosfor bombaları bölge halkının çektiği görüntülerde kaydedilmiştir.⁷

17 Ekim 2023: İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir "Hamis elindeki rehinelere serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden gelen yüzlerce ton patlayıcıdır" ifadesini dile getirmiştir.⁸

İsrail, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştır. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail'in bombaladığı hastanedeki cenazelerin arasında basın toplantısı düzenlemiştir.



⁵ "مكتب الإعلام الحكومي في غزة: لاحظنا تغيرات ملموسة على أجساد الشهداء بسبب استخدام العدو الاسرائيلي أسلحة محرمة دوليا" **Al-Manar**, <https://www.almanar.com.lb/11119286>

⁶ "İsrail ordusu Gazze'de yerinden edilmiş insanların konvoyunu vurdu: En az 70 kişi öldü", **Anadolu Ajansı (AA)**, <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israil-ordusu-gazgede-yerinden-edilmis-insanlarin-konvoyunu-vurdu-en-az-70-kisi-oldu/3019086>

⁷ "BAKIN!! az önce insanların sığındığı okullara fosfor bombaları atıyorlar!! sivillere karşı yaptıkları katliamlar..." **X**, https://twitter.com/tevfik_hams/status/1719980259498410233?t=fhRB_xmCkbuW_Ru81toJ6Q&s=08

⁸ כל עוד חמאס לא משחרר את החטופים שבידיו - הדבר היחיד שצריך להיכנס לעזה הם מאות טונות חומר נפץ של חיל האוויר, לא"ג", **X**, <https://x.com/itamarbengvir/status/1714340519487176791?s=20>

Rusya'nın, Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayan karar tasarısı, 17 Ekim'deki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya'nın oylarıyla reddedilmiştir. BMGK'de bir karar tasarısının onaylanabilmesi için en



az 9 "evet" oyuna ihtiyaç bulunuyor ve daimi üyelere hiçbirinin tasarısı veto etmemesi gerekiyor. Rusya'nın karar tasarısı 5 "evet" oyu alırken, 6 "çekimser" ve 4 "hayır" oyuyla reddedilmiştir. ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya "hayır" oyu kullanmıştır. Rusya'nın karar tasarısında birebir Hamas'tan bahsedilmezken, tüm sivil ölümler kınanmıştır.⁹

19 Ekim 2023: İsrail, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi kiliseyi hedef almış ve saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştır. İsrail'in Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığı saldırısında can verenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğu belirtilmiştir.

İsraili tarihçi, yazar ve siyasi aktivist Yuval Noah Harari, Japonya merkezli televizyon kanalı Asahi'ye 19 Ekim 2023'te verdiği röportajda, İsrail'in Gazze'ye karşı nükleer bomba kullanılabileceğini söylemiştir. Harari bu açıklamaları kendi Youtube hesabında da paylaşmıştır. Röportajda gazetecinin, "İsraili ve tarihçi olarak bu saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna; "Tüm bölge yıllardır görülmemiş düzeyde bir tehlikle karşı karşıya. Teorik olarak nükleer bir savaşa sadece 24 saat uzakta olabiliriz. Çünkü Hizbullah ve İran'ın diğer müttefiklerinin İsrail'e on binlerce füzeyle saldıracağına dair inandırıcı bir tehdit var. Bu durumda İsrail, nükleer gücü de dâhil olmak üzere sahip olduğu tüm silahlarla kendini savunabilir. Yani bu tehlikeli bir an" yanıtını vermiştir. Daha önce de İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu katıldığı bir radyo programında "İsrail'in Hamas'a karşı açtığı savaşta, Gazze Şeridi'ne atom bombası atılması olasılıklardan biri" ifadesini kullanmış¹⁰ Harari'nin nükleer silahla ilgili bu iddiadan yola çıktığı görülmüştür.

⁹"Security Council rejects Russian resolution on Gaza", **United Nation**, <https://news.un.org/en/story/2023/10/1142427>

¹⁰ İsraili tarihçi yazar Harari İsrail'in nükleer silah kullanılabileceğini söyledi mi?, **Anadolu Ajansı Teyit Hattı**, <https://www.aa.com.tr/tr/teyithatti/gazze/israili-tarihci-yazar-harari-israilin-nukleer-silah-kullanabilecegini-soyledi-mi-/1816906>.

24 Ekim 2023: Gazze’de İsrail saldırısı nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybedip yaralanırken yaralıların nakledildiği hastanelerdeki insani durum da gün geçtikçe kötüleşmiştir. Gazze’deki Hastaneler Genel Müdürlüğü, 24 Ekim itibarıyla sağlık sektörünün felaketin eşiğinde olduğunu, sektördeki hastanelerin üçte birinin hizmet dışı kaldığını ya da yakıtlarının bittiğini, bu nedenle de hasta ve yaralıların ölüme mahkûm edildiğini açıklamıştır.¹¹

İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamı yoğun bir şekilde devam ederken kullandığı patlayıcı madde oranı da dikkat çekmektedir. Filistin Medya Ofisinden **24 Ekim**’de yapılan açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bugüne Gazze’ye yönelik saldırılarında 12 bin tondan fazla patlayıcı kullandığı ve bunun da Hiroşima’ya atılan atom bombasının gücüne eşit olduğu açıklanmıştır. Yapılan açıklamada, *“Bu patlayıcıların patlayıcı gücü, 1945 yılında Japonya’nın Hiroşima kentine atılan nükleer bombaya eşdeğerdir. İsrail’in saldırganlığa başlamasından bu yana Filistin bölgesine kilometrekare başına ortalama 33 ton patlayıcı atılmıştır”* ifadesine yer verilmiştir.¹²

“Her yerde kadın ve çocukların bedenlerini bulduk. Gazze’de şu an olanlar, sivillere, kadınlara ve çocuklara karşı bir katliam.”

Filistinli çocuk Mohammed
Haidar Bakir¹

25 Ekim 2023: Al-Jazeera televizyonu muhabiri Vail el-Dahduh’un Gazze Şeridi’ndeki Nuseyrat Mülteci Kampında sığındığı ev hedef alınmış, saldırıda Dahduh’un eşi, oğlu ve kızı dâhil, ailesinden çok sayıda kişi hayatını kaybetmiştir. Dahduh’un ailesi, İsrail’in “güneye gidin” çağrısı üzerine evini terk ederek Nuseyrat’ta bulunan yakınlarının evine sığınmış ama İsrail’in güney bölgelerindeki sivil yerleşim yerlerini vurması üzerine bombaların hedefi olmuştur.

26 Ekim 2023: İsrail’deki sağcı Zehut Partisi Başkanı Moshe Feiglin, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, *“Gazze’nin işgal edilmeden önce tamamen yok edilmesi gerekiyor. Dresden ve Hiroşima gibi nükleer silah olmadan yok edilmesi... Hala İncil’deki gibi intikam almadık! Gazze’yi hemen küle çevirmedik. Muazzam bir insanlık krizi yaratalım. Tüm*

¹¹ ثلث مستشفيات القطاع خارج الخدمة ونفاد الوقود يحكم بالإعدام على المرضى والمصابين ..مدير عام المستشفيات في #غزة يروي للجزيرة آخر أوضاع " <https://x.com/AJArabic/status/1716804231905321096?s=20> **Aljazeera X**, القطاع الصحي الأيل للانهيار

¹² "Gaza media office says over 12,000 tons of explosives dropped by Israel since Oct. 7" **Anadolu Ajansı**, <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/gaza-media-office-says-over-12-000-tons-of-explosives-dropped-by-israel-since-oct-7/3031524>

Gazze'yi yerle bir edin. Gazze'de taş üstüne taş bırakmayın. Gazze'nin Dresden'e dönmesi gerekiyor. Gazze'yi derhal yok edin!" ifadelerini kullanmıştır.¹³

27 Ekim 2023: Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Önal, yaptığı açıklamada, Gazze'de derhal ve koşulsuz bir ateşkese acil ihtiyaç olduğunu belirterek, Gazze'de insanların topyekûn bir kuşatma altında cezalandırılmasının kabul edilemez olduğunu söylemiştir.

29 Ekim 2023: İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'na 29 Ekim'de düzenlediği saldırıda 10'a yakın çocuk hayatını kaybetmiştir.¹⁴

30 Ekim 2023: İsrail güçleri, Zeytun Mahallesi, Salah Eddin Caddesi'nde tankla bir sivil aracı hedef almış, Filistinli gazeteci Tefvik Hams tarafından kaydedilen görüntüye göre araç İsrail tankını fark edip bölgeden uzaklaşmaya çalışırken vurulmuştur.¹⁵

İsrail, **30 Ekim'de** Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin üçüncü ve en üst katını hedef almış ve hastanede ciddi hasara yol açmıştır. Bu hastane Gazze'deki tek kanser hastanesi olarak faaliyet göstermektedir. Bombalama bazı elektromekanik sistemlerin bozulmasına yol açmış, hasta ve sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye atmıştır.¹⁶ Bu saldırıda dikkat çeken bir detay, Türkiye tarafından hastanenin koordinatlarının İsrail makamlarıyla paylaşılmış olması ve buna rağmen böyle bir saldırının gerçekleştirilmesidir.¹⁷ Bombardımanda İsrail ayrıca Filistin Kızılay'ına ait insani yardım deposunu da hedef almış ve ciddi hasara uğratarak kullanılamaz hale getirmiştir. Söz konusu depoda insani yardım faaliyetleri yürütülmektedir.

31 Ekim 2023: Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Lübnan'da beyaz fosfor kullandığına dair kanıtları açıklamıştır. İsrail'in 16 Ekim'de "sivil ayrımı gözetmeksizin" Lübnan'ın sınır hattındaki

¹³ "İsraili eski milletvekili Moshe Feiglin'den insanlık dışı sözler: Tek çözüm Gazze'nin yok edilmesi" **Sabah**, <https://www.sabah.com.tr/galeri/dunya/israilli-eski-milletvekili-moshe-feiglinden-insanlik-disi-sozler-tek-cozum-gazzenin-yok-edilmesi>

¹⁴ "İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 8 bini geçti", **Anadolu Ajansı** <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israilin-gazze-ye-duzenledigi-saldirilarda-can-kaybi-8-bini-gecti/3036647>

¹⁵ "Az önce israili bir tank yoldan giden Gazzeli bir sivil aracı vurdu, aracın içinde bir aile olduğu söyleniyor.", **Tevfik X**, https://x.com/tevfik_hams/status/1718901318322978852?s=20

¹⁶ "KAMUOYUNA DUYURU Gazze'de Türk Kızılay olarak inşasına destek sağladığımız, Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı, kullanılamaz halde geldiği bilgi ve görüntüleri bugün tarafımıza ulaşmıştır." **Türk Kızılay X**, <https://x.com/Kizilay/status/1719018220852490572?s=20>

¹⁷ "İsrail'in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne Yönelik Saldırısı Hk.", **T.C. Dışişleri Bakanlığı X**, https://x.com/TC_Disisleri/status/1719074617380229262?t=xDwd39zX97rVXjrD3Dh19g&s=08

Dahayra beldesine yaptığı saldırının hukuka aykırı olduğu için savaş suçu olarak soruşturulması gerektiği belirtilen açıklamada, "*Her ne kadar yasal kullanımları olsa da neden olduğu yangın ve dumanın yayılma olasılığının yüksek olması nedeniyle asla sivil yerleşim alanlarına veya sivil altyapıya yakın bir yere ateşlenmemelidir. Siviller ve sivil nesnelere ile savaşçılar ve askeri hedefler arasında ayırım yapmayan bu tür saldırılar ayırım gözetmez ve dolayısıyla yasaktır*" ifadeleri kullanılmıştır. Öte yandan, 10-16 Ekim'de Dahayra ile sınır beldeleri Al-Mari ve Aita al-Chaab'a yönelik saldırılarda da beyaz fosfor kullanıldığını gösteren ikna edici kanıtlar toplandı; bu saldırıların video ve fotoğraflarla doğrulandığı kaydedilmiştir.¹⁸

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, **7-26 Ekim tarihleri** arasında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin isimleri, kimlik bilgileri ve yaşlarının yer aldığı 212 sayfalık bir rapor yayımlamıştır. Rapora göre, İsrail'in günlerdir bombaladığı Gazze Şeridi'nde, henüz bir yaşını doldurmamış 133 bebeğin öldüğü bilgisi paylaşılmıştır. İsrail bombardımanlarında, 3 yaşındaki 171, ilköğretim çağındaki (4-13 yaş) 1527, lise çağındaki (14-17 yaş) 523 çocuk hayatını kaybetmiştir.¹⁹

2 Kasım 2023: Gazze'ye **7 Ekim'den 2 Kasım'a** kadar İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırılarda her saatte 5 çocuk hayatını kaybetmiştir. Gazze'de ilk 3 haftada öldürülen çocuk sayısı, dünyada son 3 yılda öldürülen çocuk ortalamasını aşmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, saldırılarda can veren 7 bin 28 Filistinlinin yüzde 40'tan fazlasını çocuklar oluşturmaktadır ve Filistin'de 3 haftada 3.760 fazla çocuk öldürülmüştür.²⁰

3 Kasım 2023: Abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde sığınmacıların kaldığı Usame bin Zeyd Okulu İsrail ordusu tarafından bombalanmış ve saldırıda çok sayıda kişi can vermiştir.

¹⁸ "A new Amnesty investigation has found that the Israeli army indiscriminately, and therefore unlawfully, used white phosphorous in an attack on Dhayra in south Lebanon on 16 October." **Amnesty International X**, <https://x.com/amnesty/status/1719320410322550886?s=20>

¹⁹ "İsrail güçleri, Gazze'de henüz bir yaşını doldurmamış 133 bebeği öldürdü", **Anadolu Ajansı**, <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israil-gucleri-gazze-de-henuz-bir-yasini-doldurmamis-133-bebegi-oldurdu/3038573>

²⁰ "Dünyada en kısa sürede en fazla çocuğun öldürüldüğü yer: Gazze", **Anadolu Ajansı**, <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/dunyada-en-kisa-surede-en-fazla-cocugun-olduruldugu-yer-gazze/3042120>

İsrail güçleri, çok sayıda yaralıyı tedavi için Mısır'a götürmeye hazırlanan ambulanslara karşı Şifa Hastanesi'nin girişinde gerçekleştirdiği saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi de yaralanmıştır. Saldırı sonrası açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Şifa Hastanesi yakınında hastaları tahliye eden ambulans konvoyuna düzenlenen, hasar, ölüm ve yaralanmalara neden olan saldırı karşısında tamamen dehşete düştük. Hastalar, sağlık çalışanları ve tesisler ile ambulansların her zaman korunması gerekir" şeklinde açıklama yapmıştır.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, **3 Kasım 2023** tarihi itibarıyla İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bini geçmiştir. Hayatını kaybedenlerden 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinli ölüirken, en az 32 bin kişi yaralanmıştır.

4 Kasım 2023: Gazze kentinde kalan ve halkın tek elektrik kaynağı olan güneş panelleri ile Gazze'deki El-Vefa Hastanesi'nin ana elektrik jeneratörü İsrail tarafından hedef alınarak hizmet dışı bırakılmıştır. Saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır.

5 Kasım 2023: "İsrail Askerlerinin Hakları İçin Doktorlar" adını alan bir grup İsraili doktor bir bildiri yayınlayarak, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan El Şifa Hastanesi'nin "Filistinli silahlı gruplar" için bir üs olduğunu iddia etmiş ve hastanenin bombalanması çağrısında bulunmuştur. Sağlık sistemi içinde çalışan doktorların da desteklediği açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ni bombalamasının "meşru bir hak" olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca Gazze'nin en büyük hastanesi olan El Şifa'nın "Filistinli silahlı gruplar" için bir üs görevi gördüğü yazılmıştır. İsraili bazı doktorların yaptığı çağrı daha önce de bazı hahamlar tarafından dillendirilmiştir. İsrail'de 43 haham Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, Hamas mensuplarının Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde saklanması ve sivilleri kalkan olarak kullanması durumunda, buranın vurulmasında bir beis olmadığını iletmıştır.²¹

5 Kasım 2023: Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail'in bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tek psikiyatri hastanesinin ve yanı sıra göz hastanesinin büyük ve geniş çaplı bir yıkıma uğradığını açıklamıştır. Filistinli yetkili, "İşgalciler,

²¹ "طبيب في اسرائيل يطالبون الجيش الاسرائيلي بقصف المستشفيات في غزة وتفجيرها باعتبارها بنية تحتية لحركة حماس 100" **Muna Omari X**, <https://x.com/MonaOmary/status/1721057288444580214?s=20> / <https://www.aa.com.tr/tr/teyithatti/aktuel/israilli-doktorlar-gazzedeki-hastanelere-saldiri-cagrisi-yapti-mi/1816893>

halkı aç bırakmak için fırınları, tüm su ve güneş enerjisi kaynaklarını kasten bombalıyor. İlerleyen saatler işgalin işlediği suçların boyutlarını ortaya çıkaracak" ifadelerini kullanmıştır.²²

5 Kasım 2023: İsrail koalisyon hükümetinde yer alan ve Filistin düşmanlığıyla aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Oztma Yehudit (Yahudi Gücü) partisi temsilcilerinden Miras Bakanı Eliyahu, yaptığı açıklamada; abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu ve bölgede yaşayan Filistinlilerin ya İrlanda'ya ya da çöle gitmesi gerektiğini söylemiştir. Bunun üzerine İsrail Başbakanı Netanyahu Eliyahu'yu süresiz olarak kabine toplantılarından uzaklaştırmıştır.²³

6 Kasım 2023: İsrail'in, 7 Ekim'den 6 Kasım'a kadar Gazze'ye düzenlediği yoğun saldırılarda öldürdüğü sivillerin sayısı, 21 aydır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda öldürülen sivillerin sayısını aşmıştır. Ukrayna-Rusya savaşında 9 binden fazla kişi öldürülürken İsrail'in Gazze'ye saldırısında 10 binden fazla kişi öldürülmüştür.

7 Kasım 2023: Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, 7 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasındaki 1 aylık sürede İsrail, abluka altındaki Gazze'de hastanelere ve sağlık merkezlerine 229 saldırı düzenlemiştir. Bu saldırılarda hastalar ve sağlık personelinin de aralarında bulunduğu 509 Filistinli hayatını kaybetmiş, 447 kişi de yaralanmıştır. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çok sayıda hastane İsrail tarafından çevresi bombalanırken zarar görerek boşaltılmış ya da yakıtın bitmesi nedeniyle çalışmalarını durdurmak zorunda kalmıştır.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından 1 ay sonra **7 Kasım** 2023 tarihi itibarıyla 16 hastane ve 34 sağlık merkezi hizmet dışı kalmıştır. İsrail'in saldırılara

"Geleneklere, kanunlara, ahlaka, ilkelere ve dine aykırıdır. İsrail'in işlediği suçlara maalesef dünya sessiz kalıyor ve bu sessizlik İsrail'i hava, kara ve deniz bombardımanına devam etmeye teşvik ediyor. Ne yazık ki Avrupa ülkeleri desteğinin yanı sıra Arap ve İslam ülkelerinin tutumu da İsrail'i destekliyor."

Filistinli doktor Issam Youssef

²² "İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında iki hastanede büyük yıkım oldu", **Anadolu Ajansı**, <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israilin-gazze-ye-yonelik-bombardimaninda-iki-hastanede-buyuk-yikim-oldu/3045445>

²³ "İsraili aşırı sağcı Bakan'dan "Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılıklardan biri" açıklaması", **Anadolu Ajansı**, <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israilli-asiri-sagci-bakandan-gazze-ye-nukleer-bomba-atilmasi-olasiliklardan-biri-aciklamasi/3044258>

başladığı ilk günden itibaren hastanelere her bir dakika bir yaralı getirilmiş ve her bir saatte ise 15 kişi hayatını kaybetmiştir. İsrail'in saldırıları nedeniyle Beyt Hanun, Ed-Durra, El-Yemen es-Said, Uluslararası Göz Hastanesi, Hasta Dostluk, Hamed, Hayfa, Muslim Göz, El-Kerame, El-Hayat, St John Göz, Yafa, Türk-Filistin Dostluk, El-Vefa, Kamu Hizmeti, Dar es-Selam hastaneleri hizmet dışı bulunmaktadır.

8 Kasım 2023: Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal yaptığı açıklamada, sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edip, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmenin savaş suçu olacağı uyarısı yapmıştır. Rajagopal, konutların, sivil tesisler ve altyapının sistematik veya yaygın şekilde bombalanmasının uluslararası insancıl hukuk, ceza hukuku ve insan hakları hukuku tarafından şiddetle yasaklandığını açıklamıştır. Bu tür eylemlerin "savaş suçu" anlamına geleceğini vurgulayan Rajagopal, bunların, sivil nüfusa yönelik olduğunda "insanlığa karşı suç" anlamına geldiğini ifade etmiştir.²⁴

10 Kasım 2023: Filistin Haber Ajansı, İsrail işgal ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi Yerleşkesinde bulunan poliklinik binasını bombaladığını duyurmuştur. Bu saldırıda, ölü ve yaralıların olduğu açıklanmıştır. İsrail tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak Şifa Hastanesi çevresine de fosfor bombası atılmıştır. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çocuk ve kadınlar başta yaralıların tedavi gördüğü alana İsrail'in saldırı düzenlediği, sonrasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı görülmüştür.²⁵

Arap ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak Kasım 2009'dan bu yana Gazze'ye insani yardımda bulunan Miles of Smiles Konvoyu'nun koordinatörü akademisyen ve doktor Issam Youssef **10 Kasım**'da yaptığı açıklamada, İsrail'in bombardımanında ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklar olduğunu dile getirmiştir. İsrail'in saldırıları Hamas'a karşı yaptığını iddia ettiğini ama sivil yerleşimlere tonlarca bomba attığını dile getiren Youssef, İsrail'in savaş suçu sayılan birçok bomba türünü siviller üzerinde kullandığını ifade ederek, "*Gazze'de yaşananlar ahlak, insanlık ve yasa dışıdır. Bu insanlığa karşı bir suçtur. Ölen çocukların üçte ikisi bebek.*

²⁴ " More than a month without water, food, healthcare in Gaza amid Israel war", **Aljazeera**, <https://www.aljazeera.com/news/2023/11/7/one-month-of-no-water-food-and-healthcare-for-gaza>

²⁵ "Allah'ım senden başka kimsemiz kalmadı, içinde 70 bin kişi olan şifa hastanesini vuruyorlar!!", **@tevfik_hams X**, https://x.com/tevfik_hams/status/1722876829072052614?s=20. "Filistin Haber Ajansı: İsrail ordusu Gazze'deki Şifa Hastanesi Yerleşkesi'nde yer alan poliklinik binasını bombaladı, ölü ve yaralıları var #AA", **@turgutalpboyraz X**, <https://x.com/turgutalpboyraz/status/1722896074677870837?s=20>

Reşit olmayan binlerce çocuk öldü. İsrail Atom ve nükleer silahlar da dahil olmak üzere elindeki tüm gücü kullanmak istiyor. Geleneklere, kanunlara, ahlaka, ilkelere ve dine aykırıdır. İsrail'in işlediği suçlara maalesef dünya sessiz kalıyor ve bu sessizlik İsrail'i hava, kara ve deniz bombardımanına devam etmeye teşvik ediyor. Ne yazık ki diğer Avrupa ülkeleri desteğinin yanısıra Arap ve İslam ülkelerinin tutumu da İsrail'i destekliyor” ifadelerini kullanmıştır.²⁶

11 Kasım 2023: İsrail Güçleri, "altında Hamas üssü bulunduğu" iddiasıyla geçen hafta saldırı başlattığı Şifa Hastanesini kuşatmıştır. Bir süredir devam eden saldırılar ve kuşatma sebebiyle hastane yakıtını tamamen bitmiş, elektrik kesintisi nedeniyle çok sayıda çocuk ve hasta hayatını kaybetmiştir. Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, kuşatılan Şifa Hastanesi'nin avlusunda yüzlerce cesedin biriktiği ve salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya kalındığı uyarısı yapmıştır. İsrail ordusunun hastaneyi kuşatmasından "İsrail yönetimini, uluslararası toplumu ve uluslararası kurumları" sorumlu tutan Ebu er-Riş, hastanede kalan yaralı ve hastaları kurtarmak için dünyayı, Şifa Hastanesi'ne mümkün olan en kısa sürede yakıt sağlamaya çağırmıştır.

14 Kasım 2023: Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi'nde yakıt eksikliği nedeniyle her geçen dakika hastaların öldüğünü, son üç gündür yakıt eksikliği, internet kesintisi ve diğer sıkıntılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ölü sayılarını güncelleyemediklerini söylemiştir. Kudra, "Şifa Hastanesi son üç gündür elektrik kesintisi nedeniyle hizmet dışı. İsrail ordusu Şifa Hastanesi'ni kuşatmış durumda. Hastanenin doğu ve güney çıkışlarında tanklar var, giriş-çıkışlara izin vermiyor. Hastanenin bahçesi keskin nişancılar tarafından hedef alınıyor. Bu tıbbi kompleksin içinde bir binadan diğer binaya geçmek dahi mümkün değil. Şifa Hastanesi'nde yakıt eksikliği karşısında hayat kurtaracak tıbbi makineler çalışmıyor. Tedavi gören yaralılara ve yoğun

"Şifa Hastanesi'nde yakıt eksikliği karşısında hayat kurtaracak tıbbi makineler çalışmıyor. Tedavi gören yaralılara ve yoğun bakım ünitesindeki hastalara sağlık hizmeti sağlayamadığımız için her geçen dakika insanlar ölüyor."

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı
Sözcüsü Eşref el-Kudra

²⁶ "Filistinli doktor Issam Youssef: "Ölenlerin çoğu çocuk ve bebek", **Anadolu Ajansı**, <https://www.aa.com.tr/tr/ayrimcilikhatti/ayrimcilik/filistinli-doktor-issam-youssef-olenlerin-cogu-cocuk-ve-bebek-/1818012>

bakım ünitesindeki hastalara sağlık hizmeti sağlayamadığımız için her geçen dakika insanlar ölüyor” açıklamasını yapmıştır.²⁷

15 Kasım 2023: İsrail, Şifa, Nasser, El-Ehli Baptist, Kudüs, Aksa Şehitleri, Endonezya ve El-Avde hastaneleri başta olmak üzere, 7 Ekim'den bu yana hastane ve sağlık merkezlerine 229 saldırı düzenlemiştir. Bu saldırılarda 509 Filistinli hayatını kaybetmiş ve Gazze'deki hastanelerin yarısından fazlası işlevsiz hale gelmiştir.²⁸

Hamas'ın ana karargâhı olduğunu öne sürdüğü Gazze'deki Şifa Hastanesi işgal edildikten sonra İsrail, hastanenin MR (manyetik rezonans görüntüleme) bölümünde “silahlar ve elektronik cihazlar” ele geçirildiği öne sürmüştü ve tüneller, cephanelikler yerine binada bulunduğunu iddia ettiği paslı silahları ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunmuştur. Bu durum dünya kamuoyunda eleştirilere sebep olmuştur. İsrail'in sağcı Jerusalem Post gazetesi de Şifa Hastanesi'ndeki baskında İsrail ordusunun vardığı sonucu "hayal kırıklığı" olarak nitelendirmiştir.

Filistinli siyasetçi ve araştırmacı Mustafa Bergusi de X hesabından yaptığı yorumda, İsrail ordusunun 18 saatten beri Şifa Hastanesi'ndeki kuşatma ve işgalini sürdürdüğüne işaret ederek, "*İddialarını ispatlayacak hiçbir şey gösteremediler. Zamanı yeni yalanlar uydurmak için mi kullanıyorlar?*" değerlendirmesinde bulunmuştur.

Oysa İsrail ordusu, 28 Ekim'de, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Şifa Hastanesi'nin Hamas'ın "terör faaliyetleri" için kullandığı ana komuta merkezi olduğunu iddia etmiş, hastanenin altında komuta merkezi odaları ve tüneller gösteren bir illüstrasyon paylaşmıştı. Ordu tarafından 240 esirin de tünellerde tutuluyor olabileceği belirtilmişti. İsrail ordusuyla Şifa Hastanesi'ne girip çekim yapan Fox News muhabiri Trey Yingst, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, askerler tarafından kendilerine hastanenin altında olduğu söylenen herhangi bir tünel göstermediğini ancak silahları ve askeri ekipmanları kanıt olarak sunduğunu belirtmiştir. ABD'deki Orta Doğu Enstitüsünden Kıdemli Araştırmacı Charles Lister, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, İsrail ordusunun Şifa Hastanesini basmasının ardından neredeyse 1 gün geçmesine rağmen, yalnızca birkaç silah, mühimmat ve el bombası

²⁷ "Gazze'de yakıt eksikliği nedeniyle her geçen dakika hastalar ölüyor", **Anadolu Ajansı**, <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/gazgede-yakit-eksikligi-nedeniyle-her-gecen-dakika-hastalar-oluyor/3053021>

²⁸ "İsrail, 7 Ekim'den bu yana hastane ve sağlık merkezlerine 229 saldırı düzenledi...", @anadoluajansi, <https://x.com/anadoluajansi/status/1724696268474048628?s=20>

gösterebilmesine atıfta bulunarak, Hamas'ın komuta merkezinin orada olduğunu kanıtlamak için daha fazla ispat paylaşımları gerektiğini ifade etmiştir.²⁹

19 Kasım 2023: İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bulunan Kemal Advan Hastanesinin bebek yoğun bakım ünitesini hedef almıştır.

20 Kasım 2023: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı basın toplantısında, Yahudi kutsal kitabındaki anlatılarda yer alan Amalek kavmini Filistinlilere benzeterek, "*Kutsal kitabımız, Amalek'in size yaptığını hatırlamalısınız diyor. Biz hatırlıyoruz, savaşıyoruz. Kahraman birliklerimizin bir ana hedefi var, kana susamış düşmanı tamamen yok etmek ve bu ülkedeki varlığımızı garanti altına almak*" ifadesini kullanmıştır. Bu anlatıya göre, İsrailoğullarının Amaleklere yönelik savaşta kadın, çocuk veya yaşlı ayrımı gözetmeden her canlının öldürülmesi, şehirlerin yok edilmesi yönünde ifadeler yer almaktadır.³⁰

22 Kasım 2023: Hamas ve İsrail arasında bir süredir yapılmakta olan müzakereler tamamlanmış, esir değişimi yapmak üzere saldırıya 5 günlük bir ara verilmiştir.

²⁹"İsrail ordusunun "Hamas karargahı" olduğunu savunduğu Şifa Hastanesinden sunduğu "kanıtlar" eleştiri konusu oldu", **Anadolu Ajansı**, <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israil-ordusunun-hamas-karargahi-oldugunu-savundugu-sifa-hastanesinden-sundugu-kanitlar-elestiri-konusu-oldu/3055047#:~:text=%C4%B0srail'in%2C%20Hamas'%C4%B1n,olarak%20sunmas%C4%B1%20ele%C5%9Ftirilere%20neden%20oldu>

³⁰ "İsraili yetkililerin nefret dili savaş suçlarını teşvik ediyor", **Anadolu Ajansı**, <https://www.aa.com.tr/tr/gundem/israili-yetkililerin-nefret-dili-savas-suclarini-tesvik-ediyor/3056222>



Kaynak: [hosnysalah Palestinian photographer currently living in Palestine Gaza Strip](https://pixabay.com/photos/gaza-strip-palestine-3829403/)
(<https://pixabay.com/photos/gaza-strip-palestine-3829403/>)

Gazze saldırısında (2023) sorumlu olan İsraili yetkililer

- İsrail Cumhurbaşkanı **Yitzak Hertzog**
- Başbakan **Binyamin Netanyahu**
- Başbakan Yardımcısı / Adalet Bakanı **Yariv Levin**
- İçişleri Bakanı **Moşe Arbel**
- Savunma Bakanı **Yoav Gallant**
- İstihbarat Bakanı **Gila Gamliel**
- Ulusal Güvenlik Bakanı **Itamar Ben-Gvir**
- Dışişleri Bakanı **Eli Cohen**
- Genelkurmay Başkanı **General Herzi Halevi**
- Kara Kuvvetleri Komutanı **Tümgeneral Kobi Barak**
- İsrail Hava Kuvvetleri **General Amir Eshel**
- İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı **Aluf Eli Sharvi**

İsrail'i Eleştirenlere Yönelik "Cadı Avı" ve İfade Özgürlüğünün Kısıtlanması

İsrail devletinin Filistin halkına yönelik savaş suçları, kuruluşunu ilan ettiği 1948 yılından beri süregelmekte olup 7 Ekim tarihinden itibaren insanlık dışı bir hal almıştır. O tarihten bu yana, yapılan hak ihlallerinin ve işlenen savaş suçlarının kayıt altına alınması dahi mümkün olamamaktadır. İnsanlık önünde gerçekleştirilen aleni soykırım karşısında vicdanı sızlayan, dünyanın bütün coğrafyalarından birçok kimse, İsrail'in eylemlerine karşı gerek şahsi gerekse de örgütlü tepkilerini ortaya koymuştur/koymaktadır. Ancak Filistinlilerle dayanışma göstermek için ifade özgürlüğünü ve toplantı-gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını kullanmaya yeltenen pek çok insan, bilhassa Batılı ülkelerde, çeşitli baskı ve yıldırma faaliyetlerine maruz kalmaktadır.

Human Rights Watch, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında Batılı ülkeleri eleştirmiştir. Açıklamada, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya uluslararası destek toplama ve Rusya'yı izole etme çabaları hatırlatılmış, ancak İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve saldırının görmezden gelindiğinin ve sivillere verdiği yıkıcı zarara sessiz kalındığının altı çizilmiştir. Bu noktada Batılı ülkelerin ikiyüzlülüğünün ve çifte standartlarının açık ve net olduğu vurgulanmıştır.³¹

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına bir tepki de İrlandalı Avrupa Parlamentosu üyesi Clare Daly'den gelmiştir. Daly, "Filistinli sivilleri kim öldürüyor. Suyu, yakıtı ve elektriği kim kesti? Bilmiyor muyuz? Avrupa Birliği boğazına kadar bu işin içinde. Bu 'insani kriz' değil, insanlığa karşı bir suç" açıklamasıyla parlamentoyu İsrail-Gazze çatışmasındaki tek yanlı tutumundan dolayı eleştirmiştir.³²

Gösterilerin Engellenmesi

Almanya ve Fransa'da Filistin'e destek eylemleri yasaklanmıştır. Hukuk dışı yasaklara rağmen toplanan kalabalığı dağıtmak için polis tarafından biber gazı ve tazyikli su gibi araçlarla müdahalede bulunulmuş, ayrıca bazı eylemciler gözaltına alınmıştır. İngiltere ve

³¹"الدول جميع على ينطبق الدولي الإنساني القانون", Human Rights Watch, <https://www.hrw.org/ar/news/2023/10/23/international-humanitarian-law-applies-all-states>

³²"Filistinli sivilleri kim öldürüyor. Suyu, yakıtı ve elektriği kim kesti? Bilmiyor muyuz?", Anadolu Ajansı X, <https://x.com/anadoluajansi/status/1715707032634786295?s=20>

Hollanda'da düzenlenen gösterilerde bazı eylemciler kötü muameleye maruz bırakılmış ve gözaltı işlemi uygulanmıştır.³³

"Nehirden denize" sloganının 11 Kasım'da Almanya'nın Bavyera Eyaletinde yasaklanması diğer bir dikkat çeken konu olmuştur. "Nehirden denize" sloganının geçmiş 1960'lı yıllara dayanmaktadır. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından kullanılan bu slogan, Filistin'in Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e, yani İsrail topraklarına kadar tamamen özgürleştirilmesini ifade etmektedir. Almanya'da Münih Başsavcılığı, "Nehirden denize" sloganının Bavyera eyaletinde yasaklanmasına ve sloganın tek başına kullanılması halinde "terör örgütlerinin işaretlerinin kullanımına" ilişkin soruşturma başlatılabilmesine karar vermiştir.

Sanat Dünyası

Filistin'e destek mesajı yayınlayan Filistin kökenli manken Gigi Hadid, İsrail hükümetinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda etiketlenerek hedef gösterilmiştir. Ayrıca Hadid ailesi Filistin yanlısı tutumları nedeniyle telefon ve mail yoluyla pek çok tehdit almıştır. Frankfurt Kitap Fuarı'nda ise "Küçük Bir Ayrıntı" romanıyla ödül alacağı açıklanan Filistinli yazar Adania Shibli'ye verilecek ödül iptal edilmiştir.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, MİGROS-İsviçre tarafından ülkede vereceği dört konserin iptal edildiğini, iptale gerekçe olarak Filistin'e destek ve İsrail karşıtı ifadeler içeren paylaşımlarının gösterildiğini açıklamıştır. Say açıklamasında, "*Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı. Bunu belirtmek isterim. Her bireyin bir görüşü olmalıdır*" diyerek eleştirilerinin arkasında durmuştur.³⁴

İsraili oyuncu Maisa Abd Elhadi, " Hamas'a destek" iddiasıyla gözaltına alınmıştır. İsrail basını, Elhadi'nin sosyal medya paylaşımlarında " Hamas'a desteğini dile getirdiğini" iddia

³³İsrail yanlısı eylemlere izin veren Avrupa ülkeleri, Filistin'le dayanışma gösterilerini yasaklıyor", **Anadolu Ajansı**, <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israil-yanlisi-eylemlere-izin-veren-avrupa-ulkeleri-filistinle-dayanisma-gosterilerini-yasakliyor/3016620>

³⁴"Malesef Barıştan yana olmak Zor zanaat.. Filistin-İsrail konusunda bir tuhaf gelişmede bu açıdan... Avrupa'nın ortasında iptal edilen konserlerim" **Fazıl Say X**, <https://twitter.com/fazilsaymusic/status/1715440838426099980?t=TszaPxdNyqWh4glD9Mi-mw&s=08>

etmiştir. İsrail polisi ise Elhadi'nin adını vermeden, "Nasıra şehrinde yaşayan bir oyuncu ve influencer'ın (terörü) öven ifadeler kullandığı ve nefret söyleminde bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındığını" açıklamıştır.

İsrail polisi, Filistinli şarkıcı Delal Ebu Amine'yi, sosyal medyada "Filistin'i desteklediği ve İsrail karşıtı paylaşımlar yaptığı" gerekçesiyle gözaltına almıştır. Sanatçı 2 gün gözaltında tutulup daha sonra serbest bırakılmıştır. Delal Ebu Amine gibi İsrail'de yaşayan 100'e yakın Arap, Filistin'e desteklerinden dolayı gözaltına alınmıştır. Bazı öğrenciler ise üniversiteden atılmıştır.

Üniversiteler, akademisyenler, öğretmenler ve öğrencilere yönelik baskılar

Harvard Üniversitesi'nde, Filistin'de yıllardır devam eden işgal ve şiddet olaylarından tamamen İsrail rejiminin sorumlu olduğunu ortak açıklamayla ifade eden öğrenci derneklerine, okulun eski mezunları tepki göstermiştir. Ayrıca açıklamaya imza atan öğrenci topluluklarının liderlerine ait fotoğraflar üniversite çevresinde dolaştırılarak öğrenciler hedef gösterilmiştir. Öğrencilerin isimleri ve adresleri Siyonist grup tarafından internette de ifşa edilmiştir. Önemli bir fon yöneticisi de, "yanlışlıkla onlara iş teklifi yapmamak için" işverenlerin, mektubu kimlerin imzaladığını öğrenmek istediğini açıklamıştır.³⁵



Polonya'da tıp eğitimi gören Norveçli öğrenci Marie Anderson, Filistin'e desteğinden dolayı "Eye On Antisemitism" adlı grup tarafından hedef gösterilmiş ve öğrencilik hayatının bitirildiği iddia edilmiştir.³⁶

³⁵Harvard Üniversitesi öğrencilerinin Filistin yanlısı kampanyası, eski mezunları kızdırdı", **Euro News**, <https://tr.euronews.com/2023/10/10/harvard-universitesi-ogrencilerinin-filistin-yanlisi-kampanyasi-eski-mezunlari-kizdirdi>

³⁶"Norwegian medical student in Poland Marie Anderson is finished ✓ good", **Eye On Antisemitism X**, <https://x.com/AntisemitismEye/status/1716198677922889825?s=20>

Almanya'daki Lüneburg Leuphana Üniversitesi'nde fahri profesör olarak görev yapan Richard David Precht, İsrail'i eleştiren açıklamaları nedeniyle üniversite tarafından görevinden alınmıştır.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı devam ederken ABD'nin Florida eyaletinde bulunan en az iki üniversiteden Filistin'de Adalet için Öğrenciler (SJP) isimli öğrenci topluluğunu kapatmaları talep edilmiştir. Kampüslerde yapılan ve 'terör gruplarına zararlı destek' sunduğu iddia edilen Gazze gösterilerinin ardından alınan kararla ilgili yapılan açıklamada, Hamas'ı "direnişçi" olarak tanımlayan SJP'nin terörizme desteği nedeniyle kapatılması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca SJP, ABD ve Kanada'daki 200'ün üzerinde üniversitede 12 Ekim tarihini "direniş günü" olarak ilan etmiştir.³⁷

ABD'nin üçüncü en eski üniversitesi ve en prestijli okullarından biri kabul edilen Yale Üniversitesi'nin, 30 Ekim'de, "Hamas'ın İsrail'e Yönelik Terör Saldırısını Kınayan Şirketlerin Listesi" başlığıyla bir duyuru yayınlaması dikkat çekmiştir. Bu sayfada yapılan açıklamada, *"Profesör Jeffrey Sonnenfeld, hangi şirketlerin Hamas'ın İsrail'e yönelik terörist saldırısını kınadığını, antisemitizmi kınadığını ve İsrail'e destek ve dayanışma ifade ettiğini takip ediyor. Bu liste veya önerilen eklemeler hakkında sorularınız varsa lütfen jeffrey.sonnenfeld.celi@yale.edu adresine ulaşın. Bu liste her gün gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir"* ifadesine yer verilmiş ve şirket listeleri bu sayfada paylaşılmıştır.³⁸

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı çıkan ve sosyal medyada Gazze ile dayanışma mesajları paylaşan bir İsrailli öğretmenin gözüne alınarak görevinden uzaklaştırılması da diğer bir örneği teşkil etmektedir. Tarih öğretmeni hakkındaki dava, Batı Kudüs'teki Bölge Mahkemesi'nde görülmüştür. İsrailli öğretmen, İsrail askerlerini "çocuk katilleri" olarak nitelendirmiş ve Filistinli kadınlara tecavüz iddialarını gündeme getirmiştir. Ayrıca öğretmen, İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği ihlalleri de eleştiren paylaşımlarda bulunmuştur. Öğretmen bir paylaşımında, *"İsrail askerleri Filistinli kadınlara tecavüz etmedi mi? Bunu 1948'den beri yapıyorlar, ama ders kitaplarında yer almıyor"* ifadelerini kullanmıştır.

³⁷"Florida's DeSantis bans pro-Palestinian student group" **Reuters**, <https://www.reuters.com/world/us/floridas-desantis-bans-pro-palestinian-student-group-2023-10-25/>

³⁸"List of Companies That Have Condemned Hamas' Terrorist Attack on Israel", **Yale School of Management**, <https://som.yale.edu/story/2023/list-companies-have-condemned-hamas-terrorist-attack-israel>

Basın ve Medya

İngiliz "The Guardian" gazetesinde 40 yılı aşkın süredir görev yapan karikatürist Steve Bell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yer verdiği eleştirel karikatürü nedeniyle işten çıkarılmıştır. BBC ise İsrail karşıtı oldukları ve Hamas'ı destekledikleri iddiasıyla Arapça servisinde çalışan altı muhabir ile bir serbest muhabir hakkında soruşturma başlatmış ve yayına çıkmalarını engelleyerek görevden uzaklaştırmıştır.

Instagram platformu, içinde Filistin ve Gazze isimleri geçen paylaşımlara sansür uygulayarak görüntülenmesini engellemiştir. Bazı paylaşımları ise topluluk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırmıştır.

Tiktok içerik üreticisi Cara Watson, Filistin'i destekleyen görüşlerini değiştirmesi için bir markanın kendisine "rüşvet" teklif ettiğini açıklamıştır. Filistin kökenli müzisyen Issa Tweimeh'in de aralarında bulunduğu pek çok youtube içerik üreticisine İsrail'i desteklemesi için Hostages and Missing Families Forum adlı gruptan mail atılmıştır.

İsrail işgal güçlerinin Gazze saldırısı boyunca bu bölgedeki basın mensuplarına yönelik katliamları devam ederken aynı şekilde işgal altındaki Kudüs'te görev yapan basın mensuplarını da rahatsız ettikleri birçok örnek görülmüştür. Bunlardan birini de **31 Ekim**'de Global İstihbarat Şefi Mücahid Topçu yaşamıştır. Canlı yayın sırasında yüzüne lazer ışığı tutulan Topçu, "Yüzümde lazer var. İsrail askerlerinin tüfeklerindeki lazer. İki yüzümde biri göğsümde. Öldürmekle tehdit ediyorlar! Sebep yok! Gerekçe yok! Peki niye? Çünkü korkuyorlar, suçlular. En çok kendileri biliyor bu suçlarını ve korkuyorlar! Ama korkunun ecele faydası yok!" açıklamasını yapmıştır.³⁹

Sporculara Yönelik Baskılar

Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Faslı futbolcu Nussair Mazraoui, yaptığı Filistin paylaşımıyla tepkilerin hedefi olmuştur. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Milletvekili Johannes Steiger futbolcunun hem kulüple ilişkisinin kesilmesi hem de sınır dışı edilmesini istemiştir. Bild gazetesi de oyuncunun fotoğrafını kullanarak "Sahada terör savunucuları mı var?" başlığını atmıştır. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Filistin'e destek mesajı paylaşan Cezayir asıllı Fransız futbolcu Karim Benzema'nın Fransa'nın terör

³⁹"Yüzümde lazer var. İsrail askerlerinin tüfeklerindeki lazer. İki yüzümde biri göğsümde. Öldürmekle tehdit ediyorlar!", **Mücahid Topçu X**, <https://x.com/mucahittopcu/status/1719111473606107586?s=20>

örgütü olarak kabul ettiği Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olduğunu iddia etmiştir. Fransız futbol kulübü Nice, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı yayınlayan ve İsrail'in katliamlarını kınayan Cezayirli futbolcu Youcef Atal'ın kadro dışı bırakıldığını duyururken Alman futbol kulübü Mainz, Filistin'e destek paylaşımı yapan Anwar Al Ghazi'nin sözleşmesini feshetmiştir. Kulüp, Filistin'in bağımsızlığını savunan paylaşımı anti-semitik bulmuştur.

İş Dünyası

İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırıları, dijital platformlarda tepkilere neden olmakta ve sosyal medya üzerinden Filistin'e destek veren kişiler, çalıştıkları İsrail menşeli veya İsrail yanlısı kurumlar tarafından adeta cezalandırılmaktadır. Özellikle Batı ülkelerinde Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle ya işten çıkartılmış ya da rütbe düşürülmüş kimselere rastlanmaktadır. Portekiz eski Avrupa Bakanı ve yazar Bruno Maçães, Filistin'e destek vermek isteyen kişilerin seslerinin kısılmaya çalışıldığını belirterek kurumları eleştirmiştir.

Dünyanın en büyük teknoloji zirvesi olan Web Summit'in CEO'su Paddy Cosgrave, İsrail'i savaş suçları işlemekle ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan açıklamalarının ardından gelen tepkiler üzerine özür dilemiştir. Cosgrave, Facebook ve Google gibi katılımcıların zirveden çekilmesi nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştır. Wix isimli şirketin Dublin ofisinde 4,5 yıldır çalışan Courtney Carey, Filistin'e destek eylemine katılması ve bunu LinkedIn hesabından paylaşmasının ardından İsraili grupların baskısı üzerine işten atılmıştır

Starbucks, Filistin ile dayanışma mesajı içeren bir paylaşımında bulunduğu gerekçesiyle "Starbucks Workers United" adlı sendikasına dava açacağını açıklamıştır. Londra metrosunda, Filistin'e destek eylemine giden yolculara "Özgür Filistin" anonsu yapan makinist görevden uzaklaştırılmıştır.

İsraili bir yazılım şirketi olan Wix'te ekip lideri pozisyonunda görev yapan Courtney Carey de benzer bir baskı ile karşılaşmıştır. İrlandalı kadının LinkedIn profilinde yayınladığı, İsrail'i eleştiren, Filistin'e destek veren paylaşımı nedeniyle görevine son verildiği belirtilmiştir.⁴⁰

Kanada'da sosyal medya hesabından "İsrail, Hitler seninle gurur duyuyor" yazılı bir pankartın görselini paylaşan Air Canada pilotu Mostafa Ezzo, paylaşımı sonrası İsrail yanlısı

⁴⁰"Filistin'e destek veren çalışanlar işten çıkarılıyor", **Anadolu Ajansı**, <https://www.aa.com.tr/tr/ayrimcilikhatti/ayrimcilik/filistin-e-destek-veren-calisanlar-isten-cikariliyor/1817849>

hesaplar tarafından hedef gösterilmiştir. Air Canada'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bir Air Canada pilotunun yaptığı kabul edilemez paylaşımların farkındayız. Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz ve 9 Ekim Pazartesi günü itibarıyla söz konusu pilot hizmet dışı bırakıldı. Şiddetin her türlüsünü şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanılmıştır.⁴¹

İsrail'in 7 Ekim Bilinmeyenleri: İsraili Sivillerin Ölümü Gazze Operasyonunda Dezenformasyon

7 Ekim'de başlayan süreç sadece insani can kaybının olduğu ve yerleşim yerlerinin yıkıldığı değil aynı zamanda yanlış ve yanıltıcı bilginin de hızla yayıldığı bir süreç olmuştur. Nitekim İsrail'in sadece Gazze'de değil, işgal ettiği topraklarda Hamas üyesi olduğu şüphesiyle Yahudileri öldürmesi ya da İsraili sivillerin Filistinliler tarafından öldürüldüğüne dair haberler buna örnek gösterilebilir.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail kuvvetlerine yönelik düzenlediği operasyonda esir alınan ya da hayatını kaybeden İsrailiilerle ilgili birçok soru işareti cevaplanmış değildir. İsrail, Hamas birliklerinin saldırısında binden fazla İsrail vatandaşının can verdiğini belirtmektedir. Bu ölümlerden Hamas sorumlu tutulsa da can kayıplarının nasıl ve kimler tarafından yapıldığına dair medyaya yansıyan birkaç video dışında hiçbir belge paylaşılmamıştır. "İsrail güçleri 7 Ekim sonrasında Hamas üyelerine yönelik operasyonda kaç İsraili'yi öldürdü? Tank ve ağır silah destekli bu operasyonlarda sivil kayıplarının azaltılmasına yönelik tedbirler alındı mı? İsrail, işgal topraklarında Hamas üyeleriyle girdiği çatışmalarla ya da düzenlediği operasyonlarla ilgili görüntüleri neden paylaşmıyor? Ve son olarak da 7-8 Ekim tarihlerinde yaşananlarla ilgili tanıklıklarını ve düşüncelerini paylaşanlara yönelik neden baskı yapılıyor?" gibi sorular cevaplanmaya muhtaçtır. Bu sorular cevap bulduğunda, insan hakları ihlallerine kim ya da kimlerin sebep olduğu daha net anlaşılacaktır.

İsrail'de eleştirel seslere yönelik faşist zulümlerin yoğunlaşması nedeniyle kişisel güvenliğinden endişe ederek isminin yayınlanmamasını talep eden bir yazar, Türkçeye de tercüme edilen bir yazısında, İsrail güçlerinin kendi sivil vatandaşlarının canlarını hiçe saydığına dikkat çekmiştir. Yazıda, 7 Ekim'de ve sonraki birkaç günde yaşananların gizemini koruduğu, İsrailiilerin Filistinli savaşılar tarafından öldürüldüğüne dair belgeler ve bazı

⁴¹ <https://www.aa.com.tr/tr/ayrimcilikhatti/ayrimcilik/filistin-e-destek-veren-calisanlar-isten-cikariliyor/1817849>

raporlar ortalıkta dolaşmasına rağmen, İsraili sivil ve asker ölümlerinden İsrail ordusunun da sorumlu olabileceğine dair raporların sayısının giderek arttığı vurgulanmaktadır. Filistinli militanların İsraili esirlerle birlikte binalarda saklandıkları, İsrail askerlerinin ise yakın mesafeden devasa tank mermileriyle içeri daldıkları, meydana gelen ölüm ve yıkımın çoğuna kimin sebep olduğunun araştırılması gerektiği vurgulanmaktadır.⁴²

Electronic İntifada tarafından bir rehine ile yapılan röportajda, rehinelere "insanca" davranıldığını söyledikten sonra, İsrail devletinin esirlere zarar gelmemesi için azami dikkat sarf edeceğine inandıklarını ama İsraili askerlerin tanklar ve ağır silahlarla müdahale ettiğini, rehinelere de dâhil herkesi ortadan kaldırmak için uğraştığını ve İsraili sivillerin canının hiçe sayıldığını anlatmıştır.⁴³

Kudüs'te yaşayan fotoğraf sanatçısı Quique Kierszenbaum da 11 Ekim'de İsrail Ordusu'nun propaganda birimi tarafından düzenlenen Kibbutz Be'eri turuna ilişkin gözlemlerinde, Hamas'ın saldırısı sırasında ve onu takip eden çatışmalarda ayakta bina bırakılmadığını, İsrail tankları tarafından Hamas militanlarının saklandıkları yerler vurulduğunda, yakınlardaki ağaçların parçalandığı ve duvarların beton enkazına dönüştüğünü anlatmıştır.⁴⁴

Gazze'ye yönelik operasyonlar sürerken 26 Ekim'de İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesi 7 Ekim'de hayatını kaybeden İsraili sivillerle ilgili bir haber yayınlamıştır. Bu haberde İsrail askerlerinin, içinde Hamas üyeleri bulunduğu şüphe ettikleri sivil yerleşim yerlerini ve hatta askeri üsleri vurma talimatı aldıkları belirtilmiştir. Nitekim İsraili "güvenlik ekibinin bir üyesi" olarak tanıtılan Tuval Escape isimli şahıs, gazeteye verdiği demecinde, "*Sahadaki komutanların, rehinelere birlikte teröristleri de ortadan kaldırmak için evleri bombalamak da dâhil olmak üzere zor kararlar aldığını*" ifade etmiştir. İsraili kadın Yasmin Porat da İsrail

⁴²"It was a pogrom': Be'eri survivors on the horrific attack by Hamas terrorists" **The Guardian**, <https://www.theguardian.com/world/2023/oct/11/it-was-a-pogrom-beeri-survivors-horrific-attack-hamas-terrorists> orjinal metin

⁴³"Israeli forces shot their own civilians, kibbutz survivor says", **The Electronic Intifada**, <https://electronicintifada.net/content/israeli-forces-shot-their-own-civilians-kibbutz-survivor-says/38861>

⁴⁴"It was a pogrom': Be'eri survivors on the horrific attack by Hamas terrorists" **The Guardian**, <https://www.theguardian.com/world/2023/oct/11/it-was-a-pogrom-beeri-survivors-horrific-attack-hamas-terrorists>

ordusunun İsraililerin olduğu evler dâhil birçok yeri ateş altına aldığını ve bu nedenle birçok İsraili'nin can verdiğini belirtmiştir. Bununla birlikte esir alınarak Gazze'ye götürülen İsraili sivillerden yaklaşık 50 kişinin İsrail ordusu tarafından bombalamalar sonucu öldüğü açıklanmıştır.⁴⁵

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail ordusunun 9 Ekim'de X sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüleri de kullanarak bir haber yapmış, Hamas tarafından 7



Ekim'de düzenlenen saldırıya İsrail Hava Kuvvetlerinin müdahale anını paylaşmıştır. Görüntülerde bölgeden kaçmaya çalışanlara ve araçlara savaş helikopterlerinden ağır silahlarla ateş açıldığı tespit edilmiştir. Apache helikopterlerinin Gazze sınır çitlerindeki boşluklardan İsrail tarafına giren Hamaslıları durdurmayı hedeflediği kaydedilen haberde, İsraili pilotların Hamaslılar ve İsraili siviller arasında ayırım yapmakta yaşadıkları zorluk nedeniyle karmaşık bir durumun ortaya çıktığı iddia edilmiş, müdahalede önceliğin sınırdan İsrail tarafına giren Hamaslı ya da Gazzeli grupların akınına durdurmaya verildiği öne sürülmüştür. Yedioth Ahronoth'un haberinde, yoğun çatışmaların yaşandığı, İsrail güçlerine ait 28 saldırı helikopterinin gün boyunca yüzlerce 30 mm top mermisi ve Hellfire füzesiyle çatışma bölgelerini

ateş altına aldığı kaydedilmiştir.⁴⁶

Bir İsrail TV kanalında, Hamas üyelerinin 40 bebeğin kafasını kestiği yönünde haberler yayınlanmıştır. Bu haberler İsrail TV kanalı tarafından öne sürülmüş olsa da bilgiler teyit edilmemiştir. Anadolu Ajansı'nın iletişime geçtiği İsrail ordusu yetkilileri, "ellerinde iddiayı doğrulayacak herhangi bir argüman olmadığı" açıklamasını yapmıştır. Ancak teyitsiz bu

⁴⁵ "USC Shoah Foundation to collect testimony on Hamas onslaught" Haaretz,

<https://www.haaretz.com/us-news/2023-10-25/ty-article/.premium/shoah-foundation-to-collect-testimonies-from-survivors-of-oct-7-hamas-attack-on-israel/0000018b-681b-d979-a3bb-eb7f681f0000>.

"October 7 testimonies reveal Israel's military 'shelling' Israeli citizens with tanks, missiles", **The Grayzone**, <https://thegrayzone.com/2023/10/27/israels-military-shelled-burning-tanks-helicopters/>

⁴⁶ "İsrail gazetesi: 7 Ekim'de savaş helikopterlerinin ateşinde İsraili sivil-Hamaslı ayırımı "daha sonra" yapılabildi", **Anadolu Ajansı**, <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israil-gazetesi-7-ekimde-savas-helikopterlerinin-atesinde-israili-sivil-hamasli-ayrimi-daha-sonra-yapilabildi/3049159>.

bilginin ABD Başkanı Joe Biden tarafından dile getirilmesi ve "kafası kesilen bebeklerin görüntülerini gördüğünü" söylemesi, dünya genelinde böyle bir olayın yaşandığı ve doğru olduğu yönündeki algıyı arttırmış ve dezenformasyona neden olmuştur.⁴⁷

Almanya Devlet kanalı DW'nin İsrail saldırılarıyla ilgili haberinde, şu ifadeler yer vermesi dikkat çekmiştir: "Savaş yasaları, sivilleri her zaman ölümden korumaz. Çatışmalardaki askeri faaliyetler, eylemin gerekli olup olmadığına göre savaş suçu olarak sınıflandırılıyor. Örneğin, bir okulun ya da bir apartmanın bombalanması, uluslararası hukuka göre askerî açıdan gerekli görülürse savaş suçu olarak değerlendirilmeyebilir. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar, böyle bir ayrımı uzaktan yapmanın zorluğunu ortaya koyuyor. Ayrıca Gazze, dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri. Uzmanlara göre, bu nedenle Gazze'de sivil - askeri hedef ayırımını yapabilmek zor."⁴⁸



askeri hedef ayırımını yapabilmek zor."⁴⁸

DW f X v | Hangi eylemler savaş suçu kabul edilir?

Sivillere yönelik saldırılar her zaman savaş suçu sayılıyor mu?

Bunun kısaca cevabı, hayır.

2022'de DW'ye konuşan Toronto Üniversitesi Munk Küresel İlişkiler ve Kamu Politikası Okulu'ndan Mark Kersten, "Savaş yasaları, sivilleri her zaman ölümden korumaz" demişti. Kersten, her sivil ölümünün yasa dışı sayılmadığına dikkat çekmişti.

Çatışmalardaki askeri faaliyetler, eylemin gerekli olup olmadığına göre savaş suçu olarak sınıflandırılıyor. Örneğin, bir okulun ya da bir apartmanın bombalanması, uluslararası hukuka göre askerî açıdan gerekli görülürse savaş suçu olarak değerlendirilmeyebilir.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar, böyle bir ayrımı uzaktan yapmanın zorluğunu ortaya koyuyor. Ayrıca Gazze, dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri. Uzmanlara göre, bu nedenle Gazze'de sivil - askeri hedef ayırımını yapabilmek zor.

Yanlış ve yalan haberlere yönelik bir cevap da 24 Ekim'de serbest bırakılan 85 yaşındaki İsraili kadın esir Yochaved Lifshitz'den gelmiştir. Lifshitz, Gazze'de yaşadıklarını anlatırken, "Bize bağlı bir doktor vardı ve birkaç günde bir neler olup bittiğini görmeye geliyordu. Doktor mutlaka ilaç getiriyordu. Toplamda beş kişiydik ve her birimizin başında bir koruma vardı. Davranışları iyiydi, bizimle tüm ayrıntılarıyla ilgilendiler. (Kassam Tugayları) Bize Kur'an'a

⁴⁷"İsrail ordusunun kafası kesilmiş 40 bebek bulunduğu" iddiası", **Anadolu Ajansı**, <https://www.aa.com.tr/tr/teyithatti/blog/israil-ordusunun-kafasi-kesilmis-40-bebek-buldugu-iddiasi/1816693>

⁴⁸"Hangi eylemler savaş suçu kabul edilir?" **DW Türkçe**, <https://www.dwturkce.com/tr/hangi-eylemler-sava%C5%9F-su%C3%A7u-kabul-edilir/a-67113150>

inanan insanlar olduklarını ve bize zarar vermeyeceklerini söylediler. Tünellerdeki kendi koşullarının aynısını bize de sağladılar. Biz de tıpkı onlar gibi ekmekle beyaz peynir ve salatalık yedik" ifadelerini kullanmıştır. Serbest bırakılırken Hamas görevlilerinin elini sıkığı görülen İsraili kadın, bunu neden yaptığına ilişkin soruya ise, "Bize çok iyi davrandılar, tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar" şeklinde cevap vermiştir.⁴⁹

Hamas'ın İsrail'e saldırısında "festival katliamı" olarak medyaya yansıyan haberlerde de yanlış bilginin hızla yayıldığı görülmüştür. Türkiye merkezli Medyaskope adlı yayın kuruluşu da buna örnek gösterilebilir. Nitekim söz konusu yayın kuruluşu tarafından 10 Ekim'de yayınlanan "İzleyin – Hamas Supernova Festivali katliamını nasıl gerçekleştirdi?" başlıklı haberde "katliam" ibaresini kullanmasına karşın, bununla ilgili herhangi bir içeriğin olmadığı ve sadece bir videonun paylaşıldığı görülmektedir. Bu videoda ise sadece kaçışan kişiler kaydedilmiş ve herhangi bir "katliam" izine dair kanıt görülmediği dikkat çekmiştir.⁵⁰

İsraili eski bakan ve İsrail Parlamento Üyesi Orit Farkash-Hacohen tarafından paylaşılan görüntülerde ise Hamas üyelerinin festivalden aldığı bir kadına tecavüz ettiği öne sürülmüştür. Ancak iddiaya konu görüntüler incelendiğinde konuşan şahsın, "O kadın, onu bırakın. Geldiğin yere dön" dediği tespit edilmiştir. Görüntülere eklenen İbranice ve İngilizce altyazıda, "Bu kadın tecavüz için" ifadesi yer almasına rağmen görüntülerde böyle bir diyalog geçmemektedir.⁵¹

Öte yandan 7 Ekim ve sonrasındaki birkaç günlük süre içinde İsrail tarafından işgal edilmiş topraklardaki ölümlerle ilgili şu soruların cevabı henüz verilmiş değildir:

- 1- Gazze'de İsrail saldırılarıyla hayatını kaybedenlerin güncel bilgileri her gün açıklanmasına ve İsrail rejimi tarafından işgal topraklarında binden fazla sivilin öldüğünü söylemesine rağmen neden hala ölen kişilerin isimleri açıklanmamaktadır.

⁴⁹"When asked what she meant by the gesture of shaking a Hamas gunman's hand, freed hostage Yocheved Lifshitz, 85, says 'because they treated us very nicely.'" **SkyNews X**, <https://x.com/SkyNews/status/1716754298896302452?s=20>

⁵⁰"İzleyin – Hamas Supernova Festivali katliamını nasıl gerçekleştirdi?", **Medyaskop X**, <https://medyascope.tv/2023/10/10/izle-hamas-supernova-festivali-katliamini-nasil-gerceklestirdi/>

⁵¹"İsraili eski bakan ve İsrail Parlamento Üyesi Orit Farkash-Hacohen tarafından paylaşılan, "Bu görüntülerde Hamas üyeleri festivalden aldığı bir kadına, 'Bu kadın esir değil tecavüz için' diyor" iddiası doğru değildir." **Dezenformasyonla Mücadele Merkezi**, <https://x.com/dmmiletisim/status/1716062709312114949?s=20>

- 2- İsraililere ait araçlarda tespit edilen ve yukarıdan hedef alındığı dikkat çeken ağır silahların kaynağı nedir?
- 3- İsraili yerleşimcilerin evleri neden ağır hasar almıştır ve bu hasarların kaynağı nedir?
- 4- İsrail, işgal ettiği topraklardaki hasarın nedeni ve tespiti için neden bağımsız bir gözlemci heyete izin vermemektedir?

İsrail'in Gazze Saldırılarına Yönelik Dünyanın Tepkisi

7 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail işgal devletinin Gazze üzerindeki ablukası sürmektedir. Gazze yoğun bombardıman altında bir hayalet kente dönüşürken, ölenlerin çok büyük bir oranı çocuk ve kadınlardan oluşmaktadır. Uluslararası sözleşmelerin soykırım, savaş suçu ve insanlığa dair suçlar olarak tanımladığı su ve elektriğin kesilmesi, yaşamın sürdürülmesi için Gazze Şeridi'ne gıda girişine izin verilmemesi gibi eylemler savaşın ilk günlerinden bu yana devam etmektedir.

BM'nin İnsan hakları evrensel beyannamesine ve Cenevre Sözleşmesine imza atan dünyadaki devletler bu olaya nasıl yaklaşmaktadır?

İsrail, saldırılarının ilk gününden bu yana açık bir savaş suçu işlerken Batılı devletler bu suçları açıkça görmezden gelmiş, hatta İsrail'in gayri meşru eylemlerini destekler nitelikte açıklamalar yapmışlardır. Geline nokta İsrail'in eylemleri batılı devlet yetkilileri tarafından dahi savunulamaz bir boyuta ulaşmıştır. Özellikle halklarının yoğun tepkisi karşısında Batılı liderlerden yeterli düzeyde olmasa da İsrail'in eylemlerine dönük eleştiriler gelmeye başlamıştır. Ancak halen İsrail'in tüm vahşetine rağmen destekler sürmekte ve hâlihazırda BMGK'den bir karar çıkarılamamaktadır.

Beyaz fosfor bombasının insan sađlığı üzerindeki etkileri

Beyaz fosfor bombasının sivil yerleşimlerde kullanılması uluslararası hukuka göre suç teşkil ediyor



- ◆ Beyaz fosfor vücutta **çok ciddi yanıklara** neden oluyor
- ◆ Vücuttan tam olarak **temizlenmezse** havayla temas ettiği zaman tekrar yanmaya başlıyor
- ◆ Yanma başladığında **durdurulamıyor**
- ◆ Vücutta **ömür boyu sürececek acılara ve hasarlara** neden olabiliyor



Göz

- Görme bulanıklığı, göz kapaklarında hassasiyet, göz perforasyonu, görme bozuklukları yapabiliyor

Solunum yolu

- Ses kısıklığı
- Boğazda yanma
- Solunum yolunda kalıcı ciddi hasar
- Havasızlıktan boğulma
- Akciğerlerde sıvı oluşumu

Cilt

- Vücut içerisinde cildin altında ciddi yanıklara sebep oluyor

Diğer etkileri

- Böbrek yetmezliği
- Karaciğer yetmezliği
- Kalp yetmezliği

19.10.2023



Kaynak: AA

7 Ekim Aksa Tufanından sonra başta ABD olmak üzere AB'ye üye ülkelerin genel tutumu İsrail'den yana olmuştur. Bunlar Gazze saldırısını İsrail'in kendini savunma hakkı olarak nitelendirmektedirler. Sivil alanların, hastanelerin, okulların bombalanması henüz kanaatleri değiştirmiş değildir. **ABD Başkanı Joe Biden** "terörist saldırı karşısında İsrail'in yanında ve birlikte durduklarını" ifade etmiştir. Sonrasında İsrail'in yanında olduğunu göstermek için Tel Aviv'de Ben Gurion Havaalanı'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "sarmaş dolaş" olarak desteğinin büyüklüğünü göstermiştir. Biden, ABD'nin konumunu kesinleştirmek için de şu sözleri sarf etmiştir: "Bugün burada bulunmamın basit bir nedeni var; İsrail halkı ve dünyadaki herkesin ABD'nin nerede durduğunu bilmesi. Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken da burada. Buraya birkaç kez geldi. Ama ben şahsen gelmek istedim." Biden daha önceki bir konuşmasında da bir Yahudi olmadığını ama bunun Siyonist olmasına engel teşkil etmediğini belirtmişti. ABD İsrail'in Filistin toprağında neşvünema bulmasını sağlayan ve o günden beri de sürekli yanında duran bir ülkedir. BM'de İsrail aleyhine çıkan kararları da veto etmekten hiç geri kalmamıştır.

Aynı şekilde Gazze'de işlenen tüm vahşete rağmen İsrail'i ziyaret eden **ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken**, ziyaretinde, İsrail'e sadece bir Dışişleri Bakanı değil bir Yahudi olarak geldiğini belirterek İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçu ve soykırıma açık desteğini sunmuştur.

Bu süreçte sadece ABD değil önde gelen batılı devletlerin liderleri de İsrail'in yanında konumlanmışlardır. İsrail'in bombardımanları sonucu binlerce sivil, çocuk ve kadının katledildiği dönemde Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya Başbakanı, İngiltere Başbakanı ve İtalya Başbakanı İsrail'i ziyaret edip İsrail'e desteklerini sunmuşlardır.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail ziyareti sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu ile ortak bir basın toplantısı düzenlemiştir. Bu basın toplantısında Scholz, "Almanya'nın görevi İsrail'in varlığını ve güvenliği sağlamaktır" demiştir. Scholz, Almanya'nın Filistin-İsrail çatışmasında sadece İsrail'in yanında yer alabileceği konusunda bir kez daha güvence vermiş, "Geçen hafta Federal Meclis'te de söylediğim gibi, böylesine zor zamanlarda Almanya için tek bir yer olabilir, o da İsrail'in yanındır" demiştir. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkedeki Hamas destekçilerini sınır dışı etmek için tüm yasal araçları kullanacaklarını belirterek Almanya'nın geçmişte işlemiş olduğu soykırımın aynısının İsrail tarafından işlendiğinin farkında ve bu soykırımın ortağı olduğunu dünya kamuoyuna açıklamış olmaktadır.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail ziyaretinde önce İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Sunak; *"İsrail'in sivillerin zarar görmemesi için adımlar attığını bildiğini"* söyleyerek, Gazze'deki sivil katliamlarını görmezden gelmiştir. Ülkesinin İsrail'e desteğini sunarak, *"Sizinle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz ve sizin kazanmanızı istiyoruz"* demiştir. Verilen destekten memnun kalan Netanyahu, *"gösterilen dayanışma, açık ve tereddütsüz destek"* ve *"İsrail'e gelmiş olmanızın bize çok şey kattığını düşünüyorum"* şeklinde karşılık vermiştir.

ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın hemen ardında desteklerini sunmak için **Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron** da İsrail'i ziyaret etmiştir. Macron da Biden'a benzer şekilde basına Netanyahu ile kucaklaşarak poz vermiş, İsrail'in ne kadar yanında olduğunu bu samimi pozlarla göstermeye çalışmıştır. Macron; Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması beklentisini ve terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyonun aynı zamanda Hamas'a karşı da mücadele etmesini teklif etmiştir. Fakat sivil ölümlerin artmasıyla ülkesinin sokaklarından yükselen sesler karşısında Macron'un git-geller yaşadığı anlaşılmaktadır. İki ileri bir geri olacak şekilde Gazzeli sivillerin korunmasından ve insani yardım konularında hassasiyet gösterilmesinden bahsettiği de olmaktadır.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de İsrail'in yanında olduğunu göstermek için İsrail'i ziyaret eden liderler kervanına katılmıştır. Basına yansıyan yönüyle İtalya Başbakanı Meloni'nin, *"İsrail'in uluslararası hukuka göre kendisini savunma ve barış içinde yaşama hakkına sahip olduğunu yinelerken Gazze'ye insani erişimin garanti altına alınmasının ve bölge için barış ihtimalinin öneminin altını çizdiği"* belirtilmektedir.

Yunanistan, Filistin meselesine duyarlı insanların eylem yaptığı ülkelerden biridir. Buna rağmen **Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis** de İsrail'e desteğini göstermek için İsraili mevkidaşı ile bir araya gelen liderlerdendir. Tel Aviv yönetimine desteğini yineleyerek Hamas'ın saldırılarını kınamış, İsrail'in Hamas'a karşı "meşru müdafaa hakkı olduğunu" savunurken, sivillerin korunması gerektiğini de cümlelerine eklemiştir.

Bu ziyaretler, **Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis** ve **Hollanda Başbakanı Rutte** ile devam etmiştir. Rutte, İsrail ordusunun ülkenin güvenliği için yaptıklarına saygı duyduğunu ifade etmiştir.

Gelemeyen birçok ülkenin lideri kendi ülkelerinde yaptıkları açıklamalarla İsrail'e desteklerini bildirmiştir.

Mesela **Avustralya Başbakanı Anthony Albanese**, "Avustralya, bu dönemde dostumuz İsrail'in yanındadır. Hamas'ın İsrail'e ve sivillere yönelik ayırım gözetmeyen ve iğrenç saldırılarını kınıyoruz. İsrail'in kendini savunma hakkını tanıyoruz" ifadelerini kullanarak İsrail'in Gazze'de yaptığı savaş suçunu görmezlikten gelmiş ve bu suça ortak olduğunu açıklamıştır.

Avrupa Birliği, Brüksel'deki AB Komisyonu binasına İsrail'e desteğini göstermek için İsrail bayrağı yansıtılırken bununla yetinmeyen **AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen**, desteğini daha da görünür kılmak için Avrupa Parlamentosu Başkanı **Roberta Metsola** ile birlikte İsrail'e gitmiştir. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi **Josep Borrell** ise "İsrail ile tam dayanışma içindeyim" mesajını paylaşmıştır.



Kaynak: [hosnysalah Palestinian photographer currently living in Palestine Gaza Strip](https://pixabay.com/photos/gaza-strip-palestine-3829403/)
(<https://pixabay.com/photos/gaza-strip-palestine-3829403/>)

Arap Devletleri Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit 21 Ekim 2023'te Kahire'de düzenlenen barış zirvesinde açıklamasını şu şekilde özetlemiştir: "*Birincisi: İki yolda*

*paralel çalışmalıyız; Derhal ateşkes ulaşmak ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivil nüfusa yönelik acımasız bombardımanına son vermek. İkincisi: Gazze Şeridi'ndeki halka insani yardım ulaştırılması için güvenli bir koridorun acilen açılması. Üçüncüsü: Arap Birliği'nin sivillere yönelik her türlü hedef alma ve şiddeti reddettiğini teyit ediyoruz. Dördüncüsü: Tüm tarafları, özellikle de çatışmaya dâhil olmayanları sorumluluk almaya çağırıyorum. Son olarak, ki meselenin can alıcı noktası da burasıdır, büyük uluslararası güçler, Filistin halkının hakları konusunda herhangi bir anlaşmazlık olmaksızın barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayacak bağımsız bir devleti bünyesinde barındıran kapsamlı bir siyasi çözüm için açık ve spesifik bir ufuk üzerinde acilen anlaşmaya varmalıdır. Ancak bu çözüm, Filistin ve İsrail'deki gelecek nesilleri nefret ve şiddet döngüsünden kurtaracaktır."*⁵²

Afrika Birliği, Arap birliği ile birlikte yaptığı açıklamada İsrail'in sivillere karşı yaptığı saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu, acil bir şekilde insani koridor oluşturulması ve ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Açıklamanın son kısmında iki devletli çözümün bölgeye güvenlik ve barış getirilmesi için tek yol olacağı beyan edilmiştir.⁵³

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas tarafından İsrail'e karşı başlatılan saldırıları kınayarak taraflara, "sivillere yönelik itidal" çağrısı yapmıştır.

İlerleyen süreçlerde İsrail sivil katliamları gerçekleştirdikçe, mülteci kamplarını, hastaneleri ve okulları bombaladıkça, koşulsuz destek söylemlerinde bazı cılız geri adımlar göze çarpmaya başlamıştır. Mesela BM Sözcüsü Stephane Dujarric'in yaptığı son açıklamada **Guterres**'in, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısı karşısında dehşete düştüğü ve tüm sivillerin öldürülmesini kınadığı bildirilmiştir. Guterres'in taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyma çağrısını yinelediğini aktaran Dujarric, orantılılık ve önlem alma prensiplerine saygı duyulması gerektiğini ifade etmiştir. Diğer yandan Guterres, "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü" diyerek acil insani ateşkes çağrısını tekrarlamıştır. Fakat "insani duraklama" talep eden BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını ABD veto etmiş, uygulamaya geçmesini engellemiştir.

⁵²<http://www.leagueofarabstates.net/ar/Versions/SiteAssets/Lists/Versions/AllItems/Palestine%20isuu%20123-3.pdf>

⁵³Africa Union, <https://au.int/en/pressreleases/20231015/african-union-and-league-arab-states-issue-joint-statement-gaza-crisis>

BMGK, Rusya tarafından hazırlanan ve "derhal ateşkes", "Gazze'ye engelsiz insani erişim" ve İsrail ve Filistin tarafındaki "tüm sivil katliamlarının kınanması" çağrısında bulunan karar tasarısını reddetmiştir. ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya, Rusya'nın kararına karşı oy kullanmıştır. Brezilya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Brezilya, uluslararası toplumun ateşkes ve barış sürecini yeniden başlatmasının acil olduğunu düşünüyor" ifadesine yer verilmiş ama bu da BM'den geçmemiştir.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarından endişe duyduklarını belirterek, "saldırıların savaş suçu teşkil edebilecek orantısız saldırılar" olabileceğini vurgulamıştır. Komiserlik Sözcüsü Elizabeth Throssell de işgal altındaki Batı Şeria'da durumun endişe verici olduğunu belirterek, buradaki Filistinlilerin "çok katmanlı insan hakları ihlallerine" maruz kaldığını bildirmiştir.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokhiber, Gazze'de olanlarla ilgili "*Bir kez daha, gözlerimizin önünde bir soykırımın işlendiğine şahit oluyoruz ve çalıştığımız kuruluş (BM) bunu durdurmak için aciz duruyor*" değerlendirmesinde bulunmuştur.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin boşaltılması talebine ilişkin, "*Uluslararası insancıl hukuk, çatışmanın taraflarının, diğer sorumluluklarının yanı sıra yaralı ve hastaların ayırım yapılmaksızın gözetim altına alınması ve bakılması ilkesini uygulamasını gerektiriyor. Uluslararası insani hukuk uyarınca tıbbi tesislere, sağlık personeline, yaralı ve hastalara yönelik saldırılar yasaktır*" değerlendirmesinde bulunmuştur.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Francesco Rocca, X sosyal medya platformundan, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurmasına ilişkin paylaşımda bulunmuştur. Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınlarında hastalara ve ambulanslara yapılan saldırıların korkunç ve dehşete düşürücü görüntülerinin, Saraybosna'daki Markale pazar yerinin 28 yıl önce bombalanmasını hatırlattığını belirten Rocca, "*Bu görüntüler kabul edilemez. Sivillerin, ambulansların, doktorların, hastanelerin her zaman korunması gerekiyor*" ifadelerini kullanmıştır.

IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şiddetli saldırılara maruz kalan Gazze'deki Kudüs Hastanesi çevresinde oluşan durumun vahametinden derin endişe duyduklarını belirtmiş, "*sonuç olarak Filistin Kızılay'ı ekiplerimiz ambulans hizmeti sağlayamıyor*" ifadelerini kullanmıştır. Chapagain, hastanelerin yardım ve sığınma yeri olduğunu belirterek, buraların korunması gerektiği yönünde taraflara çağrıda bulunmuştur.

DSÖ, bu konuda İsrail'in tutumunu eleştirirken Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınamıştır. DSÖ, İsrail'in bu baskısının hasta ve yaralılar için "ölüm cezası" anlamına geldiğini kaydetmiştir.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in, Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin tahliyesi için süre vermesini eleştirerek "*Çalışanlarımız, hastaların tedavisine devam ediyor. Gazze'de ayırım yapmaksızın kan dökülmeye devam edilmesini ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kesin bir dille kınıyoruz*" ifadelerini kullanmıştır.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Orta Doğu ve Kuzey Afrika İletişim Direktörü Ahmed Benchemsi de İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kuşatmasını "açıkça savaş suçu" olarak nitelendirmiştir.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, "*Çocukların güvenliği için Gazze'de ateşkese ve insani koridora ihtiyaç var*" uyarısında bulunmuştur.

UNICEF'in başka bir açıklamasında da Gazze Şeridi'ndeki çocukların durumu "felaket" olarak nitelendirilerek "*UNICEF, Gazze Şeridi'ndeki çocukların kritik ihtiyaçlarına yanıt veriyor ancak erişim giderek zorlaşıyor ve tehlikeli hal alıyor. Çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var*" ifadeleri kullanılmıştır.

UNESCO, 27 Ekimde yaptığı açıklamada Gazze'deki okullara karşı yapılan saldırıların acil bir şekilde durdurulması çağrısında bulunmuştur. Açıklamada "*Hamas'ın 7 Ekim'de İsraili sivillere yönelik düzenlediği terör saldırılarının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridindeki operasyonları, eğitim dâhil sivil hayatın her alanını etkileyen ciddi bir insani krize yol açtı. Bugün bölgede 625.000'den fazla öğrenci ve 22.500'den fazla öğretmen son derece savunmasız durumda*" beyanları yer almıştır. UNESCO, açıklamanın devamında Hamas'ın okulları askeri amaçla kullandığı varsayımından yola çıkarak okulların uluslararası hukuka aykırı şekilde askeri amaçlı kullanımını kınadığını ve silahlı kuvvetler ve silahlı gruplar tarafından kullanılmasının okulları meşru saldırı hedefleri haline getirebileceğini, dolayısıyla çocukların

ve öğretmenlerin güvenliğini ve eğitimlerini tehlikeye atabileceğini belirtmiştir. UNICEF'in 27 Ekimde açıkladığı verilere göre, 7 Ekimden bu yana 200'den fazla okul (Gazze Şeridindeki toplam okul sayısının yaklaşık %40'ı) hasar görmüştür; bunların yaklaşık 40'ı çok ciddi hasarlı durumdadır.

UNESCO'nun 17 Ekim'de yaptığı basın açıklamasında son dönemde yaşanan çatışmalarda gazeteciler için en ölümcül haftanın yaşanmasından üzüntü duyulduğu belirtilmiştir.⁵⁴

HRW'den yapılan açıklamada, "*İsrail, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı*" ifadesine yer verilmiştir. Beyaz fosforun dayanılmaz yanıklara yol açtığına ve evleri ateşe verebildiğine işaret eden açıklamada, nüfusu yoğun bölgelerde beyaz fosfor kullanımının hukuka aykırı olduğu vurgulanmıştır.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hamas ve İslami Cihad'ın Gazze'de çok sayıda İsrailiyi ve diğerlerini rehin tutarak savaş suçları işlediğini söylemiştir. "*Hiçbir gerekçe kimseyi rehin tutmayı haklı gösteremez. Gruplar, gözaltına alınan tüm sivilleri derhal ve güvenli bir şekilde serbest bırakmalıdır*" açıklamasında bulunmuş ve web sayfasında yayınladığı yazısında İsraili rehinelere ait bilgilere yer vermiştir.⁵⁵

Uluslararası Af Örgütü de Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğrulayarak "*Beyaz fosfor, korkunç acılara ve hayat değiştiren yaralanmalara neden olur ve su ile söndürülemez. İşte bu yüzden beyaz fosfor, sivil alanlarda asla kullanılmamalıdır*" uyarısında bulunmuştur.

İsrail'in Gazze'de işlemiş olduğu soykırım için toplanan **İslam İşbirliği Teşkilatı** da hiçbir eylem kararı alamadan bir kınama mesajı yayınlamış ve acil ateşkes çağrısında bulunmuştur.

⁵⁴ UNESCO, <https://www.unesco.org/en/articles/middle-east-crisis-unesco-deplores-deadliest-week-journalists-any-recent-conflict?hub=701>

⁵⁵ Human Rights Watch, <https://www.hrw.org/news/2023/10/19/hamas-islamic-jihad-holding-hostages-war-crime>

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının" istendiği karar tasarısını 28.10.2023 tarihinde görüşmüştür.

Ürdün tarafından getirilen ve Türkiye dâhil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu tasarı, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylanmıştır. İsrail, ABD, Fiji, Guatemala, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga, Avusturya, Macaristan, Çekya ve Hırvatistan'dan oluşan 14 ülke karar tasarısına "**hayır**" oyu vermiştir. Aralarında Belçika, İrlanda, Fransa, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovenya ve İspanya gibi AB ülkelerinin de bulunduğu 120 ülke "**evet**" oyu vermiştir. Aralarında Almanya, İtalya, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve İsveç gibi AB ülkelerinin de bulunduğu 45 ülke ise "**çekimser**" oy kullanmıştır

İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Çıkan Tepkiler

Dünyanın önde gelen ülkeleri İsrail zulmüne açık destek verirken. Türkiye, İran, Katar, Yemen, Bolivya, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi dünyanın farklı coğrafyalarından bazı ülkeler ise İsrail zulmüne açık tepki göstererek Filistinlilerin yanında yer almıştır. Brezilya, Rusya ve Çin gibi, açıkça Filistin'in yanında yer almayan ama İsrail zulmüne karşı çıkan ülke sayısı da az değildir. İran Filistin direnişine aktif silah yardımı yapmakta ve Lübnan'daki, Suriye'deki milisleriyle İsrail-ABD çıkarlarına zarar vermeye çalışmaktadır. Yemen İsrail'e savaş ilan etmiş, birkaç başarısız füze denemesinin ardından Kızıldeniz'de bir İsrail gemisini alı koymuştur. Katar Hamas liderlerine ev sahipliği yaparak seslerini dünyaya duyurmakta ve İsrail ile Filistin arasındaki görüşmelerde aktif rol üstlenmektedir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bütün ulusal ve uluslararası platformlarda İsrail terörünü, savaş suçlarını ve işlediği soykırımı dile getirmekte ve dünya çapında bir farkındalık oluşmasına katkı sunmaktadır. İslam İşbirliği Örgütü ve Arap Birliği'nde üye ülkeleri tavra zorlamakta, buralarda bir ağız birliği oluşması için çabalamaktadır. Nitekim 11 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nden sonra bir sonuç bildirgesi yayınlanmış, bu bildirmede 7 ülke dış işleri bakanlarına temsilcilik görevi verildiği açıklanmıştır. Temsilciler İsrail zulmü karşısında çekimser kalan ülkelere ikna ziyaretleri yapacak ve İsrail aleyhinde kamuoyu oluşması için çabalayacaklardır. İlk ziyaret de 20 Kasım 2023 tarihinde Çin'e yapılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 17 Kasım 2023

tarihinde Almanya'da ağırlıklı olarak İsrail zulmüne değinmiş, bütün dünyaya Alman şansölyesi ile yaptığı basın toplantısından seslenmiştir. Dışişleri bakanı Hakan Fidan ise Fransa, İngiltere ziyaretleri ile destek aramaktadır.

Ayrıca tüm dünyada halklar nezdinde Filistin'e açık bir destek verildiği görülmektedir. Meslek grupları, öğrenciler, sivil inisiyatifler ya da ticari kurumlar tarafından boykotlar ve gösteriler düzenlenmiş ve Filistin'de İsrail zulmüne karşı farkındalık oluşturacak birçok çalışma yürütülmüştür.

Filistin'e destek konusunda dünya çapında en bilinen örneklerden biri **Elon Musk**'ın röportajıdır. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları sansürlemediği gerekçesiyle bazı şirketler, X platformundan reklamları geri çekmiştir. Bu durum ve paylaşımları hakkında konuşan Elon Musk "*Umurumda değil. Ben inandığım şeyleri söylüyorum. Bunun için para kaybedersem de kaybederim*" açıklamasında bulunmuştur.

Yıllarca apartheid rejiminin hâkim olduğu Güney Afrika Cumhuriyeti, Filistin'e açık destek veren ülkelerden biridir. Gazze'deki katliamlar sonrası İsrail'den büyükelçisini çekmiş ve sorumluların UCM'de yargılanmasını talep etmiştir.


İsrail katliamlarına sesini yükselten ve Filistin'e destek veren ülkeler arasında Cezayir, Tunus, Sudan, Somali, Çad, Ürdün ve Libya gibi ülkeler de bulunmaktadır. Öte yandan Latin Amerika ülkelerinden Bolivya, Şili ve Kolombiya da İsrail zulmüne tepki veren ve Filistin'i destekleyen ülkeler arasında yer almıştır.

İsrail Saldırganlığı Meşru Bir Hakkın Kullanılması mı Yoksa Bir Suç mu?

7 Ekim'den sonra dünyanın gözü önünde saldırıların vicdanen rahatsız edici olduğu konusunda herhalde kimsenin bir şüphesi yoktur.

Fakat bu rahatsız edici sonuçlar meşru bir hakkın kullanımı esnasında "istenmeyerek" mi yaşanmaktadır, yoksa dünyanın gözü önünde alenen bir suç mu işlenmektedir? Dünyadaki devletlerin, kişilerin veya kurumların tavrına bakarak bu konuda kesin bir söz söylemek zordur. Çünkü İsrail'e karşı çıkanlar olduğu gibi açıkça destekleyenler de vardır. Eleştirenler olduğu gibi hakkı olduğunu söyleyenler de bulunmaktadır.

Devletler, kurumlar veya bireyler pragmatist gerekçelerle hakikati çarpıtabilirler, duygusal reflekslerle kendilerine yakın gördüklerini kayırabilirler ve sırf çıkarları için yanlış



tarafda yer alabilirler. Bu yüzden ıkardan, taraftarlıktan ve duygusallıktan uzak hukuki deęerlendirmeye ihtiya vardır. Hukuk ilkeleri üzerinde uzlařılmıř normlardır; bu normlardan yola ıkarak doęruyu tespit etmek ve doęru üzerinde uzlařabilmek daha kolaydır.

Uluslararası hukuka gre İsrail saldırganlıęı ve saldırılarda bařvurduęu yntem ve aralar ne anlama gelmektedir: **Bir su mudur? Yoksa bir hakkın kullanımı mıdır?**



Kaynak: [hosnysalah Palestinian photographer currently living in Palestine Gaza Strip](https://pixabay.com/photos/gaza-strip-palestine-3829403/)
(<https://pixabay.com/photos/gaza-strip-palestine-3829403/>)

4.BÖLÜM: HUKUKİ DEĞERLENDİRME

Uluslararası Sözleşmelere Göre Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlar

Uluslararası düzeyde savaş suçlarının tanımlanması ve kavramsallaştırılması ihtiyacı ilk olarak Birinci Dünya Savaşı'nda kendisini göstermiş ve savaş sonrasında bununla ilgili hareketlenmeler ortaya çıkmıştır. Fakat bu zor konudaki çalışmaların meyveleri, ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra alınabilmektedir.

Savaştan sonra, savaş sırasında işlenen insanlık dışı eylemler ve soykırımlar için "insanlığa karşı suçlar" kavramı oluşturulmaya başlanmıştır. 8 Ağustos 1945 tarihli "Avrupa Eksen Devletleri'nin Büyük Muharebe" mücrimlerinin kanun önüne çıkarılması ve ceza çekmelerine dair Londra Antlaşması'nın eki olan Nürnberg Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi Statüsü ile savaş suçlarının yanında ilk defa "insanlığa karşı suçlar" kavramı kullanılmış ve bu fiillere karşı yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.

1949 yılında imzalanan **Cenevre Sözleşmesi**'nde tehlikeli suçlar başlığı altında **savaş suçu** sayılan eylemler şöyle sıralanmıştır:

1. Taammüden cinayet.
2. İşkence.
3. Biyolojik deneyler.
4. Kasıtlı büyük acıya neden olma.
5. Sağlığa ve fiziksel güvenliğe tehlikeli zarar verme.
6. İnsanlık dışı muamele.
7. Yasadışı geniş ölçüde, askeri gereklilik olmadan malları yok yere tahrip etme ve malın mülkiyetine sahip olma.
8. Bir kişiyi düşman ülkenin askeri gücünde hizmet etmeye zorlama.
9. Uluslararası sözleşmeler uyarınca korunmuş bir kişiyi yasal ve tarafsız yargılanma hakkından mahrum etme.

10. Yasadışı bir şekilde, insanları dışlama ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırma.
11. Yasadışı tutuklamalar.
12. Rehine tutma.
13. Kızılhaç'ın ve benzer insancıl örgütlerin bayrak ve simgesini kötüye kullanma

Nürnberg Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi Statüsü'nden sonra Uzak Doğu (Tokyo) Uluslararası Askerî Mahkemesi, 10 sayılı Almanya'yı Kontrol Konseyi kararları, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Statü sözleşmeleri gibi birçok Uluslararası Sözleşme geliştirilmiştir. Tüm bunların ardından Birleşmiş Milletler bünyesinde 17 Temmuz 1998 yılında Roma Statüsü imzalanmış ve süreç bugün hala geçerli olan son halini almıştır. İmzalanan bu Statü sözleşmesi kapsamında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işleyenlerin yargılanması için **Uluslararası Ceza Mahkemesi** kurulmuştur.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden önce ülke bazında mahkemeler kurulmuştu. Uluslararası Ceza Mahkemesi ise uluslararası toplumu ilgilendiren ve "en ağır suçları işleyen" insanları kovuşturmak amacıyla çok taraflı anlaşmalarla kurulmuş kalıcı bir uluslararası mahkemedir. Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsü'nün 1. Maddesinde mahkemenin statüsü şöyle açıklanmaktadır:

"Mahkeme, daimi bir kurumdur ve bu tüzükte sözü edilen, uluslararası toplumu yakından ilgilendiren çok ciddi suçları işleyen kişiler üzerinde yargı yetkisine sahiptir ve devletlerin ulusal yargı yetkisini tamamlayıcıdır."

Roma Statüsü'nün 7. maddesinin 1. fıkrasında **insanlığa karşı suçlar** tanımı şöyle yer almıştır:

"Aşağıdaki fiillerden her biri, herhangi bir sivil nüfusa veya gruba karşı yaygın veya sistematik olarak kasten işlendiğinde Roma Statüsünde insanlığa karşı suç sayılmaktadır:

- A. *Kasten öldürme,*
- B. *Toplu yok etme,*
- C. *Köleleştirme,*
- D. *Nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakli,*
- E. *Uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal ederek, hapsedme veya fiziksel özgürlükten başka biçimlerde mahrum etme,*
- F. *İşkence,*
- G. *Tecavüz, cinsel kölelik, zorla fuhuş, zorla hamile bırakma, zorla kısırlaştırma veya benzer ağırlıkla diğer cinsel şiddet şekilleri,*

- H. Herhangi bir tanımlanabilir grup veya topluluğa karşı, bu paragrafta atıf yapılan herhangi bir eylemle veya mahkemenin yetki alanındaki herhangi bir suçla bağlantılı olarak siyasi, ırki, ulusal, etnik, kültürel, dinsel, cinsel veya evrensel olarak uluslararası hukukta kabul edilemez diğer nedenlerle zulüm,
- I. Kişilerin zorla kaybedilmesi,
- J. Irk ayrımcılığı suçu,
- K. Kasıtlı olarak ciddi ıstıraplara ya da bedensel veya zihinsel veya fiziksel sağlıkta ciddi hasara neden olan benzer nitelikteki diğer insanlık dışı eylemler”

Roma Statüsünün 8. Maddesinde **savaş suçları** şöyle sıralanmıştır:

- A. 12 Ağustos 1949 tarihli, Cenevre Sözleşmelerine şiddetli ihlaller.
- B. Uluslararası hukuk çerçevesinde evrensel silahlı çatışmalarda uygulanan diğer örf ve hukuka yapılan tehlikeli ihlaller.
- C. 12 Ağustos 1949 tarihli, uluslararası savaş suçu özelliği taşımayan savaşlarda Cenevre Sözleşmelerin dört sözleşmesinde de müşterek olan 3. Madde çerçevesinde yapılan tehlikeli ihlaller.
- D. Uluslararası hukuk çerçevesinde uluslararası silahlı çatışma özelliği taşımayan savaşlarda uygulanan diğer örf ve hukuka yapılan tehlikeli ihlaller

Roma Statüsüne göre savaş suçlarını kişiler, bilerek işlemelidir. Statü suç işlemede kasıt aramaktadır. Savaş suçları asker kişiler tarafından işlenebildiği gibi siviller tarafından da işlenebilir. Herkes savaş suçlusuna olabilir. *“Burada failler, askeri, siyasi veya ekonomik durumları ne olursa olsun, savaşın yapılmasını doğrudan doğruya düzenleyen savaş yasaları ve teamülleri ile uygar uluslar tarafından kabul edilmiş kurallara aykırı düşen fiilleri işleyen kimselerdir. Söz konusu suçları işlemeyi azmettiren, teşvik eden, emir veren veya işbirliği yapan kimseler savaş faili olarak kabul edilebilecektir.”*⁵⁶

Evrensel yargı yetkisi

Cezasızlık ve Uluslararası Adalet için Brüksel İlkeleri'nin 13. maddesinde evrensel yargı yetkisi tanımlanmıştır. Buna göre evrensel yargı yetkisi, devletin; suçun işlendiği yere, suçu işleyen faile ve suçun mağdurunun uyuşmasına bakılmaksızın yetkili olmasını ifade etmektedir. Devlet bu yetkiyi, suçun kendi topraklarında veya kendi toprakları dışında işlenip

⁵⁶ El-Mahzomi Ömer. Uluslararası Ceza Mahkemesi İşliği Altında Uluslararası İnsani Hukuk, 1. Baskı, Darül Sekafe, Ürdün, 2008, s. 283.

işlenmediğine bakılmaksızın kullanır.⁵⁷ Evrensel yargı yetkisi 1990'lı yıllardan itibaren tanınmaya başlanmış bir kavramdır. Evrensel Yetki ile insan hakları ihlallerinin, ağır suçların failleri veya azmettiricisi konumunda olan devlet ve hükümet başkanları da dâhil olmak üzere pek çok ülkenin askeri ve sivil üst düzey yöneticilerinin yargılanması yolunu açabilmektedir. Evrensel yargı yetkisinin kapsamında bulunan suçlar ise haksızlık içeriği nedeniyle uluslararası barış ve güvenliğin sarsılmasına neden olan ve koruduğu hukuki konu itibarıyla ihlâlinin uluslararası alanda etki doğurduğu suçlardır.⁵⁸

Özellikle İkinci Dünya savaşını takip eden yıllarda devlet otoriteleri giderek artan bir biçimde, uluslararası hukuk tarafından aşındırılmış ve sınırlandırılmıştır. Bunun sonucu olarak Uluslararası Ceza Hukukuna "Ülke Dışı Yargılama Yetkisi" (Extraterritoriality) kavramı kazandırılmıştır. Böylelikle, Ülke Dışı Yargılama Yetkisi, 21.Yüzyılın Modern Devletini artık sadece kendi vatandaşlarından değil, bütün insan ırkından sorumlu bir aygıt haline getirmiştir.⁵⁹

Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsü'nde de uluslararası hukuk bağlamında **evrensel yargı yetkisini doğuran suçlar** ayrıca tanımlanmış ve güvence altına alınmıştır. Roma Statüsü'nün 5. maddesine göre soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları, saldırı suçu UCM'nin yargı yetkisinin kapsamındadır. Roma Statüsü'nde sayılan bu suçlara ilişkin kurallar, evrensel yargı yetkisinin kaynağını oluşturan jus cogens normlar olarak kabul edilmektedir.

Türk Hukukunda Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçların Değerlendirilmesi

1- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 13. Maddesi:

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 13. Maddesi şöyledir:

⁵⁷ Şahin Akdemir, M. (2022). Egemenlik ve Evrensel Yargı Yetkisi İlişkisinin Uluslararası Ceza Hukuku Boyutu . Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 261-275

⁵⁸ KEÇELİGİL, Hasan Tahsin: "Evrensel Yargı Yetkisi: Ceza Hukuku Bağlamında Evrensellik İlkesine Bakış", Terazi Hukuk Dergisi, 2018, Sayı 143, s. 131-132

⁵⁹ **Av. S. Sinan Kocaoğlu, "EVRENSEL YETKİ" Universal Jurisdiction, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, ISSN 1304-2408, Sayı 60, Eylül/Ekim 2005**

MADDE 13. (1) *Aşağıdaki suçların, vatandaş veya yabancı tarafından, yabancı ülkede işlenmesi hâlinde, Türk kanunları uygulanır:*

- a) *İkinci Kitap, Birinci Kısım altında yer alan suçlar.*
- b) *İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Bölümlerde yer alan suçlar.*
- c) *İşkence (madde 94, 95). (...)*

(2) *Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yazılı suçlar dolayısıyla yabancı bir ülkede mahkûmiyet veya beraat kararı verilmiş olsa bile, Adalet Bakanının talebi üzerine Türkiye’de yargulama yapılır.*

Maddede ifade edilen “*İkinci Kitap, Birinci Kısım altında yer alan suçlar*”, soykırım, insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıdır.

2- Ceza Muhakemeleri Kanunu 14. Maddesi:

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Yabancı Ülkelerde İşlenen Suçlarda Yetki” başlıklı 14. Maddesi’ne göre “*Yabancı ülkede işlenen ve kanun hükümleri uyarınca Türkiye’de soruşturulması ve kovuşturulması gereken suçlarda yetki, 13 üncü Maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenir. ...*”

TCK’nın 13. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yurt dışında işlenmiş olan soykırım, insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının Türkiye’de kovuşturulması bakımından evrensel yetki kuralı kabul edilmiştir. Evrensellik ilkesinin 13. maddede düzenleniş şekline göre, bu maddede sayılan suçların yurtdışında işlenmesi durumunda, failin ve mağdurun vatandaşlığına bakılmadan, failin Türkiye’de bulunması da gerekli olmadan hakkında Türk kanunları uygulanacaktır. Bu sebeple, belirtilen dört suç hakkında, suçun bir yabancı tarafında yurt dışında yabancıya karşı işlenmiş olması halinde ve failin yurt dışında bulunması halinde bile hakkında Türkiye’de kovuşturma yapılacaktır.

3- Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Gazze Saldırısını Gerçekleştiren İsraililerin İşledikleri Suçlar

“SOYKIRIM SUÇU”: Türk Ceza Kanunu’nun 76. maddesinde soykırım suçu düzenlenmiştir. Buna göre:

MADDE 76. - (1) *Bir plânın icrası suretiyle, millî, etnik, ırkî veya dinî bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi, soykırım suçunu oluşturur:*

- a) *Kasten öldürme.*
- b) *Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme.*
- c) *Grubun, tamamen veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması.*
- d) *Grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbirlerin alınması.*
- e) *Gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi.*

(2) *Soykırım suçu failine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. Ancak, soykırım kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısına gerçek içtima hükümleri uygulanır.*

(3) *Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.*

(4) *Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.*

“İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR”: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 77 maddesinde “İnsanlığa Karşı Suçlar” düzenlenmiştir. Buna göre:

MADDE 77. - (1) *Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefî, irkî veya dinî saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plân doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur:*

- a) *Kasten öldürme.*
- b) *Kasten yaralama.*
- c) *İşkence, eziyet veya köleleştirme.*
- d) *Kişi hürriyetinden yoksun kılma.*
- e) *Bilimsel deneylere tâbi kılma.*
- f) *Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı.*
- g) *Zorla hamile bırakma.*
- h) *Zorla fuhşa sevk etme.*

(2) *Birinci fıkranın (a) bendindeki fiilin işlenmesi halinde, fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına; diğer bentlerde tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde ise, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısına gerçek içtima hükümleri uygulanır.*

(3) *Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.*

(4) *Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.*

Uluslararası Ceza Mahkemesi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) 17 Temmuz 1998 tarihli ve 1 Temmuz 2002'de yürürlüğe giren Roma Anlaşması tarafından belirlenen statülerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Uluslararası toplumu ilgilendiren "en ağır suçları işleyen" insanları kovuşturmak amacıyla kurulmuş kalıcı bir uluslararası mahkemedir.

Roma Statüsü'nün 12. maddesi, UCM'nin bölgesel yargı yetkisini düzenlemektedir. Buna göre, suçun anlaşmaya taraf ülkelerden birinin topraklarında veya taraf devletin bir vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, UCM yetkili mahkemedir.

Mahkeme, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra işlenen suç fiilini kovuşturma yetkisine sahiptir. Bu tarihten önce işlenmiş bir fiil için mahkemenin yargı yetkisini kullanması söz konusu değildir. "UCM'nin yargı yetkisi, Roma Anlaşması'nın" yürürlüğe girmesinden sonra, yani 11 Nisan 2002'den sonra işlenen suçları içermektedir.

Roma Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinden sonra, UCM'nin zaman bakımından statüye taraf devletler üzerindeki yargı yetkisi, statünün o devlet için yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlamaktadır. UCM, taraf devletlerin uyruğunda olan şahıslar veya topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisine sahiptir. UCM, bir taraf devletin bayrağını taşıyan gemi veya uçakta suç işlenmiş olsa bile yargı yetkisine sahiptir.

Roma Statüsü'nün 25. Maddesine göre, UCM gerçek kişiler üzerinde yargı yetkisine sahiptir. UCM'nin tüzel kişiler ve ülkeler üzerinde yargı yetkisi yoktur.

UCM, ülke içindeki konumlarından dolayı suçlular arasında ayırım yapmamıştır. Bu şekilde ülke başkanları ile üst düzey sorumlularının egemenlikten doğan dokunulmazlıkları kaldırılmıştır. Roma Statüsüne göre suç işlemiş olan her türlü siyasi ve askeri bürokrat UCM karşısında yargılanabilmektedir.

Roma Statüsü'nün 5. maddesine göre, mahkemenin konuyla ilgili yargı yetkisi, münhasıran dört özel uluslararası suçu içermektedir. Bunlar; soykırım suçları, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçudur.

Uluslararası Ceza Mahkemesi yargı yetki alanına giren suçlar için üç şekilde soruşturma başlatabilmektedir " (Roma St. Mad. 13):

(a) taraf bir devletin talebi (Roma St. Mad. 14)

(b) Savcı tarafından, onun uygun gördüğü şekilde, devletler, hükümetler arası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler organları, sivil toplum kuruluşları veya diğer güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere dayalı otomatik soruşturma açılabilir (Roma St. M. 15)

(c) BM Güvenlik Konseyi'nin savcılığa yaptığı talep.

Sözleşmeye taraf her devlet, statünün 5. maddesinde belirtilen suçları savcılığa bildirebilir. Taraf devlet, işlendiği iddia edilen suçları savcılığa bildirerek soruşturma açılmasını ve suç işlediği iddia edilen kişilerin adalet önüne çıkarılmasını talep etmektedir. Günümüzde 122 ülke Roma Statüsünü onaylayıp UCM'ye taraf devlet haline gelmişlerdir. Roma Statüsü'ne taraf bir devletin talebi üzerine bir soruşturmanın başlatılma şekli, Roma Statüsü'nün 14. maddesi ile düzenlenmiştir. Buna dayanarak, mahkemenin görev alanına giren bir veya daha fazla suçun işlendiği bilgisine sahip bir taraf devlet, Mahkeme Savcısı'na başvurarak ilgililerin hakkında soruşturma açılması talebinde bulunabilir. Savcı, başvuruyu ve kendisine verilen bilgi ve belgeleri değerlendirdikten sonra, soruşturma açılıp açılmayacağına karar verir. Talepte bulunan ülke, suçun işlendiğine dair bilgiye sahip bir ülke olabileceği gibi, suçun topraklarında işlendiği ülke de olabilmektedir.

UCM de soruşturma açılabilmesi için bir diğer yöntem de şudur: "Roma Statüsü'nün 13. Maddesine göre BM Güvenlik Konseyi" UCM'nin yetki alanına giren bir davayı soruşturma için savcılığa havale edebilir. "BM Güvenlik Konseyi" bu yetkisini 31 Mart 2005 tarih ve 1593 sayılı Kararname ile Darfur (Sudan devlet) ve 15 Şubat 2011 tarih ve 1970 sayılı Kararname ile Libya olmak üzere bugüne kadar iki kez kullanmıştır.

Son olarak, UCM savcısı, somut bir gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işlendiğinde adil bir yargılama yapmak için re'sen davaya bakma yetkisine sahip bir kamu görevlisidir. Mahkemenin görev alanına giren suçlarla ilgili bilgi edinen savcı tarafından, kendiliğinden kovuşturma ve soruşturma başlatabilir.

İsraili Filistin Topraklarındaki Eylemlerinden Dolayı UCM'de Yargılanabilir mi?

İsrail Roma Statüsüne taraf olmamıştır. Bu yüzden Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisinin dışında kalmaktadır. Filistin ise BM'e tam üye olmamakla birlikte birçok yan Genel Kurul'da ve kuruluşta devlet olarak temsil edilmektedir ve sadece ülkelerin taraf

olabildiği Roma Antlaşması'na üyedir. UCM'nin yargı görevini kabul eden ve birçok uluslararası kuruluşta temsil edilen dış egemen bir devlettir.⁶⁰

Filistin'in UCM'ye ilk başvurusu, 22 Ocak 2009'da İsrail-Gazze Savaşı'ndan sonra "Filistin hükümeti Adalet Bakanı" tarafından gerçekleştirilmiş, "mahkemenin 1 Temmuz 2002'den bu yana Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili yargı yetkisini kabul ettiğini" ihtiva eden bir bildirimle sunulmuştur. Söz konusu talep, statünün 12/3. maddesi uyarınca yapılmıştır. Talebin içeriği, "Mahkemenin, Filistin topraklarında zaman açısından yargı yetkisine giren geçmişte, günümüzde ve gelecekte işlenen suçlar"dan oluşmaktadır. Filistin'in Roma Statüsü'ne üye olmasından önce yaptığı bu talebe ilişkin olarak savcılık, 3 Nisan 2012 tarihinde verdiği ret kararında, sözleşmenin 12. maddesinde belirtilen düzenleme sebebiyle mahkemenin yargı görevini kabul edebilmesi için başvuruların ancak "Devlet" olması gerektiğini belirtmiştir. Bu başvuru, Filistin'in BM tarafından bir "Devlet" olarak tanınmadığı düşünülerek başvuranın gerekli niteliklere sahip olmaması nedeniyle reddedilmiştir. Filistin'in taraf bir devlet olmaması nedeniyle bu başvuru ilk aşamada kapatılmış ve soruşturma açılmamıştır.⁶¹

İkinci başvuru, Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması ve yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan "Mavi Marmara" gemisi ve diğer yardım filosuna, İsrail'in 31 Mayıs 2010'daki müdahalesi sonrasında gerçekleşmiştir. Gemilerden birinin bayrak ülkesi Comoros Federasyonu'nun 14 Mayıs 2014'te başvuruda bulunmuştur. Comoros Federasyonu, 18 Ağustos 2006'da Roma Sözleşmesi'ne taraf olmuştur. Ayrıca, "Yunanistan ve Kamboçya bandıralı" diğer iki gemi Roma Statüsü'ne taraf devletler olduğundan, üç gemide yaşananlar konusunda UCM'ye yargı yetkisi doğmuştur.⁶² Bu başvuruda savcı, Filistin-İsrail çatışmasının

⁶⁰ Mutlu, Orçun (2019). "Filistin Devleti'nin Devletlik Statüsüne Dair Bir Değerlendirme". Türkiye: Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, S.8, (EUREFE '19) s. 403–413.

⁶¹ ICC (April 2012). "Situation in Palestine, Office of the Prosecutor". [https://www.iccpi.int/NR/rdonlyres/C6162BBF-FEB9-4FAF-AFA9_836106D2694A/284387/Situationin Palestine 030412ENG.pdf](https://www.iccpi.int/NR/rdonlyres/C6162BBF-FEB9-4FAF-AFA9_836106D2694A/284387/Situationin%20Palestine%20030412ENG.pdf) . Erişim Tarihi: 15.11.2023

⁶² ICC (2014). Situation on Registered Vessels of Comoros, Greece and Cambodia, Office of the Prosecutor. [https://www.iccpi.int/iccdocs/otp/OTP-COM-Article_53\(1\)-Report-06 Nov 2014 Eng .pdf](https://www.iccpi.int/iccdocs/otp/OTP-COM-Article_53(1)-Report-06_Nov_2014_Eng_.pdf). Erişim Tarihi: 15.11..2023

ve Gazze'deki sivil nüfusun durumunun uluslararası bir mesele olduğunu ve başka bir şekilde ele alınması gerektiğini vurgulamış ve başvuruyu reddetmiştir.⁶³

Bu iki başvurudan sonra Filistin'in BM üyesi olması gerektiğinin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. 2011 yılında BM genel kurul üyesi ABD'nin veto etmesi sebebiyle Filistin'in BM üyeliği olumlu sonuçlanmamıştır. Ancak BM Genel Kurulu'nun 2012 tarih ve 67/19 sayılı kararı ile 138 ülke olumlu görüş bildirmiş ve yapılan oylama neticesinde Filistin üye olmayan gözlemci bir ülke statüsüne kabul edilmiştir. Üye olmayan gözlemci ülke olarak kabul edildikten sonra Filistin, 9 Aralık 2014'te UCM'nin Taraf Ülkeler Konseyi'nde "gözlemci ülke" statüsüne de kabul edilmiştir.

Filistin, 1 Ocak 2015'te UCM'ye Roma statüsününün 12. maddesi uyarınca 13 Haziran 2014 tarihinden sonra Kudüs dâhil olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında işlenen insanlık cürümlerine ilişkin mahkemenin yargı görevini talep ettiğini belirtmiştir. 2 Ocak 2015'te ise taraf olma talebi için gerekli olan zaruri belgeler teslim edilmiştir. Ardından da Statünün 126/2. maddesi uyarınca, **Filistin Toprakları için Roma Sözleşmesi 1 Nisan 2015 tarihinden sonra yürürlüğe girmiştir.**

Filistin tarafından UCM'ye yapılan son başvuru, bu araştırmanın ana konusunu oluşturan "21 Mayıs 2018" tarihli başvurudur. Statüye taraf bir ülke olarak, Statünün 13/1 a ve 14. Maddelerine istinaden tüm Filistin topraklarında mahkemenin yargı yetkisine giren geçmişte, günümüzde işlenen ve gelecekte işlenecek suçlara ilişkin savcılığa başvuruda bulunulmuştur. 5 Şubat 2021'de UCM, mahkemenin Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs de dâhil olmak üzere Batı Şeria ve 1967'de İsrail tarafından işgal edilen Filistin toprakları üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunu belirten bir karar yayınlamıştır. Bu kararla beraber İsrail'in, Filistin toprakları üzerinde gerçekleştirdiği Roma Statüsü'nde sayılan suç fiillerinden dolayı yargılanmasının yolu açılmıştır.

⁶³ ICC (2014). Situation on Registered Vessels of Comoros, Greece and Cambodia. <https://www.iccpi.int/comoros>. Erişim Tarihi: 15.11.2023



Kaynak: [hosnysalah Palestinian photographer currently living in Palestine Gaza Strip](https://pixabay.com/photos/gaza-strip-palestine-3829403/)
(<https://pixabay.com/photos/gaza-strip-palestine-3829403/>)

İsrail'in Gazze'de Uyguladığı Savaş ve İnsanlığa Karşı Suçlar

İnsanlığa karşı suçlar

UCM Roma Statüsü uyarınca insanlığa karşı suçlar, herhangi bir medeni topluma karşı sistematik veya yaygın bir saldırının parçası olarak işlenen bazı eylemleri ve suçları içermektedir. İnsanlığa karşı suçlar başlığı altında belirtildiği gibi bu fiiller arasında "cinayet, köleleştirme, soykırım, tehcir, zorla nüfus nakli, hapsetme veya uluslararası hukukun temel kurallarına aykırı olarak fiziksel özgürlüğün ciddi şekilde kısıtlanması, işkence, tecavüz, fuhşa zorlama, cinsel kölelik, hamileliğe zorlama ve cinsel şiddet" sayılabilir. İsrail, bu operasyonda izlediği "devlet politikası"nın bir gereği olarak; Filistinli sivilleri öldürme, yok etme, yurtlarından sürme ve Gazze Şeridi'nin altyapısını onarılamaz bir şekilde tahrip etme yönünde "yaygın ve sistematik" bir tavır sergilemiştir. Gazze'deki "sivil nüfusu" tamamen ve açık bir şekilde hedef almış ve uluslararası insancıl hukukun silahlı çatışmalarda sivillerin azami ölçüde

korunması ve bu korumaya yönelik tedbirlerin alınması gerektiği ilkesini hiçbir zaman dikkate almamıştır.

Savaş suçları

Yukarıda ele alındığı gibi Roma Statüsü 8. Madde; "*kasten öldürmeyi, kötü muameleyi, işkenceyi, insani yardım ve barış kuvveti misyonundaki görevliye saldırmayı ve bu tür yardımları önlemeyi, orantısız kuvvet kullanarak aşırı ölüm ve yaralanmalara sebep olmayı, sivil nüfusa saldırmayı, biyolojik deneyler tatbik etmeyi, sivil nüfusu zorla göçe veya nakle zorlamayı, beden ya da sağlığa ağır eza ve cefa vermeyi, mallara hukuka aykırı biçimde el konulmasını veya malların tahrip edilmesini, insanların tecrit veya hapsedilmesini, sivil hedeflere saldırmayı veya rehin almayı, korunması gereken dini ve tarihi mekânlara saldırmayı, zehirli gaz kullanmayı, çocukları orduya dâhil etmeyi, özel veya sıvı bir maddeyi kullanmayı, cinsel özgürlük aleyhinde eylemlerde bulunmayı*" yargılama gerektiren birer savaş suçu olarak düzenlemektedir.

İsrail makamları, Gazze operasyonunda sistematik olarak sivilleri hedef alıp öldürerek defalarca savaş suçu işlemiştir. Medya organlarına yansıyan haber, görüntü ve belgelerde İsrail makamlarının Gazze savaşı esnasında sivilleri kasten hedef aldığı, sistematik bir şekilde öldürdüğü görülmektedir. Sivillerin sistematik olarak silahlı çatışmalarda hedef alınıp öldürülmesi, Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (EYUCM) ve Lahey merkezli UCM (Madde 8/2) tarafından **çok ağır savaş suçları** olarak kabul edilmiştir. Silahlı çatışmada sivillerin hiçbir şekilde hedef alınmaması, aksine korunmaları için bütün tedbirlerin alınması, uluslararası insancıl hukukun temel özelliğidir. Böyleyken İsrail'in tüm Filistinli sivilleri " Hamas savaşçısı" olarak kabul edip, "fosfor bombaları" dâhil karadan, havadan ve denizden atılan her türlü bombayla öldürmesi, **bir savaş suçudur**.

1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi ile beraber fosfor bombalarının kullanımı yasaklanmıştır. Bu bombaların 50 metre mesafedeki herkesi öldürdüğünü ve 200 metre mesafedeki herkesi yaraladığını bilen İsraili askeri yetkililer, buna rağmen kullanmak suretiyle açıkça sivilleri katletmişlerdir. BM İnsan Hakları Komitesi, Uluslararası Af Örgütü, Kızıllaç ve Kızılay yetkilileri de İsrail'in operasyon boyunca " Hamas militanları" olarak gördüğü sivillere "fosfor bombaları" attığını ve bu yolla ciddi bir savaş suçu işlediğini teyit etmişlerdir.

Saldırı Suçu

İsrail'in Filistin halkına ve Filistin devletine yönelik saldırıları bireysel saldırılar olmayıp, işgali genişletme amacıyla gerçekleştirilmektedir. Filistin halkının yerleşim yerleri yasa dışı sebeplerle boşaltılıp ilhak edilmekte, özel mülkleri yağmalanarak yerleşimci Yahudilere açılmakta, yaşam hakları ihlal edilmekte, her türlü işkence ve kötü muameleye maruz bırakılmakta, hareket özgürlükleri kısıtlanmaktadır. İsrail'in tüm bu eylemleri, "ağır ve sistematik" insan hakkı ihlalleridir.

Soykırım Suçu

Roma Statüsü'ne göre; *"ulusal, ırksal, etnik veya dinsel bir grubu kısmen veya tamamen yok etme kastı ile işlenen aşağıdaki eylemlerden herhangi biri soykırım suçunu teşkil eder:*

- a) *Grup üyelerini öldürmek,*
- b) *Grup üyelerine ciddi fiziksel veya zihinsel zarar vermek,*
- c) *Grubun fiziksel varlığını tamamen veya kısmen yok etmek amacıyla grubun yaşam koşullarının kasıtlı olarak değiştirilmesi,*
- d) *Grup içinde çocuk doğurmayı önleyici tedbirler almak e) Gruba ait çocukları zorla başka bir gruba nakletmek"*

Soykırım suçunun oluşabilmesi için, yukarıda sayılan fiillerin, yukarıda belirtilen mağdur gruplardan bir/birkaç tanesine (yalnız o grubun mensubu oldukları için) karşı işlenmiş olması gerekmektedir. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar, hiç durmadan devam etmiş, şehir tam bir abluka altına alınıp adeta bir açık hava hapishanesine çevirmiştir. "İrksal, ulusal, etnik veya dini bir grubu kısmen veya tamamen yok etmek amacıyla işlenen eylemler" in soykırım olduğu düşünülürse, Gazze'deki son durumun bu çerçevede değerlendirilmesi mümkündür.

Soykırım suçunun oluşabilmesi için failin veya saiklerin, "grubu kısmen veya tamamen yok etme kastına" sahip olması gerekmektedir. İsrail'in Gazze halkına uyguladığı ambargo, kitlelerin gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine erişiminin engellenmesi, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılması açıkça bir "kast" ifade etmektedir. Ölümle sonuçlanması kesin bir davranışın, ölümün gerçekleşmesine yetecek bir süre boyunca sürdürülmesi ve bunun kitlesel olarak uygulanması kasıtsız olamaz. Bu durum Roma Statüsü'nün 6. Maddesi'ne göre soykırım suçlarından sayılmaktadır; **İsrail** bu fiilleriyle Filistinlilere karşı **soykırım suçu işlemektedir**.



Kaynak: [hosnysalah_Palestinian photographer currently living in Palestine Gaza Strip](https://pixabay.com/photos/gaza-strip-palestine-3829403/)
(<https://pixabay.com/photos/gaza-strip-palestine-3829403/>)

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç

İsrail Devleti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 22 Kasım 1967 tarih ve 242 sayılı kararına göre Filistin topraklarında İŞGALCİ konumundadır. Filistin toplumunun hakları ve toprakları gasp edilerek hukuksuz bir şekilde kurulmuş, kurulduğu andan bugüne kadar da hakları ihlal ederek toprakları gasp etmeye devam etmiştir. 9 Nisan 1948 yılında, daha devlet olmadan önce Deir Yasin’de başlayan katliamlar o günden bugüne devamlı artış göstermiştir.

7 Ekim 2023 tarihinde Filistinli direniş gruplarından İzzeddin El Kassar Tugayları, adeta açık hava hapishanesine çevrilmiş son kalan toprakları (Gazze) üzerindeki insanlık dışı ablukayı sonlandırmak ve işgalciyi geri çekilmeye zorlamak amacıyla “Aksa Tufanı” adını verdikleri bir operasyon başlatmıştır. Bu operasyondan sonra ortaya çıkan gelişmeler ve uygulanan vahşet, Filistin tarihinin hiçbir dönemiyle karşılaştırılmaz. Hukuksuzluk ve zulüm adeta zirve yapmıştır. Direniş gruplarının operasyonu karşısında çaresiz kalan İsrail, intikam hisleriyle Gazze’de açık hava hapishanesinde yaşayan sivillere yönelmiş ve bir cinnet hali içerisinde vahşet kusmaya başlamıştır. Uluslararası hukuk ve insan hakları adına ne kadar değer varsa hepsini ayaklar altına almakta, gözü dönmüş bir şekilde saldırmakta, çaresiz çocukların, kadınların ve sivillerin üzerine ölüm olup yağmaktadır. Mülteci kamplarını, hastaneleri, okulları, mabetleri, binaları; her yeri bombalamakta ve yerle bir etmektedir. Yerle bir olan her binanın altında onlarca bazen yüzlerce savunmasız sivil bir anda can vermektedir. Parçalanmış veya yanmış cesetler, bebek ölüleri, çaresiz bir şekilde kaybettiklerinin peşinden ağlayan insanlar, enerji olmadığı için çalışamayan hastanelerde tedavi edilemeyen yeni doğmuş bebekler, korkudan tiril tiril titreyen çocuk görüntüleri İsrail vahşetinin engellenemeyen kesitleri olarak vicdanların harekete geçmesini beklemektedir. İsrail, direniş gruplarına yapamadıklarının intikamını adeta çaresiz sivil halktan almaktadır. 2. Dünya Savaşı’nın mağduru olan bir millet vahşi bir zalime dönüşmüş, o dönemi aratmayan bir hukuksuzluk ve acımasızlıkla saldırdıkça saldırmaktadır.

İşlenen hukuksuzluk, insan hakkı ihlalleri ve soykırım karşısında hiçbir kelime yeterli olmasa da, 7 Ekim sonrası tablo şöyle özetlenebilir:

- BM kararıyla teyit edildiği üzere İsrail, Filistin topraklarında bir **işgalci** konumundadır.

- İsrail fiilen varlığını ilan ettiği günden bu yana uyguladığı politikalar ile apartheid rejimidir. İsrail Filistin halkına yönelik yıllardır ötekileştirme ve sistematik bir soykırım ve yok etme politikası izlemektedir. Bir ırkın ötekileştirilmesi ve sistematik olarak yok edilmesi anlamına gelen apartheid insanlığa karşı işlenen bir suçtur. İsrail 7 Ekim'den bu yana gerek yaptığı eylemler gerekse de en üst düzey yetkilileri kanalı ile yaptığı açıklamalar ile Filistin halkını yok edilmesi gerekli "insansı hayvanlar" olarak gördüğünü deklare ederek bir **apartheid devlet** olduğunu açıkça ortaya koymuştur.
- İsrail kurulduğundan beri devam eden bir gasp ve hukuksuzluk süreci neticesinde Filistin toprakları ve özellikle Gazze adeta bir açık cezaevi konumuna gelmiştir. Buralarda yaşayan Filistinliler mütemadiyen baskı ve zulümlere maruz kalmakta, türlü baskı ve ambargolara rağmen hayata tutunmaya çalışmaktadır. Filistinlilerin sığınmaya zorlandıkları topraklar nüfus yoğunluğu bakımından dünya sıralamasının çok üstünde olup, milyonlarca insan bu küçük coğrafyada yaşam mücadelesi vermektedir. Bu coğrafyaların dört bir yanı çevrelenmiş, dünya ile bağlantısı kesilmiştir. Buralarda yaşamak insani anlamda zorlu bir hayat mücadelesi gerektirmektedir.
- Attığı her adımda insanlık onurunu çiğneyen ve uluslararası hukuka asla riayet etmeyen işgalci **İsrail rejimi, küresel ve bölgesel barışın önündeki en büyük engellerden biridir**. İsrail, 75 yıldır gerçekleştirdiği işgal ve katliamlar ile barış çabalarını durmadan sabote etmekte, ABD'nin koruması altında sınırsız bir şiddet uygulamakta ve asla kural tanımamakta, adeta **dünyaya kuralsızlığı ve şiddeti dayatmaktadır**.
- Farklı siyasetçilerin dilinden açıkça ifade edildiği üzere İsrail, Ortadoğu'da küresel hegemonyanın jandarmasıdır. Küresel hegemonya adına bütün hukuksuzlukları, zulmü ve vahşeti görmezden gelmekte ve her şeye rağmen egemenler tarafından fütursuzca desteklenmektedir. Bu yüzden İsrail'e karşı hiçbir uluslararası mekanizma işletilememekte, İsrail söz konusu olunca insanlık vicdanı sürekli kanatılmaktadır. Batılı hükümetler, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı sessiz kalsa da dünyanın birçok noktasında birçok Avrupa ülkesinde sivil inisiyatifler ve özellikle Güney Amerika'da yönetimlerin çoğu ve halk, Filistin'e destek olmak için muazzam çapta gösteriler düzenlemişlerdir.
- Bu durum, mevcut dünya sistemi ve değerleri için bir çöküş olsa da, insanlık adına ümit vericidir.

- Müslüman dünyanın Filistin'e verdiği destek, Batı'nın İsrail'e verdiği desteğin çok gerisinde kalmıştır. Bu durum Müslüman dünyadaki duyarsızlıktan ziyade, hegemonya karşısındaki irade eksikliğine işaret etmektedir. Arkasında halk desteği olmadığı için Batı desteğiyle koltuklarında kalabilen liderler, maalesef bugün bu desteğin diyetini ödemektedir. Müslüman dünyadaki siyasal yapı değişmedikçe, bu durumun devam etmesi de kaçınılmaz görülmektedir.
- MAZLUMDER, 7 Ekim sonrası başlayan süreci bir **başlangıç** olarak değil, işgale ve İsrail zulmüne karşı **direnişin bir aşaması** olarak görmektedir. İsrail'in bir cinnete dönen saldırılarını da **meşru bir savunma** olarak değil **işgalin ve zulmün zirveye çıktığı yeni bir süreç** olarak değerlendirmektedir.
- İsrail, bu raporun incelediği yaklaşık 2 aylık süre zarfında ve uluslararası kamuoyunun gözü önünde her gün sayısız insan hakkı ihlaline imza atmıştır.
- Hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, çarşılar, pazarlar, ticari mağazalar, ekonomik tesisler, tarım arazileri, üretim tesisleri, altyapı ve sokaklar dâhil olmak üzere 10 binden fazla bina İsrail saldırılarında yerle bir olmuştur. Yaşam alanları, elektrik, su ve iletişim sistemleri hedef alınarak yok edilmiştir.
- İsrail'in Gazze'de işlediği cürüm uluslararası sözleşmelere göre açıkça **insanlığa karşı suçtur**.
- İsrail'in Gazze'ye saldırırken başvurduğu yollar, uluslararası sözleşmelere göre açık bir **savaş suçudur**.
- İsrail'in Gazze'de yol açtığı ölümler, uluslararası sözleşmelere göre açıkça **soykırım suçudur**.
- İsrail'in cinnet niteliği taşıyan pervasız siyasetine sessiz kalan, destek veren ve cezalandırılmasına engel olmayan bütün devletler ve uluslararası kuruluşlar bu suça ortaktır.
- 7 Ekim süreci, 10 Aralık 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile dünyaya ilan edilen bütün değerlerin çöküşünü temsil etmektedir. Bu sürecin sonunda ayakta kalma ihtimali olan her şey, uygulamadaki adaletsizlik ve çifte standart yüzünden artık inandırıcı olamayacaktır.
- İsrail'in hukuku ve değerleri ayaklar altına alması yetmiyormuş gibi, yeri gelince insan hakları havarisi kesilen devletler de hukuku ve değerleri açıkça çiğnemeye başlamıştır. Filistin ve Gazze söz konusu olunca devletler körleşmekte, İsrail'e karşı uygulanması gerekince adeta insan hakları ve uluslararası hukuk anlamını yitirmektedir. Fikir özgürlüğü çerçevesinde Filistin'deki vahşeti protesto etmek

- ve İsrail'i kınamak isteyen vicdan sahibi insanlar/kurumlar baskıya maruz kalmakta, destekleyenlere yönelik adeta bir "cadı avı" işletilmektedir.
- İsrail'i kınayan ve Filistin'e destek veren sanatçıların konserleri iptal edilmiş, öğrenciler hakkında soruşturma açılmış, akademisyen ve yazarlar susturulmaya çalışılmış, ticari kuruluşlar baskı altına alınmış, basın ve medyaya sansür getirilmiştir.
 - 7 Ekim sonrası Gazze süreci, insanlık tarihine kapkara bir leke olarak geçmekte ve insanlık vicdanında onarılması çok zor yaralar açmaktadır.

Öneriler

İnsanlık vicdanının daha fazla kanamaması, yüzyıllar içinde çetin mücadeleler verilerek inşa edilmiş insanlık değerlerinin tamamen yerle bir olmaması ve her şeye rağmen adaletin yeniden tesis edilmesi adına derhal atılması gereken adımlar bulunmaktadır.

- Öncelikle Gazze'ye yapılan insanlık dışı saldırı derhal durdurulmalı, uygulanan ekonomik ve siyasi ambargo derhal sonlandırılmalı, insani yardımlar koridorları acilen açılmalı ve yardımlar bölgeye ulaştırılmalı, asgari yaşam koşulları derhal oluşturulmalıdır.
- Ateşkese ve sonra da çözüme zorlamak için Müslüman dünya, İsrail'i izole etmeli ve ambargoya taib tutmalıdır. Batı'yı kendisi ile İsrail arasında bir tercihte bulunmaya zorlamalı ve direnmelidir. Güney Afrika'da benzer bir politika uygulanmış ve apartheid rejimi artık ayakta kalamayacağını anlamıştır. Eğer Batı, Müslüman dünyadan böyle bir baskı görürse ve bunun jeopolitik çıkarlarına uygun olmadığını düşünürse, ya İsrail'e desteğini gözden geçirmek zorunda kalacak ya da İsrail'i çözüme zorlayacaktır.
- BM kararı uyarınca iki devletli çözüm gerçekleştirilmeli, Filistin devleti üye devletler tarafından tanınmalı ve Filistin, BM'nin diğer devletlerle eşit haklara sahip bir üyesi haline getirilmelidir.
- Gazze ve Batı Şeria üzerindeki hukuksuz İsrail ablukası sonlandırılmalı, iç işlerinde ve dış işlerinde bağımsız müstakil bir Filistin devleti vücut bulmalıdır.
- Böyle bir Filistin devleti kurulmasıyla birlikte olası İsrail saldırganlığı uluslararası sözleşmelere uygun bir şekilde engellenmeli ve cezalandırılmalıdır.
- İnsanlık vicdanının sükûna ermesi adına İsrail tarafından işlenen **insanlığa karşı suçlar** cezasız kalmamalıdır.

- İnsanlık değerlerinin tamamen yok olmaması adına İsrail tarafından işlenen **savaş suçları** yargılanmalı ve savaş suçluları hak ettiği cezaya çarptırılmalıdır.
- Adaletin yeniden tesisi adına İsrail'in gerçekleştirdiği **soykırım** tescil edilmeli, soykırımı gerçekleştirenler hukukun öngördüğü cezaya çarptırılmalıdır.
- Bu önerilerin hayata geçirilebilmesi için İsrail zulmüne karşı çıkan devletler bir araya gelmeli, bir yandan yaptırım, yardım ve müdahale imkânlarını seferber ederek İsrail saldırganlığını durdurmaya çalışırken, diğer yandan da çekimser oy kullanan ülkelere ikna çabaları başlatmalı ve uluslararası mekanizmaları çalışmaya zorlamalıdır.
- İsrail saldırganlığını durdurmak ve uluslararası mekanizmaları çalışmaya zorlamak zulme itiraz eden devletler üzerinde tarihi bir sorumluluktur. Ayaklar altına alınan uluslararası hukukun ve yerle bir edilmekte olan insanlık değerlerinin korunması bu yönde gösterilecek çabalara bağlıdır. Hukuku ve değerleri ayaklar altına alan devletler nasıl tarihin kara sayfalarına işleniyorsa, hukuku ve insani değerlerin korunması için çaba gösteren devletler de yüz akı sayfalarına işlenecek ve insanlık onları minnetle anacaktır.
- İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından biri haline gelen bu olayın ardından BM'nin yapısı ve işlevi yeniden ele alınmalı, yerle bir edilen uluslararası hukuk ve insanlığın ortak değerleri yeniden inşa edilmelidir.
- Beyaz fosfor bombası gibi yasak silahları dahi pervasızca kullanan İsrail'e karşı gerekli tedbirler alınmalı ve derhal silah ambargosu konulmalıdır.
- Başta Türkiye olmak üzere, ceza yasalarında soykırım ya da insanlığa karşı suç gibi kategoriler bulunan devletler, insanlığa karşı suç, savaş suçu, saldırı suçu ve soykırım suçlarına karışan İsraili yetkilileri yargılamalıdır.
- Mevcut yapısıyla BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail aleyhinde mahkeme oluşturması mümkün görünmemektedir. Ancak geçici bir yol ve zorlayıcı bir adım olarak BM Genel Kurulu çatısı altında, Afrika, Latin Amerika ve Asya ülkelerinin desteğiyle bir mahkeme desteklenebilir ve kurulabilir. Veto edilme ihtimali bulunmayan bu mahkeme, Filistin topraklarında İsrail tarafından işlenen savaş suçlarını yargı yoluna taşıyabilir. Alınacak kararlar bağlayıcı olmasa bile bu yolla en azından farkındalık oluşmasına hizmet edilebilir.

MAZLUMDER, dünya halklarının ortak vicdanında mahkûm edilmiş olan başta Netanyahu ve işbirlikçileri olmak üzere tüm İsraili yetkililerin cezalandırılmasını talep etmekte, cezasız kalmalarını evrensel insan hakları ilkelerinin korunması yönünden tehlike olarak görmektedir.

EKLER

İsraili Yöneticiler Hakkında Suç Duyurusu

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

İHBAR EDENLER :

1. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)
2. Molla Gürani M. Ş. Pilot Mahmut Nedim S. No:5 Kat:4 Fatih İstanbul
3. Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER)
4. Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB)
5. Hukukçular Derneği

ŞÜPHELİLER :

1. İsrail Cumhurbaşkanı **Yitzak Hertzog**
2. Başbakan **Benjamin Netanyahu**
3. Başbakan Yardımcısı / Adalet Bakanı **Yariv Levin**
4. İçişleri Bakanı - **Moşe Arbel**
5. Savunma Bakanı **Yoav Gallant**
6. İstihbarat Bakanı **Gila Gamliel**
7. Ulusal Güvenlik Bakanı **Itamar Ben-Gvir**
8. Dışişleri Bakanı **Eli Cohen**
9. Genelkurmay Başkanı **General Herzi Halevi**
10. Kara Kuvvetleri Komutanı **Tümgeneral Kobi Barak**
11. İsrail Hava Kuvvetleri **General Amir Eshel**
12. İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı **Aluf Eli Sharvit**
13. Tespit edilecek diğer şüpheliler...

ADRESLERİ : İşgal altında bulunan Filistin Toprakları

SUÇ _____ : TCK 76. madde Soykırım, TCK 77 madde İnsanlığa karşı Suçlar, Kasten Öldürme, İşkence, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Konut Dokunulmazlığının İhlali, Hırsızlık ve resen tespit olunacak başkaca suçlar

SUÇ TARİHİ _____ : 7 Ekim 2023 ve devam eden günler

AÇIKLAMALAR _____ :

1- İsrail uzun yıllardan bu yana Filistin topraklarını işgal etmek sureti ile bugüne kadar binlerce insanı öldürmüş, birçok insanı yaralamış, sakat bırakmış; mallarına zarar vermiş ve onları evsiz bırakmıştır. İsrail bunun da ötesinde işgal ettiği Filistin topraklarında büyük bir ambargo ve kuşatma uygulamış, birkaç yılda bir gerçekleştirilen ve sistematik hale gelen bombardımanlarla Gazze halkına insani yardımların ulaşmasını engelleyerek büyük bir insanlık suçu işlemiştir.

(Bkz. MAZLUMDER Gazze Raporu, <https://istanbul.mazlumder.org/tr/main/yayinlar/yurt-disi-raporlar/19/gazze-raporu/516> Çevrimiçi:18.10.2023)

2- Gazze halkına yıllardır uygulanan ambargo ve sistematik ölüm ve işkence eylemleri karşısında İsrail'in uygulamış olduğu ambargoyu delmek amacıyla 7 Ekim 2023 günü İzzettin El Kassam Tugayları tarafından başlatılan karşı saldırıyı bahane eden işgalci İsrail güçleri silahsız ve savunmasız Gazze halkını havadan ve karadan hedef gözetmeksizin bombalamaya başlamıştır.

3- İşgalci İsrail, hava saldırısı ile yetinmeyip Gazze halkına giden insani yardımları durdurduğu gibi İsrail Savunma Bakanı 9 Ekim 2023 tarihinde yaptığı açıklamada "Gazze şeridinin tam ablukaya alınacağını ve bölgeye elektrik, yakıt ve su sağlanmayacağını" kamuoyuna duyurmuştur.

(<https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israil-savunma-bakani-gallant-gazze-tamamen-ablukaya-alinacak/3012491>)

4- İsrail Savunma Bakanı aynı zamanda Gazze halkını insan gibi görmediklerini açıkça deklare etmiş ve yaptığı açıklamada "İnsansı hayvanlar ile savaşıyoruz" diyerek Gazze halkı özelinde tüm Filistin halkına devlet olarak bakış açılarını açıkça ortaya koymuştur.

(<https://news.sky.com/video/israel-hamas-war-we-are-not-animals-says-palestinian-prime-minister-in-appeal-to-netanyahu-12985419>)

5- Bu süreçte İsrail hiçbir hedef gözetmeksizin okul, cami ve hastane gibi savaşta dahi mutlak surette korunması gereken insanların topluca buldukları alanları bombalamak ve doğrudan sivilleri hedef almak suretiyle binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermiştir.

(<https://www.nbcnews.com/news/world/live-blog/israel-hamas-war-live-updates-rcna120252>)

6- Uluslararası toplumun tüm baskılarına rağmen bu tutumundan vazgeçmeyen İsrail 10 günden fazla bir süredir Gazze halkını açlık ve sefalete mahkûm etmiştir. İsrail Savunma Bakanı kendi hesabından yapmış olduğu açıklamada *"Gazze'ye insani yardım değil, patlayıcı girecek. Hamas elindeki rehinelere serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden gelen yüzlerce ton patlayıcıdır."* diyerek Gazze halkını topyekûn ölüme mahkûm etme amacıyla hareket ettiklerini ikrar etmiştir.

(<https://x.com/itamarbengvir/status/1714340519487176791?s=20>)

7- İsrail tüm bu savaş suçlarını işlerken havadan ve karadan yaptığı bombalama eylemlerinde kimyasal silah olarak kabul edilen ve savaştan unsurlara karşı dahi kullanılması yasak olan fosfor bombası kullanmak suretiyle açık ve inkâr edilemez bir savaş suçu işlemiştir. Bölgede bulunun Anadolu ajansı muhabirleri Türkiye ve dünyaya servis ettikleri fotoğraf ve video görüntüleri ile fosfor bombasının kullanıldığını tespit etmişlerdir. Ayrıca Uluslararası Af Örgütü de yapmış olduğu açıklamada fosfor bombasının kullanıldığını teyit etmiştir.

(https://www.youtube.com/watch?v=kAPpPrAy5_M)

8- Dünya tarihinde savaşlarda düşman unsurlarının tümünden yok edilmesi, direncinin kırılması amacıyla kitlesel ölümlere yol açan kimyasal silahlar geliştirilmiş ve birinci ve ikinci dünya savaşları başta olmak üzere birçok savaşta bu silahlar kullanılmıştır. Birinci dünya savaşının akabinde kimyasal silah kullanımını önlemek amacıyla Birleşmiş Milletler öncülüğünde 1925 tarihli Cenevre Protokolü tanzim edilmiştir. Bu protokolün ruhuna sadık kalınarak 1993 yılında Paris'te imzalanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme 4238 sayılı Kanun ile TBMM'de kabul edilmiş, 10.04.1997 tarih ve 22960 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak bir iç hukuk normu haline gelmiştir. Bu anlaşma ile kimyasal silahların üretilmesi ve kullanılması tümünden yasaklanmış ve bu silahların kullanımı bir "insanlık suçu" olarak tanımlanmıştır.

9- Kimyasal silahlar sadece savaşın unsurların değil etki alanındaki tüm canlıların yaşamlarını etkileyerek kitlesel ölümlere yol açması ve tüm canlı yaşamının yok edilmesini amaçladığından üretimi ve kullanılması tümünden yasaklanmış ve 188 ülke tarafından bu anlaşma imzalanarak "kimyasal silah karşıtlığı" insanlığın ortak değeri olarak benimsenmiştir.

10- Tüm dünya İsrail tarafından işlenen insanlık suçlarını izlerken suçlarının yaptırımsız kalacağından emin olan İsrail 17 Ekim 2023 günü insanlık tarihinin en karanlık, vicdan sızlatan eylemlerinden birine imza atmış, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ve bu insanların bombalanmayacağı düşüncesi ile sığındıkları hastaneyi bombalamak suretiyle henüz tam rakam belli olmasa da çoğu çocuklardan oluşan 600'den fazla insanın ölümü ve binlerce insanların yaralanmasına sebebiyet vermiştir.

(<https://tr.euronews.com/2023/10/17/gazze-saglik-bakanligi-İsrailin-hastane-saldirisinda-en-az-500-kisi-oldu>)

Medyada, gün boyu birçok kişinin cansız bedeni görüntülenirken Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "*Hastane katliamı tarihimizde eşî benzeri olmayan bir olaydır. Geçmiş savaşlarda ve günlerde trajedilere tanık olsak da, bu gece yaşananlar her anlamıyla soykırımdır. Suskunum.*" ifadesini kullanarak dünya tarihinde eşî benzeri görülmemiş bu vahşetin boyutunu ortaya koymuştur.

11- 7 Ekim 2023 gününden suç duyurusu dilekçemizi savcılığa sunduğumuz ana kadar İsrail tarafından Filistin halkına karşı açık bir soykırım yürütölmekte ve insanlığa karşı suçlar işlenmektedir. Söz konusu eylemler Cenevre Sözleşmesi ve eki protokoller gereği açıkça savaş suçu niteliğindedir.

12- Sözleşme gereği "Çarpışmalarda doğrudan yer almayan bireysel sivillere ya da sivil nüfusa karşı kasten saldırı yöneltme, Savunmasız veya askeri hedef oluşturmayan kent, köy, yerleşim yeri veya binaları bombalama veya bu yerlere herhangi bir araçla saldırma, İşgalci devletin kendi sivil nüfusunun bir bölümünü işgal ettiği topraklara doğrudan veya dolaylı olarak nakletme veya işgal edilen topraklardaki nüfusun tamamını veya bir kısmını devlet sınırları içinde veya dışında sürme veya nakletme" açık ve ağır bir savaş suçu sayılmıştır.

Sözleşmeye göre binalara, malzemelere, tıbbi birimlere ve ulaşım araçlarına ve uluslararası hukuka uygun olarak Cenevre Sözleşmelerindeki ayırt edici amblemleri kullanan personele karşı kasten saldırı yöneltme eylemi de savaş suçu olarak sayılmış özellikle

savaşların bir parçası olmayan çocuklara özel statü tanınarak her ne surette olursa olsun çocukların hedef alınması açıkça yasaklanmıştır.

13- Tüm bu uluslararası sözleşmelere rağmen İsrail Filistin halkını topyekûn yok etme ve özellikle Gazze şeridinden sivil halkı sürgün etme gayesi ile doğrudan sivil insanları, özellikle çocukları hedef almak suretiyle Gazze halkına karşı açık bir soykırıma girişmiştir.

Sivil halkın elektrik, su ve gazının kesilerek insani yardım koridorunun dahi kapatılmış olması topyekûn bir ölüm hedefi ile hareket ettiğinin açık göstergesidir. Savaşın masumları çocukların açık hedef haline getirilmesi ve tüm Filistin halkına yönelik kullanılan "*insansı hayvanlar*" sözü dahi söz konusu suçu işleyen şüphelilerin amaçlarını açıkça ortaya koymaktadır.

14- Türk Ceza Kanunu 13. maddesinin birinci fıkrasında "İkinci Kitap, Birinci Kısım altında yer alan suçların vatandaş veya yabancı tarafından, yabancı ülkede işlenmesi halinde, Türk kanunları uygulanır." denilerek yer ve zaman olgusundan bağımsız olarak belirli suçların Türkiye'de soruşturulması ve faillerin cezalandırılması hükme bağlanmıştır.

Türk Ceza Kanununun "**Soykırım**" başlıklı 76. maddesinde "Bir plânın icrası suretiyle, millî, etnik, ırkî veya dinî bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi, soykırım suçunu oluşturur." denilmektedir.

Bu madde kapsamında "Kasten öldürme", "Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme", "Grubun, tamamen veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması" suçları soykırım suçu olarak tanımlanmıştır.

15-Yine TCK'nın "İnsanlığa Karşı Suçlar" başlıklı 77. maddesinde "Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefî, ırkî veya dinî saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plân doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur." denilmektedir. Bu maddedeki amaç doğrultusunda "Kasten öldürme", "Kasten yaralama" suçlarının işlenmesi insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmiştir.

16- İşgalci İsrail şu ana kadar tüm uluslararası sözleşmeleri, insanlığın ortak birikimi olan vicdani değerleri hiçe sayarak Gazze özelinde tüm Filistin halkını yok etmek amacıyla tüm

kutsal kitapların lanetlediği eylemleri yapmaktan geriye durmamıştır. Bu eylemler açık ve inkâr edilemez bir soykırım ve insanlığa karşı suçtur.

17- Yaptığımız araştırmalarda bazı çifte vatandaşlık sahibi Türk vatandaşlarının 7 Ekim ve sonraki tarihlerde İsrail'de askerlik yapmak amacıyla ülkelerine gittikleri, sosyal medya hesaplarından işlenen insanlık suçlarına ortak olduklarına dair açıklama ve paylaşımlar yaptıkları tespit edilmiştir. Suça iştirak eden aynı zamanda Türk vatandaşı olan bu kişilerin savcılığınızca tespit edilerek şüpheli sıfatıyla dosyaya dahil edilmesini ayrıca talep ediyoruz..

18- Suç duyurusu dilekçesinin altında imzası bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gönüllüleri olarak tüm dünyanın gözü önünde cereyan eden söz konusu suçların faillerinin cezalandırılması amacıyla savcılığınıza suç duyurusunda bulunuyoruz.

Her ne kadar TCK'nın 13/2 fıkrasında "*birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı Türkiye'de yargılama yapılması, Adalet Bakanının talebine bağlıdır.*" denilmekte ise de bu düzenleme kovuşturma koşulu olup soruşturma yapılmasına mani değildir. Başsavcılığınızca gerekli soruşturmanın yapılarak faillerin tespit edilmesini, delillerin toplanmasını ve Adalet Bakanı'ndan bu hususta görüşünün sorularak failer hakkında kamu davasının açılmasını talep ederiz

NETİCE İ TALEP _____ : Yukarıda izah edilen sebeplerle;

1. 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar dilekçemizde zikredilen eylemleri gerçekleştiren ve tarafımızca bir kısmı tespit edilebilen tüm şüpheliler hakkında gerekli tahkikat ve soruşturmanın yapılarak ilgili suçlar ve resen tespit olunacak başkaca suçlar sebebiyle haklarında kamu davasının açılmasını,
2. Söz konusu suçların işlenmesinde yetki ve sorumluluğu olan ve emir komuta zinciri içerisinde doğrudan suça iştirak eden diğer failerin de tespiti ile şüpheli sıfatı ile soruşturma dosyasına dahil edilmesini,
3. Sosyal medya hesaplarından İsrail'in işlediği suçlara ortak olduğunu ilan eden Türk vatandaşı şüpheliler hakkında doğrudan soruşturma başlatılarak haklarında kamu davası açılmasını ve ayrıca şüpheliler ile aynı pozisyonda bulunan diğer şüphelilerin İçişleri Bakanlığı, emniyet ve istihbarat birimleri ve Dış İşleri Bakanlığı'ndan sorularak isimlerinin tespiti ile haklarında kamu davası açılmasını, İhbar eden sıfatı ile aşağıda isim ve imzaları bulunan kişi ve kurumlar adına talep ederiz.

19/10/2023

İhbar Eden

MAZLUMDER Genel Başkanı Av. Kaya KARTAL



Kaynak: [badwanart0](https://pixabay.com/users/badwanart0)
(<https://pixabay.com/users/badwanart0-859869/>)

KAYNAKÇA

Anadolu Ajansı (AA)
Al-Manar
Aljazeera
Amnesty International
Citizen Evidence Lab
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
DW Türkçe
Euro News
Eye On Antisemitism
Haaretz
Human Rights Watch
Medyaskope
Muna Omari
Reuters
Sabah,
SkyNews X,
The Guardian
The Electronic Intifada
The Guardian
The Grayzone
Türk Kızılay
The Times Of Israel
United Nation
T.C. Dışışleri Bakanlıđı
X sosyal medya
Yale School of Management

YAZARLAR

Ali ÖNER: Elazığ/Karakoçan'da doğdu. 1987 Polatlı İmam Hatip Lisesini, 1991 Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümlerini bitirdi. Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmalar Enstitüsü Siyasi Tarih Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansını tamamladı. "1987 İntifada Sürecinden Günümüze Kadar Filistin İsrail Anlaşmazlığında Dini ve Milliyetçi Akımların Rolü" adlı yüksek lisans teziyle Ortadoğu Uzmanı oldu. Biruni Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalında "Sosyal Medya ve Yabancılaşmanın Felsefi ve Psikolojik Açından Çözümlemesi" tez konusuyla yüksek lisansını tamamlamıştır. Mazlumder Genel Başkan Yardımcılığı (Mülteci ve Dış İlişkilerden Sorumlu) görevini yürütmektedir. "Dünden Bugüne Filistin", "Çatışmalar ve Görüşmelere Sarmalında Filistin ve İsrail", "Düşlerden Arta Kalan Kelimeler" eserlerini yayımladı.



Av. Büşra Yücel: Büşra Yücel, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2018 yılından beri avukatlık yapmaktadır. Halen çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif gönüllülük yapmakta olup MAZLUMDER Hak İhlalleri komisyonu üyesidir.



Av. Feyza ŞEKERCİ: Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. İstanbul Barosu bünyesinde avukatlık yapmaktadır. İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi ve Çocuk Hakları Merkezi üyesidir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almakta olup 2021 yılından itibaren MAZLUMDER Çocuk Hakları Komisyonu ve MAZLUMDER Hak İhlalleri Komitesinde görev almaktadır.



Dr. Gökhan KAVAK: Gökhan Kavak; lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünde, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise sırasıyla Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Afrika tarihi ve siyaseti, Türkiye- Afrika ülkeleri ilişkileri, Afrika'da medya ve iletişim alanlarında makale ve kitaplar yayınlamıştır. Çeşitli üniversite ve kurumlarda dersler verip idari görevlerde bulunan Kavak, farklı sivil toplum kuruluşlarında eğitim ve insan hakları alanında aktif görev yapmaktadır. Afrika'nın farklı ülkelerinde gazeteci olarak görev yapan Kavak, halen İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR) üyesidir. Kavak, Anadolu Ajansı (AA) Afrika Haberleri Müdürlüğünde görev yapmakta; Kriter, Star, Yeni Şafak, AFAM ve Afrika Vakfı gibi yerlerde yazılar yazmakta ve seminerler düzenlemektedir.



Dr. İsmail UZAR: 1995te Cidde, Suudi Arabistan'da doğdu. İlk okul Arapça, ortaokul ve lise İngilizce eğitim gördü. Lisans eğitimini 2020 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul'da tamamladı. 2023 yılına kadar farklı alanlarda hekimlik yaptı. 2023 yılında İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Tıp Tarihi ve Etiği Lisansüstü doktora eğitimine başladı, halen devam etmektedir. Ayrıca, İstanbul üniversitesi açık ve uzaktan eğitim Fakültesi Felsefe bölümünde 3.sınıf öğrencisidir. Arapça, İngilizce ve Türkçe freelance tercümanlık yapmaktadır. Çorbada Tuzun Olsun Derneğinde (ÇOTUN) bir süre Sağlık Koordinatörlüğü yapmıştır ve bir çok farklı STK'ya gönüllü olarak katılım sağlamaktadır.



Resul UZAR (Saliu): Arnavut asıllı Uzar, 1959'da Manastır'da doğdu. Makine Mühendisi Üretim Müdürü olarak çalışmaktadır. Beş çocuk babası Uzar, MAZLUMDER misyonuna katkı sağlamayı, yaşadığı toplumda devletin sürekli daralttığı sivil alanın insan onuruna yakışır bir seviyeye getirilmesini birincil görev olarak görmektedir.



Av. Sümeyye KESER: Sümeyye Keser 1999 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2021 yılında mezun oldu. Üniversite öğrenciliğinden bu yana MAZLUMDER, Hukuk Vakfı, Bilinçli Tüketiciler Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında hukuk alanında çalışmalar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Halen MAZLUMDER İstanbul Şubesinde Hak İhlalleri Komisyonunda çalışmalarına devam etmekte olup avukatlık mesleğini Yabancılar ve İnsan Hakları Hukuku alanında icra etmektedir.



Av. Yakup SEVİNÇHAN: Yakup Sevinçhan lisans derecesini Kırıkkale Üniversitesi hukuk fakültesinde, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü AB hukuku alanında tamamlamıştır. İnsan Hakları, Vatandaşlık, Yabancılar ve Mülteci/Göç Hukuku alanında çalışmakta olup AİHM ve AYM önünde göç ve mülteci vakaları ile insan hakları konularında avukatlık ve hukuki danışmanlık yapmaktadır. Mazlumder Mülteci Hakları Komitesi'nde çalışmaktadır.



MAZLOMDER RAPORLARI



6 Şubat 2023 Depremleri Gözlem, Tespit, Değerlendirmeler ve Zarara Uğramış Kişilerin Hak Arama Süreçleri Raporu



Sahipsiz Başiboş Köpekler Raporu



Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu ve Yol Açtığı Mağduriyetler Raporu



Halis Bayancuk Ceza Davaları İnceleme Raporu



Yunanistan-Türkiye Sınırında Yaşanan Mülteci Dramı Gözlem Raporu



Çocuk Hakları Çerçevesinde Cezaevinde Büyüyen Çocuklar Raporu